

LEVENDE WOORDEN

't Is alsof de jaren al korter worden. We brengen ze door als een gedachte. Als een zucht staat er eigenlijk in de 90ste psalm. Dat geeft de werkelijkheid nog zuiverder terug. Alsof de snelheid steeds sneller en het drukkende steeds drukkender wordt. Bismarck had wel gelijk, toen hij verklaarde: als 't leven met de dood eindigt, dat is het de moeite van het aan- en uitkleden niet waard.

J.

Zonder Jezus Christus moet de mens in ondeugd en ellende leven. Met Jezus Christus is de mens van ondeugd en ellende vrij. In Hem is al onze deugd en al ons geluk. Buiten Hem is niets dan ondeugd, ellende, dwaling, duisternis, dood, wanhoop.

Pascal.

oo00oo