

Oktober... Snel, snel vliegen we door de dagen heen. Als trekvogels vliegen we voort, van dag tot dag, van week tot week, van maand tot maand, jaar in jaar uit. Onder de zon. IJdelheid der ijdelheden. Eén troost... één Woord is tot ons gekomen, onder de zon.

Gekomen in onze ijdelheid, vergankelijkheid, verlorenheid.

Dat Woord kwam van boven de zon, uit hoge hemel.

In ons vergeefse bestaan kwam dat Woord van licht... in onze dood en in ons graf.

Maar dat Woord heeft onze ijdele cirkelgang doorbroken. Ziet dat! Het is nieuw! Hij is opgestaan van de dood, reikhalzend naar de Vader der Lichten.

Dat is Gods antwoord aan de ijdele mens.

Jezus Christus heeft de weg ontsloten. Het jaar van het welbehagen van onze Heere is aangebroken! Hij, de gekruisigde... gedode... begravene, is OPGESTAAN!

Zou 't mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Neen, Hij leeft!

LEVEND WOORD

"Zou de gemeente, de jongere generatie, de oudere ook natuurlijk, zou zō de leer der zaligheid in hun hart gegrift zijn, dat ze daar bij blijven? Dat ze daar naar zoeken?

Want dat is zo belangrijk, de fundering in het WOORD, de HEERE geeft dit, dōōr Zijn WOORD, dat wēēt ik.

Dan kun je zeggen wat je wilt, en dat is niet overkritisch; "zowel naar links, als naar rechts, ik voel me er niet thuis".

Ik verlang naar de verkondiging van de HEERE JEZUS, van de genade allēēn. Daarbij kan ik zalig worden, bij diē boodschap!

Maar als je in een dode sfeer terecht komt van, "ach dīt, ach dāt", daar wordt je benauwd van.

Sta je aan de andere kant, waar geen kruimeltje gevoel of waarachtige beleving is, waar alles zo wordt versimpeld: "O, dat neem je toch aãn?", dan voel je je ook diep ongelukkig. Dan zeg je, bij allebei ben ik verloren. Je voelt, ik kan zõ niet zalig worden!

Maar de boodschap; en dat is zõ zêker, als de boodschap van de genade gebracht wordt, dan gaan arme zondaren ademen! Die scheppen moed, want die kunnen niet één grassprietje op hun nek nemen, want dan voelen ze al, het is fout.

Als ik nog één dingetje wãar moet maken in mijn leven, van de genade Gods, en van dië waarheid, dan is het voor eeuwig verloren! Als ik horen mag, hoe de BORG en MIDDELAAR, alles op ZICH genomen heeft, alle eisen, alle rechten, alle vloeken en zegeningen, dan zou zo'n ellendige zalig kunnen worden. En ik weet dat de HEERE dat óók doet.

Zodat je verder gebracht wordt en we niet alleen zeggen: "HIJ KAN, HIJ WIL". Maar waar het werk van de HEILIGE GEEST groter wordt: "HIJ ZAL IN DE NOOD, ZELFS BIJ HET NADEREN VAN DE DOOD, VOLKOMEN UITKOMST GEVEN!"

Daar kun je nooit genoeg van krijgen, verblij zijn met het HEILIG EVANGELIE!

En daar ben je ook nooit genoeg op bedacht, dat de duivel dãt weg wil nemen en wil bedekken!

Alle godsdienst van de mens is bedrog! Die hele vertoning van een mens, met zijn godsdienst, is alleen maar akelig.

Er is maar één ding niet akelig; het werk en de PERSOON van de HEERE JEZUS CHRISTUS! "HOE HIJ VOOR ONS LEED, HOE HIJ VOOR ONS STREED, WAT HIJ VOOR ONS DEED"

Dãt is het grootste! Ik hoop dat de HEERE JEZUS CHRISTUS, dat in ons aller hart bevestigd, daar kun je zõ blij mee zijn!

Hij begeeft niet, Hij verlaat niet!
Wat is onze HOOP, wat is onze VERWACHTING, waar moeten we het van hebben? Van die éne GOD, en ZALIGMAKER, die de doden levend maakt, en die aan armen het EVANGELIE verkondigt!