

**HEERE, wie zal verkeren in Uw tent, wonen op de berg van Uw heiligheid  
(Ps.15:1)**

De Heilige Geest leert dat wij, als wij echt begeren gerekend te worden onder de kinderen van God, dit moeten bewijzen door zuiverheid van het leven: omdat het niet voldoende is God met ceremoniën te eren tenzij wij recht en onberispelijk leven.

Het gebeurt vaak dat wij zien dat de kerk van God door veel vuil misvormd is. Daarom stelt Hij onderscheid tussen wie voortdurend burgers van de kerk zijn en de vreemde bewoners die voor een tijd met hen vermengt zijn, opdat niemand zich aan deze ergernis stoot. Een zeer nodige waarschuwing opdat niet walging en verbittering ons tot afval drijven als Gods tempel met veel vuil besmet is. Met vuil bedoel ik de smetten van een onrein en bedorven leven. Want als de godsdienst zuiver is ten aanzien van de leer en eredienst, moeten wij door de vergrijpen van mensen niet zó gekwetst worden dat wij daarom de eenheid verscheuren zouden.

Nu toont de ervaring van alle tijden hoe zwaar deze verzoeking is. Dat de kerk van God die rein moest uitblinken in de afwerping van alle smetten, veel goddeloze hypocrieten en misdadigers in haar schoot draagt. Sommige mensen scheuren zich los van de gemeenschap van Godvrezenden omdat zij menen dat de kerk die deze ondeugden duldt, niet de ware kerk is. Maar niet te vergeefs eist Christus de taak voor Zich op de lammeren van de bokken te scheiden; ja veel meer leert Hij dat men verkeerdheden die men niet verbeteren kan moet dulden, totdat de rijpe tijd van de zuivering komt.

Johannes Calvijn.