

RUBRIEK LEVENDE WOORDEN

Hoe heeft nu God door de opstanding van Christus de zonde te niet gedaan??

Antw. Onze gescheiden-zijn van God was de prikkel voor ons zondigen; want dat wij met onze uitlegging der Wet in een rechte verhouding tot God wilden brengen, dat is voor ons de prikkel der zonde en aller zonden bron; aangezien Christus ons nu tot God heeft gebracht, is het met de bekoring gedaan en is de prikkel der zonde vernietigd.

Het is gemakkelijk te spreken van zalig te worden; het is gemakkelijk elkander in de hemel te zetten; mensen, die met elkaar twisten en in tweedracht leven, kunnen zich, wanneer de dood komt, zeer spoedig en gemakkelijk in de hemel zetten en zij hebben toch hier beneden, op aarde, nooit met elkaar in vrede kunnen leven. Maar als het een mens in waarheid er om te doen is, dan valt het zwaar. H.F.K.

Het zal alle heiligen waarlijk zijn als degenen, die dromen, wanneer zij eens verlost worden van het lichaam der zonde; het zal hun zijn als degenen die dromen, wanneer zij de Heere Jezus zien van aangezicht tot aangezicht. Die niet zalig worden, hebben het als het ware in de zak, en het is hun als een rekenvoorstel, dat zij zalig worden, het kan niet missen; die echter zalig worden hebben het niet in de zak, maar zij zijn in hope zalig, en zij vrezen. H.F.K.

De mode is een tiran waar niets ons van bevrijdt; wij moeten ons schikken naar haar fantastische snaak. Doch nu wij eenmaal gedwongen zijn onder haar dwaze wetten te leven, is een verstandig mens nooit de eerste om haar te volgen, noch de laatste om zich er aan te houden. (Pascal) Jonge mensen zijn geneigd zich voor verstandig te houden, zoals dronken mensen geneigd zijn zich voor nuchter te houden...