



## WADDINXVEEN (december 1972-1982)

Deze maand is het tien jaar geleden dat de Bijbellezingen te Waddinxveen, op verzoek van enkele broeders, begonnen.

Ter gelegenheid van dit feit organiseerden enkele broeders uit die plaats een speciale samenkomst.

We kwamen bij elkaar in een bijgebouw van de Ger.Kerk te Waddinxveen.

De avond begon met een korte dienst des Woords. De tekst voor deze gelegenheid was uit Genesis 16:3: "Ten einde van tien jaren".

Naar het mij voorkomt, is tien een Bijbels getal dan  $12\frac{1}{2}$ .

Na de preek was er een gezellig samenzijn, onder het genot van een kopje koffie etc.

Br.Vink hield een gloedvolle toespraak, grotendeels op rijm, waarin verschillende zaken uit de afgelopen tijd werden gememoreerd.

Vervolgens werd door Henk Bons, namens de Waddinxveners een enveloppe overhandigd met een inhoud van  $10 \times 10 \times 10$ .

Hoe is het mogelijk dat jullie dat hebben kunnen doen!

Hierna werd een schilderij aangeboden door Adriaan Smit.

Dit schilderij werd door hemzelf vervaardigd.

't Is een pracht gezicht op de plassen. In een trek gat, tussen de waterlelies, zit, in alle rust, een vissertje. Héél mooi. Van zulke plekjes heb ik altijd gehouden.

De lezer zal inmiddels wel hebben geconcludeerd dat er in Waddinxveen mensen met talenten wonen. Daarbij werd m'n gel. vrouw verrast met bloemen. Hartelijk dank! Waddinxveners! Mede namens vrouw en kinderen!

Fijn, dat er zoveel belangstelling uit Hilversum was.

De Heere zij met u..en dat we, zo Hij wil, nog door mogen gaan met de Bijbellezingen, is onze wens en bede.

Hartelijk gegroet!