

VOOR DE JEUGD

God liefhebben boven alles.

Op een nacht zei God tegen Abraham. Je moet je zoon Izak offeren. Ga naar het land Moria Offer op één van die bergen Uw zoon. Toen was het stil. Abraham hoorde de stem van God galmen. Uw moet u zoon offeren.

God had Abram zelf een zoon gegeven En..en.. nu moest hij hem teruggeven Abram twijfelde even maar toen zei hij: Wat God zegt moet ik maar doen. De volgende morgen ging Abram vroeg opweg hij nam twee knechten mee Ze reisden naar Het land Moria onden aan de voet van een berg. Abram nam Izak mee naar boven. En zij tegen de knechten: Wacht hier maar zo komen wij terug. Abram zei wij komen terug. Ze gingen naar boven. Abram liep zwijgend de berg op Opeens zei Izak: Vader u dracht het hout en het mes en vuur. En ik draag het hout waar is het dier vader? Abram zei: Jij zult het offer zijn Izak. Toen waren ze bij de top van de berg. Abram maakte het altaar en bond Izak vast hij ging gewillig mee. Maar hij en z'n vader begrepen het niet. Maar toen zei God: doe die jongen geen kwaad. Toen hoorde ze gepiep in de struiken het was een ram die offerden ze toen. toen gingen ze samen naar beneden.

Henriette Fahner.

Noach

Noach was een man die in God geloofde. En zijn vrouw en kinderen geloofde ook in God. Maar in de omgeving waren alle mensen heidenen. Die geloofden niet in God. Maar Noach wel.

Op een dag moest Noach van God een ark bouwen. En Noach maakten een ark. Hij was er dagen mee bezig. Maar de mensen lachte hem uit. En zijde: man er is niet eens water.

Maar Noach trok zich er niets van aan. En hij ging veder met zijn werk. Eindelijk was de ark af. En God zei nou moet je alle dieren uit het

bos gaan halen van elk twee, mannetje en vrouwtje. En hij deed het. Het waren er wel veel, maar het moes van God. Ze waren er allemaal in, en toen zij God. Ik doe de deur dicht en hij kan niet open. En toen zij God dat hij het liet regenen veertig dagen lang En het begon te regenen. En de mensen zijden of ze mee mochten. Maar de ark dreef weg. Ze moesten de dieren voeren, dat was ook een groot werk.

Na veertig dagen lang hielt het op met regennen..

En het water zakte rustig naar beneden. Noach liet een duif om te kijken of er al plekjes waren voor nestjes te bouwen en of er wel voedsel te vinden was. Maar naa een paar dagen kwam de duif weer terug. En Noach zei dat ze een paar dagen moeten wachten. En die paar dagen waren om. En lieten weer een vogel los. En die kwam niet terug. Dus dat was het theken dat er voedsel was. En zij lieten alles los, en het was natuurlijk weg. Noach bouwde een altaar, en offerde van het reine vee en gevogelte. En God nam de reuk op, en beloofde nooit meer de aarde te laten vergaan door water. En God gaf een teken aan de hemel van Zijn verbond, dat is de regenboog.

Jan-Pieter Schouten.

Beste kinderen,

Jullie merken dat we nog even doorgaan met jullie vertellingen in de kerkbode.

Graag geef ik jullie allemaal een beurt.

Natuurlijk kan ik jullie niet allemaal tegelijk een beurt geven.

Daarom D.V. tot de volgende keer...

D.C.O.

oo00oo

Ik geloof dat de grote mensen hebben genoten van de pennevruchten van de kinderen. Zullen we de grote mensen nog eens laten genieten? Vooruit dan maar....

De toren van Babel.

Er waren eens een stel mensen, die kwamen van Noach. Ze woonden erg gezellig bij elkaar. Dat was niet goed, want God had gezegd dat ze zich over de hele wereld moesten uitbreiden. Iemand had een nóg raarder plan bedacht: Ze zouden een toren bouwen, zó hoog, dat de top in de hemel zou zitten en dat hij over de héle wereld te zien was!

Dit vond God natuurlijk niet goed en wat Hij daaraan deed hoor je nu: De torenbouw was uiteindelijk in volle gang en toen gebeurde het: God verwarde de spraak.

Bijvoorbeeld: Iemand vroeg in het Engels: "Laat die plank eens zakken". Iemand zegt in het Chinees: "Wat zeg je?". Die Chinees denkt: "'t Zal wel goed zijn" en laat de plank naar beneden vallen op een Duitser z'n hoofd. Vandaar ook die verschillende talen. En de toren?

Dat snap je wel. Die ging natuurlijk niet door.

Gert-Jan Kroon.

De schepping.

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En toen was het nog woest en donker. toen maakte God licht het licht heette dag en de duisternis noemde Hij nacht. dit was de eerste dag
toen maakte God scheiding tussen wateren en wateren
het uitspansel noemde God hemel dit was de tweede dag
toen maakte God de wateren droog En noemde het land aarde en de wateren zee en op de aarde groeide bomen en gras Dit was de derde dag
Toen maakte God aan de hemel licht God maakte twee groote lichten het groote licht was de zon en het andere licht was de maan en de steren Dit was de vierde dag
toen schiep God de wafissen en de andere vis-sen en ook de vogels dit was de vijfde dag
toen maakte God het wiltgedierte het vee en al het kruipent gedierte ook siep God op de zesde dag de mens naar zijn ijgen beelt man en vrouw en God zag ales wat Hij gemaakt hat en God vond ales zeer goet dit was de zesde dag en op de zefende dag ruste God.

Dit stuk was van Jan-Willem Kroon. Er staan wel een paar foutjes in..maar wat wil je? Jan-Willem is nog maar net acht jaar geworden.

Anne-Mieke van Geelen besluit haar stuk over de schepping aldus: Op de 7e dag ruste God dat is voor ons de zondag want dan werken wij ook niet dus God werkt dan ook niet..

Dat kon inderdaad iets Schriftuurlijker.

Dan wil ik nu ook de kinderen heel hartelijk bedanken voor de prachtige tekeningen. Vooral de kinderen die nog niet kunnen schrij-

VOOR DE JEUGD

We gaan weer eens luisteren naar onze jeugd. Jammer dat ik die prachtige tekeningen van de kleinsten niet kan laten zien in de kerkbode. Misschien kunnen we voor die kinderen nog eens een tentoonstelling organiseren. Hier volgt dan het eerste opstel:

De kruisiging.

Pilatus vroeg aan het volk welke man ze vrij moesten laten de Heere Jezus of Bar-abbas. Het volk riep: "Bar-abbas Bar-abbas". Pilatus liet Bar-abbas vrij. Het volk, die nam de Heere Jezus mee. Ze sloegen een doornekroon op z'n hoofd en ze deden een rietstok in zijn rechterhand. En ze zeiden tegen Hem: Wees gegroet Gij Koning der Joden. Ze spugde de Heere Jezus.

Toen gingen ze naar Golgotha. Onderweg kwamen ze Simon van Cyrene tegen. Een paar mensen

zeiden: "Draag dat kruis". Simon wilde dat eigenlijk niet maar hij werd gedwongen dus deed hij het maar. Toen kwamen ze op Golgotha aan en daar nagelde zij de Heere Jezus vast aan het kruis en aan beide kanten van de Heere Jezus werden nog twee mannen gekruisigd maar die hadden echt veel kwaad gedaan. onze Heere Jezus had helemaal geen kwaad gedaan maar alleen goede dingen. Onderaan het kruis zaten de soldaten Jezus zijn kleed te verloten.

Bovenaan het kruis hadden ze geschreven De Koning der Joden.

Er kwamen mensen voorbij en die zeiden: "Ha!! Gij die den tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt!! Kom dan nu zelf ook eens van dat kruis af. Dat zeiden het meest priesters en de schriftgeleerden. De priesters zeiden: Hij heeft een ander wel verlost maar zichzelf kan Hij niet verlossen. Maar ook die naast de Heere Jezus hingen bespotten Hem. Maar eentje ervan zei: Wij hebben de straf verdiend maar Hij heeft niets gedaan en hij vroeg aan de Heere Jezus, gedenk mijnen als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide: Voorwaar zeg Ik u Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.

En ook de moeder van de Heere Jezus en Maria Magdalena, en Johannes stonden bij het kruis en toen zei de Heere Jezus: Vrouw zie uw zoon en zoon zie uw moeder dat zei Hij tegen Johannes en Maria.

Toen ging de moeder van Jezus weg, naar huis. Plotseling werd het donker vanaf 12 uur tot en met 3 uur 's middags.

Toen riep de Heere Jezus: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten. De Heere riep met harde stem Vader, in Uwe handen beveel Ik Mijnen geest. En toe Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.

Ja ik sloeg Hem al die wonden voor mij moest Hij daar staan
Ik deed door mijnen zonden

Hem al die jammer aan

Dit was heel moeilijk want uit Markus Matheüs Lukas en Johannes heb ik moeten zoeken.

Anne-Mieke v. Geelen.

Raadsel

Haar naam is onbekend,
Geboren als een ander,
Gestorven, niet begraven,
Haar doodskleed is in elk huis

Jacob Schouten.

Het offer van abraham

op een dag zij de Heeren tegen abraham neem je zoon die je liefhebt en ga hem offeren op een berg in het land van morea.

toen stond abraham vroeg op in de morgen. hij ging hout haken.

toen ging hij op reis hij nam een eseltje mee en twee knechten mee en isak. toen zij drie dagen gereist hat zag abraham in de veten de bergen al. hij zij tegen zijn twee knechten wacht hier maar. en isak en abraham gingen veder. toen zij een ijntje gereeden haden zij isak hoe kunen we nou gaan offren?

wij heben toch geen schaap bij ons?

toen zij abraham de Heeren zal zelf voor een schaap sorchten. toen gingen zij veder op de berg.

daar gingen zij een altaar maken. daar deden zij het hout op het altaar. maar isak vond het helemaal niet erg abraham hab zijn swaard al om hoog.

maar opeens hoorde hij een engel van de hemel. die zij Abram! abram! doe dat niet. nou zie ik dat je egt van God houd.

en opeens hoorde hij gritsel in de struiken. daar zat een schaap verward in de struiken. dat offrde zij in plaats van isak.

daarna zegen de Heeren abraham. toen gingen zij weer naar de knechten. en weer naar huis.

Martijn Griffioen.