

## VERNIEUWING - ZONDER VERLOSSING - IS ZONDER INHOUD

Het moderne woord "vernieuwing" is zonder inhoud zonder het verouderde woord "verlossing".

Aan de bovenmenselijke inspanning, iets nieuws tot stand te brengen, bemerken wij steeds weer, dat de mens niet nieuw geworden is en dat werkelijke vernieuwing slechts uit het nieuwe voortkomen kan. Iets nieuws is er echter slechts, als er verlossing is. Daarom komt alle worstelen van de mens om vernieuwing tenslotte toch beschaamd uit. De doeleinden van ons streven naar vernieuwing zijn goed als thema, maar niet als bron van vernieuwing. Als zodanig zijn zij "bedrog", "gruwel", "een blok hout", "as".

Het raadselachtige is echter, dat gruwel, bedrog, een blok hout en as ons zozeer kunnen verblinden, dat zij mensenleeftijden lang ons aanzien met ogen als waren zij vol van leven, van alle wonderen en van alle kracht, zodat duizenden, miljoenen, betoverd en verrukt door hun glans, neertuimelen als nachtvlinders in het licht...

Alle menselijk streven naar vernieuwing, hetzij buiten of binnen de kerk, valt onder de vreselijke wet van de prestatie.

Prestatie is een berg die tussen God en ons staat.

F.