

# Verhuizen

om 's HEEREN huis 1986

---



## VERHUIZEN

Vader en Moeder Overduin zijn verhuisd van de Adm. de Ruyterstraat 65 naar de Dr. Kuyperstraat 80, postcode 3362 CK Sliedrecht.



*GERRIT OVERDUIN* en *CLARA VAN DER VLIES*

Naast de Dr. Kuypersstraat ligt de Troelstrastraat en daarnaast de Dr. Schaepmanstraat. Eigenaardige menging van mensen en hun principes. Zoiets kennen we in Hilversum óók. In de kerkelanden liggen Gomarus en Arminius dicht bij elkaar. Als je daar op ziet, is ons volk niet gespeend van oecomenische gevoelens. Al met al kun je je in ernst afvragen: Hoort een Overduin in de Kuypersstraat?

Toen m'n oud-oom, wijlen Ds. J. Overduin ge-examineerd werd, was Ds. Kersten verhinderd aanwezig te zijn. Oom Jan slaagde met vlag en wimpel. De eenvoudige mannen van de commissie lieten hun tranen de vrije loop, toen Oom Jan een stukje kerkgeschiedenis weggaf.

Later zei Ds. Kersten: Jan, als ik er bij was geweest, was je gezakt. Ik verdenk jou van Kuypersiaanse gevoelens. Ds. Kersten zal er wel kijk op hebben gehad. Nu we toch in de verhuizing zitten. Ik las onlangs een kostelijk gedicht uit de goeie ouwe tijd.

In de vorige eeuw kwam er een of andere vereniging tot stand tussen afgescheiden kerken. De dichtaders begonnen te stromen. Toen ik deze regelen las, schoot mij het gemoed steeds voller. ik kon niet meer.

Graag maak ik de lezers van de kerkbode blij met dit gedicht uit verleden tijden:

Mijn handdruk aan de Oud Gereformeerde Broeders.

Liefde, zoete liefdebanden,  
Dwingen mij een welkom af.  
Trots des Satans list en tanden  
Ligt verwijdering in het graf.

Welkom, welkom lieve vrienden,  
Welkom, broederpaar van Smitt,  
Die ons hart reeds lang beminde,  
Strijdend met ons naar het wit.

Welkom, drietal wakk're leden  
Van het heilig onderwijs,  
Clerq en Mast, straks werkt ge mede  
om den hoogen dienaarsprijs.

Welkom, Meulenbrug, mijn armen  
Sla 'k om u en Bruininks heen;  
Daar gij 't hart mij komt verwarmen,  
Vlugt de vijand voor uw treen.

J.H. Brillman, lang gevestigd,  
En aan broeder van den Broek  
Worde 's Heeren gunst bevestigd,  
Steunend op het Bijbelboek.

D. van Brummen, edele strijder,  
Ook voor u is onze bee,  
Zij en blijf een Christbelijder  
Bij de prediking van vree.

Broeder Eichhorn en D. Klinkert,  
Sta voorts vast op Jezus Grond;  
Hooger nog dan onze Blinkert  
Stijg Gods glorie uit uw mond.

Ook voor Engelberts te bidden,  
Stroomt uit liefde in 't gemoed;  
En daar liefde is in 't midden  
Zijn wij één met Hazevoet.

Keulemans, de baak der Zeeuwen,  
Kloppenburg en Simensen  
Geve God de kracht der leeuwen  
Op hun heilig strijdperk mee.

Passchier, Notten, Valk en Vegte  
Steune God door Zijne kracht  
Om het ongeloof te slechten,  
Waar het om Gods waarheid lacht.

Welkom, welkom, lieve vaders,  
Lieve broeders in den Heer,

Welkom, Neerlands hartenaders,  
Welkom, welkom, keer op keer.

In verband met het "samen op weg" proces, lijkt  
me dit lied een constructieve bijdrage.

Lieve ouders..al wonen jullie dan tijdelijk in  
een neo-Calvinistisch straatje..ik hoop dat  
jullie er naar 't zin mogen wonen.

jullie onwaardige zoon  
Daniël.