



VAKANTIE

Een woord van hartelijke dank aan m'n Vader en Moeder en bijrijder Simon (niet de lederberijder of Simon van Cyrene..nee, Simon uit Hardinxveld-Giessendam..wél dezelfde familie). Alles mocht door Gods genade doorgang vinden. Altijd hoor ik goeie geruchten, als we terug zijn. Zo de oudjes ZONGEN, zo piepen de jongen. Wij hebben het goed naar ons zin gehad in de vakantie.

Die twee weken vlogen om. 't Was ook zulk prachtig weer. Daarbij bevonden we ons in een prachtige omgeving: Kreken..meren..plassen..riet..waterplanten..vlinders..reigers en nog veel meer.

Voorts nog een bootje voor de deur. M'n vrouw had nog wel een poosje willen blijven. Bij dezen wil ik m'n vrouw een eervolle vermelding.

ding geven. Ze heeft in die twee weken 500 km. gefietst, met inbegrip van de heen en terugreis. Kijk..daar zie ik weer aan dat ik 7 jaar ouder ben. 'k Was al blij dat er een motorretje aan het bootje zat (hing).

Alles bij elkaar was het een heel fijne vakantie Voor de puzzelaar volgt hier een kort stukje uit de taal, die de inboorlingen daar spraken: Woar 't lichem an gewend is, doar mu'j oe bi'j oll'n. Kiek maar ies op de kelender noar die Pallestijn'n met die wiede mantels an, die oll'n de wärmte buut'n, of niet dan?

En a'j die jonge magies zien van teengswoordig, oe dunder de kleeer'n bin'n, oe mooier as ze't vien'n, en oe meer as ze uut kun'n trekk'n, oe liever as ze 't em.

Wullem zien dochter kon altemet net zo goed nakend deur 't euiland loop'm, maar een bossien braandnetels an de konte zol der gien kwoad an doen! De taal is gans een volk!

Toen we terugkwamen stonden de verrassingen voor de deur.

Wat denken jullie? Voor de deur stond een maal verse andijvie en een maal verse bonen.

De andere dag, 't was zondag, zat ik in de kamer een beetje bij te komen in de "waarheidsvriend", toen vrouwlief riep: Man! wat heb je op de keukentafel gelegd?

Ik wist van niets, liep naar de keuken, en zag het pakje liggen. De kinderen, her en der in het huis dwarrelend, werden ter verantwoording geroepen.

Hebben jullie iets gezien? Weten jullie er van? Niemand wist ergens van. Dan het pakje openge-maakt. Wat zat er in???

Zes zoute haringen! en een zakje fijn gesneden uitjes. Van m'n leven heb ik nooit zulke lekkere haringen geproefd. Zelfs in de vakantie heb ik er zó geen gevangen.

M'n hart liep over van dankbaarheid voor zoveel liefde uit het midden der gemeente.

'k Vond het zo'n goeie nabetrachting dat ik van deze plaats de "insluiper" hartelijk wil be-

danken.

Calvijn heeft gelijk als hij ergens schrijft dat de protestanten de goede werken meer eren dan de roomsen.

Nu zeg ik het uit ondervinding.

In de week daarop kwam ik ergens waar ze gebakken vis op tafel hadden staan. Tot mijn stomme verbazing bleken het dezelfde zoute haringen te zijn..tenminste..uit hetzelfde vat.

Daar deze vriend niet wist wat voor vlees hij in de kuip had, had hij ze maar gebakken.

Jammer, wie gaat nu zoute haring in een braadpan stoppen?

Een oud man uit onze vaderlandse geschiedenis zij eens: Waar kan een mens toe komen..

Tussen haakjes: De smaak van het baksel viel nog mee.

Mensen, zo zou ik van nog meer verrassingen kunnen spreken.

Dat doe ik echter niet..dan krijg ik m'n vrouw tegen. Ze vindt toch al dat ik weinig slot op m'n mond heb.

Toch wil ik bedanken voor de andijvie en de bonen en de bieten en de wortels en de sla en de prei en de haring.

't Zal zeker worden beloond.

Nu moet ik ophouden. Mijn lieve vrouw is de werkkamer binnengekomen en leest over m'n schouder mee.

Direkt krijg ik een afstraffing vanwege m'n slechte, inhalige aard.

Wat zou er van mij terecht moeten komen zonder deze verstandige, liefhebbende vrouw?

Hartelijk dank voor de kaarten die wij mochten ontvangen.

Fam.D.C.M.P. Overduin v.d.Blom.

P.S. Nog een woord van dank aan het adres van Margriet Flink.

Zij heeft, met behulp van de andere huisgenoten, tijdens de vakantie voor ons sijsje gezorgd.

Ze noemde het beestje: Piet Overduin.

Dat is een compliment voor mijn oom Piet, want



ons vogeltje kan heel mooi zingen.