

Oude liefde [omsHeerenhuis okt.1981]

Oude liefde roest niet...daar moest ik aan denken toen ik één dezer dagen een briefje kreeg van de kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde kerk te Rotterdam – Kralingen . Ik dacht ook aan de woorden van Seneca : Men moet om alle dingen of lachen of wenen... Wel zou ik de woorden “alle dingen” willen wijzigen in “sommige dingen” . Laten we er maar om lachen. Commentaar wil ik niet leveren...deze brief spreekt voor zichzelf.

Weleerwaarde en Eerwaarde broeders. Na onze overgang tot het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, dacht het ons niet zinnig meer, kerkbladen te sturen, over en weer. Bij deze zeggen wij u dan ook dank voor het door u aan ons in de afgelopen jaren toegezonden kerkblad. Ook wij zullen dan ook ons kerkblad niet meer toezenden. Met de bede dat de Heere, als de Koning der Kerk tezamen brengen wat bij elkaar hoort, eindigen wij met broedergroeten en Gode beuolen.

Mooi hè ? Ik zou deze titel van een gedichtenbundel eronder willen schrijven:

“Lees maar, er staat niet wat er staat”

Eén dezer dagen kreeg ik nog een briefje. Voor de aardigheid wil ik dat briefje ook weergeven:

Weleerwaarde heer, Het zal u verheugen dat de lezerskring van “Om 's Heeren huis weer met één uitgebreid kan worden. Ds. R. Kok, een goede vriend, vroeg mij, hem als abonnee aan te melden....

Dan volgt nog adres en heilbede... Kijk, dat vond ik nou aardig..zo'n berichtje op mijn “eenzame” post... Lieve broeders kerkenraad van Rotterdam; ik verzeker u dat ik niet boos ben. Met dit stukje wil ik u niet ergeren. Vat het op als een liefderijk vermaan tot bezinning en tot nadere overweging. Jullie weten toch nog wel dat we in oprechtheid in uw midden hebben verkeerdt? Voorts behoeven de lezers van de buitenkring zich geen zorgen te maken. Er worden geen maatregelen tegen hen getroffen. Dat lijkt me een troost voor de overige leden en predikanten van de Christelijk Gereformeerde, de Hervormde en vooral voor de lezers uit de Gereformeerde Gemeente en de Oud. Gereformeerde Gemeente. Een hartelijke groet aan jullie! Als ik in de buurt kom, hoop hoop ik eens te komen kerken. Tevens een hartelijke groet aan de lezers overzee....

Vervolg: OUDE LIEFDE nov.1981

Fijn dat we , ondanks een kleine communicatiestoornis , nog steeds de kerkbode “Om vriend en broed'ren ”krijgen toegezonden. Ik ben erg op kerkbodes. Met verbazing en blijdschap volgen we zodoende de groei en de grote offervaardigheid van de gemeente te Rotterdam. Als ik de collecten en giften van een maand zo eens optel, kom ik aan een bedrag van zo'n

F 10000.- € 4537.80

F 13000.- € 5899.14

----- +

F 23000.- € 10436.94 voor deze tijd na 01-01-2002

Dat is toch geen kleinigheid. Een hartelijke groet allemaal! Daach