

Maart..Lentemaand.

Daar zweeft de lieve lente weer
Bezielend door de dreven;
Zij daalt als uit de hemel neer
En roept weer de
aard ten leven;
Zij tooit alom
de dorre baan
Met bloemen en
met kruiden.
Er waait van uit het zuiden
Ons zoete geuren aan.

In de eerste week van maart hebben m'n vrouw,
Daniëlle en ik, de lente gezien. We moesten
enkele mensen bezoeken in Krimpen. Op een heel
smal weggetje in een natuurreservaat bij Lin-
schoten, parkeerden we de auto naast een holle
wilg.

Via een prachtig houten bruggetje over een we-
tering, konden we een stil paadje in slaan.
Dat paadje liep tussen bos en boomgaard door.
Aan weerszijden van 't pad een sloot.
Toen we die dag uit Hilversum wegreden hing er
een dichte mist, maar bij de Woerdense verlaat
begon de zon door te breken.
Langs dat stille paadje zagen en hoorden we de
lenteboden. De lucht was vol van vogelliedereren.

Wilgen en Elzen pronkten met hun katjes. Het
frisgroene fluitekruid brak overal door.
Volgens de kalender is de lente nog niet be-
gonnen..maar de natuur kijkt niet op de kalen-
der.

Mensen, breek er eens even uit..even uit het
rookhol. Tenminste..als je niet te oud en te
ziek bent. Hoewel..ook bij oude mensen merk ik
dat de lente een opwekkende werking heeft!