

Lichtzijde van een donkere wolk om 's Heeren huis 1987



Br.R [] verloor een broer van 56 jaar. De broer stond juist gereed om een weekje naar het Gooi te komen. Toen kwam de hartverlamming. Toen broeder R [] het ons kwam meedelen, vroeg ik: Heb je hoop voor je gestorven broer? Br.R [] antwoordde dat hij goede hoop had op de goede afloop. Persoonlijk had hij meermalen goed contact met z'n broer gehad over de geestelijke zaken.

Ik meen begrepen te hebben uit de woorden van br.R [] dat z'n broer niet zo "kerkelijk" was. Een beetje eenzelve. Hij zei wel eens tegen z'n broer: Ach broer, ik moet overal wat doen.. de een zegt dat ik zo bekeerd moet worden en de ander zegt weer iets anders. Deze broer werkte in de sociale werkplaats in Delft. Dat ging nog net. 't Zal wel een overgang wèzen: Van niets naar alles! Br.R [] vertelde dat ze een goeie preek gehoord hadden van Ds. de Reuver.

Daar schiet me weer wat te binnen..Lang geleden bevonden we ons op de begrafenis van Zr. v.Ba []. Op die begrafenis was ook de nu



zalige oude Ds.R_____, vader van de nu pas gestorvene.

Als ik me goed herinner, had ik een woordje gesproken uit Rom.9:16: Zo is het dan niet desgenen, die wil, noch desgenen, die loopt, maar des ontfermenden Gods.

In die woorden lag de behoudenis van zr.v.

B_____ besloten.

Na de begrafenis zaten we met elkaar een broodje te eten in huize "De Windroos". Bij geval zat ik naast Ds.R_____, Aan de andere zijde van de dominee zat ouderling br.F_____.

Op zeker ogenblik ontspoon er een gesprek tussen de oude Dominee en br.F_____. Ik merkte alras dat Dominee, heel voorzichtig, een onderzoek deed naar onze theologische achtergronden. Het gesprek liep over de verantwoordelijkheid van de mens. Met aanvankelijk enige beklemming, merkte ik, dat br.F_____ de ernst van dit gesprek ondermijnde met enkele z.g.n. niet ter zake doende opmerkingen als: Dominee, ik verkoop doorzichtige paraplu's..die kan ik u aanbevelen. Je ziet dan de lichtzijde van de donkere wolk... Ja, Dominee, al is het kooitje nog zo mooi, als 't vogeltje niet zingt, schiet je er weinig mee op....

De verbaasde blik van de Dominee dwaalde nog al eens mijn kant uit, alsof hij een nadere verklaring van mij verwachtte aangaande dit merkwaardig fenomeen. Ik deed echter alleen m'n mond open om een hap van het broodje te nemen.. en daar ik allengs meer schik in het gesprek kreeg, had ik halswerk om niet in lachen uit te barsten. Nogmaals richtte Dominee enkele woorden aangaande de ernst van onze verantwoordelijkheid tot br.F_____.

Even staakte br.F_____ het broodje kauwen en keek de Dominee met oprechte verbazing aan. Toen kwamen de merkwaardige woorden die het

gesprek uitblusten: Hoor es, Dominee, nou ga je zo diep...neem me niet kwalijk, van zulke stukken heb ik geen verstand..maar de koffie is goed hè?

Op dat moment kroop ik half onder de tafel om een stukje sigaar te zoeken.