

# Kerkdienst en predikambt is nauw verbonden...

[om 's HEEREN huis 1977] L. Dekker 1917-2007

## MEDEDELING FIN.KOMMISSIE

De kollekte voor rente en aflossing van de eerste zondag in januari bedroeg de som van f 688,-- Hierboven kwamen nog enkele giften in de vorm van teruggegeven rente van uitstaande leningen ad f 575,-- Totaalbedrag: f 1.263,-- Namens kerkeraad en fin.kommissie heel vriendelijk dank. Ik heb een paar flinke aflossingen kunnen doen aan diegenen die erom gevraagd hadden.

Het financieel verslag over 1976 zal D.V. op de eerstvolgende ledenvergadering plaatsvinden.

Ik wilde hieronder aan een persoonlijk woord memoreren van onze herder en leraar gesproken in een predikatie in maart 1968 bij de behandeling van Zondag 38, vraag en antwoord 103: ---eerstelijk, dat de Kerkdienst en het Predikambt onderhoude worden.

"Zo nauw is de Kerkdienst en het Predikambt aan elkaar verbonden. Het lijkt wel of de opstellers van de catechismus willen zeggen: Waar géén Predikambt is, is daar wel een Kerkdienst? Kerkdienst en Predikambt is eigenlijk één.

Onderhouden worden. Dat wil niet alleen zeggen dat wij naarstig onder Gods Woord komen maar ook dat de mogelijkheid bestaat om het Evangelie der Zaligheid te horen verkondigen.

Het Woord van God zal staande moeten blijven, ja tegen alles in, en gij zult dat moeten onderhouden.

Dat is juist mijn innerlijke liefde en verbondenheid aan u, dat wij samengebracht zijn onder de noodzaak van de verkondiging van het Woord, en niet terstond te rade zijn gegaan met vlees en bloed.

Wij hebben niet gezegd: dat kan niet, want er

is geen geld, geen huis voor de predikant en geen kerkgebouw. Er is helemaal niets. Voorheen hebben wij n.l. altijd in een lokaal of bijgebouw vergaderd ofschoon dit het ergste niet is. Maar als men een Kerk wil onderhouden en gelegenheid geeft om het Woord Gods te laten predikē, opdat ook de kinderen mogen onderwezen worden, zou je met recht gezegd kunnen hebben: Laten wij het dan maar niet doen. Eerst maar eens zien of er genoeg geld is en of wij dit kunnen opbrengen. En dit is nu juist onze innige verbinding en band aan u, dat wij niet te rade zijn gegaan met onze mogelijkheden, maar dat gij de Kerkedienst wilde onderhouden, en hiervoor een zwak gebrek-kig mens te roepen om het Evangelie der Zaligheid te doen verkondigen, terwijl gij ook niet wist hoe dit alles gaan moest. Dit is een grote Genade van God, die ik daarin gezien heb en die mij juist die bijzondere band aan u gaf die je niet overal vind, en dat je goed voelt dat niet wij, maar de Heere het is, die alle wegen en paden leidt. Hoe afschuwelijk zou het zijn om met menselijke motieven elkaar te verlaten en te laten zitten. Eerder past ons de bede: Wil ons klein getal, door Uwe kracht bevrijden. Ook velen van ons zijn heen gegaan en wij hebben kunnen merken hoe groot de bitterheid haast allerwege geweest is. Dat neem ik hen niet kwalijk, want ik kan dat zo goed begrijpen. Maar waar de Heere het Predikambt en de Kerkedienst geeft, al ben je dan met weinige in getal, daar geeft de Heere overvloed".

Tot zover dit stukje. Wij eindigen met de Woord van de Apostel Paulus: En die onderwezen wordt in het Woord, dele mede van alle goederen dengene, die hem onderwijst.

Namens de financiële kommissie  
L. Dekker  
penningneester.

Geliefde Gemeente,

U heeft in de vorige kerkbode gelezen, hoe de Heere alles heeft welgemaakt in het afgelopen jaar 1976.

Ook wat betreft de financiën heeft de Heere ons rijkelijk voorzien, mede door de grote offervvaardigheid van de gemeente. In de Heere zeggen wij daarvoor vriendelijk dank.

Het is weer 1977. Wij weten niet wat dit jaar ons brengen zal. Als wij op ons zelf zien, is er geen verwachting.

Maar nu heeft de Heere ons Zijn Woord gegeven, dat de enige weg aanwijst voor zondaren: onze Heere Jezus Christus. Nu is er ook voor onze Gemeente nog verwachting van de enige Koning der Kerk, Die Zijn kinderen heeft verlost, door Zichzelf over te geven, en in Zijn verheerlijkte staat wandelt tussen de zeven kandelaars en door Zijn Woord en Geest komt te wonen en te werken in de harten van Zijn Gemeente.

Ook tot troost en sterkte voor de herders en leraars Die Hij uitgezonden heeft in Zijn wijngaard. Hij houdt de zeven sterren in Zijn rechterhand en ondersteunt en sterkt, en onderwijst. Zo zorgt de Koning der Kerk zelf voor Leraar en Gemeente.

Moge de Heere ons ook in dit nieuwe jaar gedenken met onze kinderen en Zijn Woord tot zegen stellen.

Wij wensen ook onze geliefde Herder en Leraar, met zijn gezin, des Heeren zegen toe.

Moge de Heere hem wijsheid schenke om ons door Zijn Geest het Woord te verkondigen.

De kerkeraad.

oo00oo

LEDENVERGADERING

Op maandagavond 14 februari zal er D.V. de