

Nieuwjaarsmorgen!

Donderdagmorgen D.V. om kwart voor tien dienst. Tijdens de laatste kerkeradsvergadering van dit jaar, onder het nuttigen van koffie, cake en worst, bekwam de kerkerad een weemoedig gevoel. Wij hebben elke maand, tussen de besprekingen aangaande de belangen der gemeente, een aardig opkikkertje in de vorm van bovengenoemde drank en spijzen.

De vraag kwam in ons binnenste op, na de zoveelste kop: Wanneer trakteren wij nu eens de gemeente? Of trakteren we alleen maar onszelf? Natuurlijk hebben we alle begrip voor onze vermoeiende werkzaamheden... maar zouden we daarom niet eens aan de gemeente mogen denken?

Deze vraag bleef haken in onze tere gewetens. Het resultaat? We willen het nieuwe jaar D.V.



goed beginnen.

Op nieuwjaarsmorgen, na de dienst, biedt de kerkerad u de gelegenheid haar een gelukkig en gezegend nieuwjaar te komen wensen.

Maar dat is niet alles!

Twee broeders met bijzondere gaven toegerust, zullen voor u het één en ander bakken.

De ene broeder heeft op zich genomen een emmer oliebollen en appelflappen te bakken.

De andere broeder zal voor cake uit eigen keuken zorgen. Daarbij zal koffie en chocomel worden geserveerd (gratis).

Mensen, die het bij een eenvoudig speculaasje willen houden, moet ik teleurstellen. Vroeger hadden we een buitengewoon goede speculaasbakker in de kerk. Tot onze spijt laat deze broeder zich nooit meer zien. Als deze regelen hem onder de ogen komen, hoop ik, dat hij de inslag naar binnen krijgt.