

## LEVENDE WOORDEN

God's hart is een **Vaderhart** voor de omkomenden en de verlorenen en de **liefde van Jezus** is onmetelijk groot. **Zal het een leugen zijn, dat Hij daar verlaten aan het vloekhout hing, één uur en nóg een uur en nog eens een uur? Zal het gelogen zijn, dat het ongeschapen**

Woord met het geschreven Woord alles weer heeft hersteld?

Waarheid is het, waarheid blijft het: Het Woord van het kruis heeft eeuwige geldigheid in de hemel en in de hel.

Daarom: Moed in nood, in duisternis, in leed, in verlatenheid!

Moed bij al dat gevoel van verlorenheid!

Het moge gaan door duisternis, ja door de dood zelf heen, maar boven nood, dood en graf staat Jezus, onze Redder.

Gaat het iemand echt om Zijn Woord en Zijn trouw, hij zal uit de dood het leven, uit de verlorenheid de redding, uit de schrikwekkendste donkerheid het licht zien rijzen.

Zeg dan "mijn" mijn ziel! MIJN God, mijn God, mijn Heiland en Verlosser. Mijn Toeverlaat, mijn Goël, mijn Heiland, mijn Leven, ik laat U niet los. En al gaat het dan door de muil van de ondergang heen, dit mijn zal Gods hart breken, zodat genade en heil, licht en troost en eeuwige blijdschap als een geweldige regen neerstroomt.

Dat gij, ellendige, temidden van dit alles nochtans "mijn" zegt, dat is Gods welbehagelijk. En zo moet uw duisternis zijn als de middaghoogte en als een dag van zeven zonnen, want de Heere is ons eeuwig licht.

Dr. Kohlbrugge.

In 't licht der eeuwigheid worden schitterende reputaties verduisterd en succes-bergen smelten als was; veranderen allicht in afgronden van vloek en verderf, terwijl het stille, het eenvoudige, het pronkloze in datzelfde licht begint te stralen als zonnegoud en god verheerlijkt.

J.