

Drieste dwepers die zich roemen in de Geest om mij over te hevelen in hun dromen
[Luther]

000000
LEVENDE WOORDEN

Satan heeft mij vaak geplaagd met allerlei dwepers, die roemden in de Geest en zij wilden mij in hun driestheid, van Gods woord naar hun dromen overhevelen. Die in de Geest roemen en vreemdsoortige openbaring en dromen zoeken, zijn per saldo ongelovig en verachters van God, want zij willen niet tevreden zijn met Gods woord. In geestelijke zaken zoek noch begeer ik dromen en gezichten. Ik heb het klare Woord en daarbij blijf ik. Zoals ook Paulus dringend vermaant: Houdt u aan het Woord, al zou zelfs een engel uit de hemel anders leren. Waar het de zaligheid betreft, blijf ik slechts bij de kribbe, geloof in Jezus Christus, uit de maagd geboren, geleden, gekruisigd en gestorven voor mij. Als wij daar vast op blijven staan, zo zullen wij over al die "geesten" overwinnaar zijn.

Luther.

Wij moeten allen zover komen, dat wij zeggen: Heere, ik ben niet in staat iets voor U te doen, wilt U alles in mij doen?

N.

oo00oo

- Ambitie is de laatste vluchtpoging van een mislukkeling [B]
- Jezus... [storm op zee] , afwezig en diepslapend , verborgenheid van de Aanwezige dit is de steil van Deze krachtige Heiland..... Hij richt Zich op... Paaslicht [A. de Reuver]
- Ondersteun mij naar Uw toezegging, opdat ik leve: en laat mij niet beschaamd worden over mijn hope [ps.119:116]