

Bijltjesdag

[omsHeerenhuis mei 1979]

Br. B. van Veld houdt nogal eens van **'bijltjesdag'**. Op het ogenblik beraamt hij een aanval op mij. Dat zit zo: zr. Langsdendijk komt nooit op de Bijbellezingen. Ze zegt dat ze in de benedenzaal last van hartkloppingen heeft. Dat klink voor mij niet onaannemelijk. Zoiets heet: ***Palpitatio cordes*** [nerveuze hartkloppingen]. Dit komt veel voor bij nerveuze en bloedarme mensen, bij jonglieden in de ontwikkelingsperiode, bij vrouwen in de wisseljaren, na overlading van de maag, bij stoornissen in de spijsvertering en door misbruik van koffie, thee, alcohol en tabak.

En niet te vergeten: Na **GEMOEDSAANDOENING**. Frisse lucht is een probaat middel. Misschien wist br. B. van Veld dit niet, of hij is het er niet mee eens. In ieder geval houdt hij aan in het vermanen. Het gevolg is dat onze oude zuster Langsdendijk nu ook op haar kamertje last van hartkloppingen krijgt.

Ook hier denk ik aan een aandoening van nerveuze aard, namelijk: Tinnitus aurium, voor mensen die het niet weten: Oorsuizingen. Het klinkt als suizen, bruisen, sissen, koken, snerpen en fluiten. Nu heb ik in het bijzijn van br. B. van Veld, zr. Langsdendijk een beetje geholpen door te zeggen dat de een drie keer naar de kerk moet en de ander aan twee keer genoeg heeft. Voor br. B. van Veld zou het iedere dag wel kerk mogen zijn. Ik maak dit even bekend uit voorzorg. Als jullie mij vandaag of morgen kwijt zijn, weet je uit welke hoek de wind waait. Ik lig dan geveld tussen de struiken rond "De Windroos" br. B. van Veld doet namelijk niet aan mensverheerlijking.

"Gij zijt mij een VERBERGING" [Psalm 32:7a] Daach