

## In memoriam: ds. P. van Oosterom

(\* 16 januari 1909 † 17 december 1996)

Op 17 december 1996 heeft de HEERE Zijn knecht en kind Pieter van Oosterom op de leeftijd van 87 jaar opgenomen in eeuwige heerlijkheid.

Pieter van Oosterom, geboren in Boskoop, werd op 20 oktober 1946 als evangelist, uitgaande van de IZB, verbonden aan de dorpen Tiendeveen-Nieuw Balinge in de provincie Drenthe.

Onder moeilijke omstandigheden heeft hij mede door zijn grote pastorale betrokkenheid een aanvang kunnen maken met de evangelieverkondiging. Daar deze activiteiten vlak na de oorlogsjaren plaatsvonden, was door de woningnood niet direct een goede locatie voorhanden, waar kerkelijke activiteiten konden plaatsvinden en waar de familie Van Oosterom kon worden gehuisvest.

Doordat de HEERE het werk van Pieter van Oosterom zegende, kwam daar in het begin van de jaren vijftig verandering in en kon er gestart worden met bouwplannen, om voor de samenkomsten van de gemeente op twee locaties een kerkgebouw te realiseren.

Voor velen werd op dat moment Nehemia 2 als een bevestiging gezien, dat de HEERE Zijn huis bouwen wilde ook in Tiendeveen en in Nieuw-Balinge. En er is gebouwd. Waar niets was, werden twee kerkgebouwen neergezet, waarbij ds. Van Oosterom een grote inbreng mocht hebben, zodat evangelist Van Oosterom na kerkelijke verwickelingen als predikant bevestigd kon worden in de gemeente van Tiendeveen-Nieuw Balinge. Op 31 december 1974, nam hij, na ruim 27 jaar ambtelijke dienst, afscheid van de gemeente Tiendeveen-Nieuw Balinge en ging hij met emeritaat.

Zo heeft ds. Pieter van Oosterom zijn gaven en talenten mogen gebruiken en mogen besteden in de dienst van Zijn Zender en Opdrachtgever. Zelf wist hij zich geroepen tot het ambt van herder en leraar en wij mogen geloven dat door het ambtelijke werk van ds. Van Oosterom dit voor velen tot een eeuwige zegen is geworden.

In de laatste gesprekken die wij mochten voeren bleef er van Pieter van Oosterom niets anders over dan een arm en schuldig zondaar die alleen van genade moest leren leven, maar die nochtans op de HEERE



bleef hopen. Hij mocht en moest leren alleen op de Naam van Christus te hopen en te vertrouwen. Hierin werd voor hem de tekst bevestigd die in zijn ambtelijke bediening van onschatbare betekenis is geworden, Psalm 32 : 8 en voor hem in vervulling ging: 'Ik zal u onderwijzen, en u leren van de weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn'.

Met deze belofte mocht Pieter van Oosterom sterven en kon hij sterven en mogen wij geloven dat zijn ziel nu al meejuicht met die grote schare die niemand tellen kan, uit alle geslachten, talen en natiën.

Zo is Pieter van Oosterom ontslapen. De Vader verlostte hem van alle nood. Van genade alleen mocht hij leven. Ook voor hem is de prijs van Christus' bloed betaald om zondaren te redden en vrij te kopen. Daar mocht hij zich in alle bescheidenheid bij rekenen, ziende op het Lam, dat in het midden van de troon is, hen weiden zal en hun tot een Leidsman zal zijn tot levende fontein der wateren: en God zal alle tranen van de ogen afwissen. Dan zullen zij, die in Christus zijn, in de volle zekerheid van het geloof, de kroon van de heerlijkheid mogen ontvangen.

Ja, zalig de doden die in de Heere sterven, van nu aan.

Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid: en hun werken volgen met hen.

Tiendeveen-Nieuw Balinge  
F. J. K. van Santen