

LEVENDE WOORDEN

Thans wordt er aan gedacht in vele landen der wereld, om elkander geschenken te geven, en de blijde kinderwereld huppelt in vele streken in de stralende glans van de kerstboom. Evenwel, vergeet toch dit niet: aan uzelf en aan de kinderwereld die vreugde voor te houden, waarvan de engel tot de herders sprak: Ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volke wezen zal.. En gedenkt hieraan: Alzo lief heeft God de wereld gehaë, dat Hij Zijn eengeboren Zoon gegeven heeft.. En:

Het eeuwig Licht, al scheen het klein,
Maakt de wereld licht en rein.
Het schijnt ook midden in de nacht
En heeft ons 't kindschap aangebracht.

Hallelujah.

H.F.K.

In de mensen een welbehagen.. In mij, doemenswaardige, een welbehagen, een vrijwillig en onberouwelijk welbehagen?
Is dat voor alle mensen? In mensen staat er.
Wat zijn dat voor mensen?
Klagen wij de Heere onze gevoelloosheid en dodigheid bij zulk een lofzang.
In dat welbehagen ligt de onveranderlijkheid van de staat der genade voor de gelovigen.
Onze zaligheid hangt alleen van dit welbehagen in Christus af. Rom. 8

H.F.K.

TWEE WEGEN

Twee wegen liggen naast elkaar,
Ben ik wel op de rechte?
Veel brave liefen missen 't spoor,
En ben ik zulk een slechte?
O, welk gevaar! het eind dier twee
Loopt uit op eeuwig wel of wee!

God is geopenbaard in het vlees... Ten eerste hebben wij hier een klaar getuigenis van Zijn beide naturen: want Hij betuigt tegelijk, dat Hij waarachtig God en waarachtig mens is.

Ten andere wordt hier een onderscheid tussen beide naturen getekend, als hij Hem op de ene zijde noemt God, en op de andere zijde stelt de openbaring in het vlees.

Ten derde wordt de eenheid des persoons beduid, als hij leert, dat het dezelfde is, die God zijnde, in het vlees geopenbaard is. Alzo wordt het waarachtig en rechtzinnig geloof door dit getuigenis tegen Arius, Marcion, Nestorius, Eutyches zeer wel gewapend.

Voorts is daar zeer krachtige beduiding in deze tegenstelling: God in het vlees.

Want wat groot verschil is tussen God en de mens. En nochtans zien wij dat de ongemeten heerlijkheid Gods alzo in Christus verenigd is met deze onze rottigheid des vleses, dat zij beiden één persoon maken.

Calvijn.

Jezus is Zaligmaker, en Hij kan het zijn, want Hij is de Christus, ja zelfs, Hij is de Heere, Hij is onze Jehovah God, onze VerbondsGod, de Almachtige, de Alwetende, de Waarachtige, de Getrouwe.
Gij hebt een God tot Zaligmaker. God is geopenbaard in het vlees, het Woord is vlees

geworden.

Daarom verblijdt u in zulk een krachtige, algenoegzame, volkomen Zaligmaker. Wanhoopt nooit aan Zijn macht om te helpen; gij zoudt Hem daarmee krenken.

Geen geestelijke nood zo groot, of Jezus kan er uit helpen, geen schuld zo zwaar, of Jezus kan er u van verlossen. Jezus wil zondaars zalig maken, dat bewijst zijn komst op aarde en Zijn vrijwillige vernedering; en wat Hij wil, kan Hij ook, want de Almachtige Jezus is ook de Alwetende, die al uw noden kent en weet wat u dienstig is in de weg van uw verlossing.

Jezus is ook de Getrouwe, die volhardt in Zijn liefde en niet laat varen het werk Zijner handen. Daarom, o arme, ellendige mens, verblijdt u in zulk een kostbaar geschenk, God tot uw Zaligmaker te hebben, waardoor gij verlost kunt worden van de eeuwige verdoemenis en van alle banden des doods, om te worden in Jezus een geredde van de dood, een verlostte van alle ellende, een kind van God en een erfgenaam van de eeuwige heerlijkheid, die Christus voor de Zijnen bereid heeft, om die te bezitten als een hemels Kanaän, waaraan wij niets gearbeid hebben, maar enkel uit vrije genade door de ontfermingen Gods in onze Heere Jezus Christus.

Ploos van Amstel.

Laat Kerstlied.

Niet ik ben naar Uw kribbe toegegaan,
Gij hebt me naar Uw stal gebracht,
terwijl ik in de donk're nacht,
alleen was, en alleen wóu staan.

Niet ik ben naar Uw kribbe toegegaan.
Nu zie ik dat het kindje lacht.
Mij schamend fluister ik heel zacht:
o, Kind, neem, die niet wilde, aan!

Niet ik ben naar Uw kribbe toegegaan,

Gij hebt me naar Uw stal gebracht.
Nu weet ik, dat in ied're nacht
Uw ster, Uw kruis, Uw kribbe staan.

J.v.D-Y.

Ja waarlijk: God is bezig ons uit te kleden.
Ons af te nemen, zoveel dat wij onmisbaar
achtten, voor godzaligheid hielden, en wat
toch feitelijk geen waarde heeft, niet voor
Hem, dus ook niet voor ons, integendeel tot
schade strekt zonder dat we 't weten.

Hij berooft ons van onze Christelijkheden,
van al onze Christelijkheden. Hij rukt onze
inwendige mens in zijn onbarmhartige Barm-
hartigheid al die lompen en flarden van 't
lijf, waarin wij onze staatsieklere menen
te bezitten.

Spiernaakt plaatst Hij ons in onze huivering-
wekkende naaktheid voor Zijn aangezicht.

Hij weet ons armen rijk te maken, door ons
rijken arm te maken.

Hij, die de goddelozen, alleen de goddelozen
rechtvaardigt, enkel de verlorenen behoudt,
enkel de doden levend, de verdoemden zalig
maakt.

Wat aanbiddelijke trouw, dat Hij ons niet
spaart, onze ziel onverbiddelijk elke feest-
kledij van eigen maaksel afneemt, afrukt, om
ons Zijn feestkleed, Zijn Kerstkleed aan te
trekken van het eeuwig jeugdig groen.

J.

oo00oo