

LEVENDE WOORDEN

Ik heb de Heere Jezus nooit gezien. Ik ken alleen zijn Naam. Maar daarvan heb ik dan ook zoveel gehoord, uit de Schrift, dat ik er mede tevreden ben. Daaruit heb ik in mijn grootste zwakheid en bij de schrik van mijn zondenlast, in angst en vrees voor de dood, in vervolging en nood, goddelijke kracht ontvangen.

Die Naam heeft mij, toen ik van alle schepselen verlaten was, uit de nood gerukt en weer levend gemaakt, mij in de grootste vertwijfeling getroost, en in het bijzonder op de Rijksdag te Augsburg, in het jaar 1530. Daarom hoop ik, als God wil, bij de Naam te blijven, te leven en te sterven.

Luther.

Alles gaat snel in onze tijd, te snel - mensen, gebeurtenissen, uitvindingen, machines, auto's, breken en bouwen, kopen en verkopen, leven en sterven.....

De wereld is oud geworden.

De moderne techniek met de snelle polsslag is ogenschijnlijk vol stuwend leven, maar is het geen toenemende nervositeit?-koorts die reeds de 41 graden nadert?-is het niet het snelle kloppen van 't stervende liefdeloze wereldhart?

Door sport, snelheid, wilde muziek, primitieve kunst, tracht de wereld zich een jong gelaat te geven, maar de diepe rimpels zijn niet te verbergen, de organen zijn versleten.

De zinloze spoed onzer beschaving is het teken dat haar tijd kort is.

de ligne.

God neemt ons in barmhartigheid aan zonder enige verdiensten. Niet omdat ik waardig ben, maar juist omdat ik onwaardig ben, ontvang ik barmhartigheid.

Daarom doe ik als Paulus, spuw ik op al mijn verdiensten en zeg ik: Lieve Heere, reken het mij toch niet toe, want dan ben ik verloren; ik beken dat ik een zondaar ben en het tegendeel van Uw barmhartigheid verdiend heb, daarom begeer ik gewassen en gedoopt te worden. Zie, zo krijgt men een afschuw van de zonden en wordt men in onschuld bevestigd.

Luther.