

## Voor de jeugd

### Bijbelvertelling: De schepping.

Als je buiten loopt en om je heen kijkt, zie je overal huizen, bomen, bloemen en planten. Vogels vliegen door de lucht en honden en poezen lopen langs je heen. Je vindt dit eigenlijk allemaal heel gewoon. Maar weet je, heel vroeger is er een tijd geweest, dat dit er allemaal nog niet was. In het eerste hoofdstuk van de bijbel staat: "In den beginne schiep God de hemel en de aarde". Vóór die tijd waren die er dus nog niet. In hetzelfde hoofdstuk staat ook: "De aarde nu was woest en ledig en de duisternis was op de afgrond". Het was dus allemaal woest en leeg, donker en dood. Maar Gods Geest zweefde over dat donkere, bruisende heen. De Heere kende Zijn tijd. Hij wist wat Hij doen zou.

Dan komt het woord van God: "Er zij licht". En het wordt licht. Een glanzende schijn glijdt door de donkere wereld. Dit is een wonder van Gods heilige wil. Het is een vreugde in de ogen van God. De Heere ziet dat het licht goed is. Hij wil dat het licht en de duisternis er voortaan altijd zullen zijn. De Heere noemt het licht: dag, en de duisternis noemt Hij: nacht. Dan wordt het avond. De eerste dag is voorbij.

De volgende dag schiep God het uitspansel. De dampen van het wilde water daar in de diepte trekken naar boven. Zo is er water omlaag, maar ook water omhoog. Dan zeilen er witte wolken langs de blauwe lucht tot ze zwaar worden van de regen. En de Heere God noemt het uitspansel: de hemel. Dan wordt het weer avond. De tweede dag is voorbij.

Nu wil de Heere dat het water niet meer over het land stroomt. En het gebeurt. Het wilde water trekt zich terug naar zijn eigen plaats tussen de droge gronden. De droge grond noemt God: aarde, en het wilde water: zee. Op die nieuwe aarde groeien grote bomen, bloeiende planten, prachtige bloemen en kleine grassprietjes. En de Heere ziet

dat het goed is. Dan wordt het weer avond. De derde dag is voorbij.

Ook maakt God de zon, de maan en de sterren. Het lijkt alsof de glanzende schijn die de wereld verlicht zich samentrekt in een gouden bol die aan de hemel schittert. Dan vallen de prachtige zonnestralen op de blijde aarde. Ze brengen er warmte, leven en vrolijkheid. Als 's avonds de zon onder gaat verlicht de maan de slapende aarde met een zilveren waas, en duizenden sterren flonkeren mee. Nu moeten de zon en maan scheiding maken tussen dag en nacht, tussen licht en donker. En God ziet dat het goed is. Weer wordt het avond. De vierde dag is voorbij.

Dan zegt God: "Dat er nu vissen komen in het water en vogels in de lucht". Plotseling zijn de rivieren en zeeën vol met grote en kleine vissen. Het begint te leven tussen de bladeren van de bomen en in het gras. Vlugge vogels vliegen juichend op in de blauwe lucht. Van de aarde stijgt een blij jubellied op naar de Schepper. En God ziet dat het goed is. Hij zegent Zijn schepselen, de grote en de kleine, en geeft hun de bloeiende aarde om in te wonen. Het wordt avond. De vijfde dag is voorbij.

Daarna scheidt de Heere de kruipende en wilde dieren en overal op de aarde krioelt het van levende wezens. In de dalen, op de bergen, bij de zeeën, in de woestijnen, overal.

Onder de zware stap van een reusachtige viervoeter dreunt de aarde en aan een wuivende gras-spriet klimt een torretje omhoog.

Nu is de aarde klaar om iemand te ontvangen die de baas zal zijn over de vissen in de zee, de vogels in de lucht, over alle andere dieren en ook over de aarde. Want dan zegt de Heere God: "Laat ons mensen maken, naar ons beeld en naar onze gelijkenis". En Hij neemt stof van de aarde en maakt daarvan een mens, en Hij blaast de adem in zijn neusgaten. Die eerste mens heet Adam en hij wordt door God gezegend.

"Dan ziet God al wat Hij gemaakt heeft en ziet,

het was zeer goed", staat er in de bijbel. De avond valt, de nacht komt. De zesde dag is voorbij.

Op de zevende dag rust God van al zijn scheidingswerk. Hij zegent en heiligt deze dag.

De eerste dag schiep God het licht.  
De tweede dag heeft Hij de dampkring ingericht.  
De derde dag schiep Hij gras, kruid en bomen.  
De vierde dag deed Hij de hemellichten komen.  
De vijfde dag heeft Hij vissen en vogels voortgebracht.  
De zesde dag al het vee en menselijk geslacht.

### Puzzle

Vul de antwoorden op de volgende vragen horizontaal in. Als je alle antwoorden goed hebt ingevuld vormen de eerste letters van elk antwoord vertikaal de naam van een koning in het oude testament.

1. Wie was de eerste koning van Israël?
2. Wie ging op Gods bevel uit Ur der Chaldeën?
3. Wie was de eerste vrouw van Jakob?
4. Wie was de zoon van Boaz en Ruth?
5. Hoe luidde de tweede naam van Naomi?
6. Wie was de eerste richter van Israël?

1. . . . .
2. . . . .
3. . . .
4. . . . .
5. . . . .
6. . . . .

## Voor de jeugd: bijbelvertelling

### Het paradijs.

Nadat God de aarde en al wat daarop is geschapen heeft vergeet Hij Zijn schepselen niet. Hij zorgt voor ze. Hij weet wat ieder van hen nodig heeft, elke dag weer. Daarom plant de Heere een tuin met de prachtigste bomen en bloemen: het Paradijs. En Hij zet Adam daarin. Er is daar genoeg eten voor hem, hij hoeft nergens voor te zorgen. Dat doet de Heere voor hem. In het Paradijs lopen ook allerlei dieren: ~~leeuwen~~, beren, lammetjes en nog veel meer dieren. Ze lopen zo maar bij elkaar, en ze bijten of grommen zelfs niet. Maar kijk eens, opeens lopen alle dieren twee aan twee naar Adam toe. Twee leeuwen: een mannetje en een vrouwtje. Twee olifanten, twee schapen, twee struisvogels en verder alle andere dieren,

steeds een mannetje en een vrouwtje. De Heere God stuurt die dieren naar Adam, want hij mag ze allemaal een naam geven. Als Adam alle dieren een naam gegeven heeft, bedenkt hij opeens dat alle dieren met z'n tweeën zijn, terwijl hij maar alleen is.

Dan zegt de Heere God in de hemel: "Het is niet goed dat de mens alleen zij, Ik zal hem iemand geven die hem helpen kan, die altijd bij hem is".

De Heere laat Adam heel diep slapen en haalt een rib uit zijn lichaam en maakt het gat weer dicht met vlees. Van deze rib bouwt Hij een vrouw. Daarna brengt de Heere haar bij Adam. Wat is Adam blij met deze vrouw. Ze is zo mooi. Ze is het mooiste van alles in het Paradijs. En omdat ze uit een rib van Adam gemaakt is, is ze ook helemaal van hem.

Adam en Eva zijn volkomen gelukkig. Ze kennen geen pijn, ze hebben nooit verdriet. Ze zijn naakt, maar ze schamen zich niet. Ze zijn nooit angstig of bang, want ze weten niet wat zonde is. Ze doen geen kwaad, ze bedenken geen kwaad en ze zien geen kwaad. Ze leven in blijheid onder het oog van God. De zon brandt niet en de nachten zijn niet koud. Ze weten niet wat moeheid is, of ziekte, of dood. De dieren dienen hen. Aan de bomen groeien de heerlijkste vruchten die Adam en Eva mogen plukken. Van alle bomen in het Paradijs mogen ze eten, behalve van één boom. Want van die boom heeft God gezegd: "Gij zult daarvan niet eten, want als gij daarvan eet zult gij sterven". Dit is een bevel van God. Deze boom staat in het midden van het Paradijs en heet: de boom van de kennis van goed en van kwaad.

Adam en Eva willen de Heere graag gehoorzamen, omdat ze veel van Hem houden. Daarom eten ze niet van die boom. Zij zijn blij om de wil van God te doen.

Door de bomen suizelt een zachte wind...

"Luister Eva, de Heere spreekt", zegt Adam. Adam en Eva heffen hun hoofden luisterend op. Hun ogen kijken blij. Om zo dicht bij God te leven, om Zijn stem te horen aan een zachte wind, om te luisteren wat God hen zeggen en leren wil.

Wat zijn Adam en Eva gelukkig in het Paradijs.

B.F-D.

Voer de jeugd: puzzel

De oplossing van de puzzel in het novembernummer luidt als volgt:

- |            |            |
|------------|------------|
| 1. Saul    | 4. Obed    |
| 2. Abraham | 5. Mara    |
| 3. Lea     | 6. Othniël |

De naam van de koning was dus: Salomo.

De nieuwe puzzel is iets moeilijker dan de vorige. Maar doe je best. Als je alles goed ingevuld hebt komt op de kruisjeslijn (van boven naar beneden) een bekende plaatsnaam te staan.

|    |                   |
|----|-------------------|
| 1. | X                 |
| 2. | . X .             |
| 3. | . . X . .         |
| 4. | . . . X . . .     |
| 5. | . . . . X . . . . |
| 6. | . . . . X . . . . |
| 7. | . . . X . .       |
| 8. | . . . X .         |
| 9. | X                 |

1. Letter.
2. Gezegend zij de Heere, de God van . . . (Gen.9).
3. Want men bouwde voor Farao schatsteden: . . . . . en Raâmses (Exodus 1).
4. . . . . haast u, en kom af (Lukas 19).
5. . . . . een leermeester van allen werker in koper en ijzer (Genesis 4).
6. En . . . . . maakte een klaaglied over Josia (2 Kronieken 35).
7. En zij zeide: "De dochter van Bethuel, de zoon van . . . ." (Genesis 24).
8. De naam der grootste was . . . (Genesis 29).
9. Letter.

A.E.J.D-vO.

-oOo-

## Voor de jeugd: bijbelvertelling

### De zondeval

Een zachte wind waait over de nieuwe aarde. Hij doet ook de bladeren van de bomen in het Paradijs bewegen. Hij waait ook door de twee bijzondere bomen in de hof. De ene boom is de boom des levens. Adam en Eva mogen hiervan eten en de Heere belooft ze daarmee een eeuwig leven op de aarde. Maar de tweede boom is de boom van de kennis van goed en van kwaad, waarvan God gezegd heeft: "Ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven". Adam en Eva kijken niet naar deze boom.

Zij eten liever van de boom des levens en alle andere bomen in het Paradijs, dan dat zij ongehoorzaam zijn tegen God.

Maar als Eva eens door het Paradijs wandelt, hoort ze een vriendelijke stem. Ze kijkt op en ziet een slang in de takken van de verboden boom. De slang vraagt haar: "Eva, heeft God u gezegd dat u van geen enkele boom in deze hof mag eten?". Eva antwoordt: "We mogen van alle bomen eten, alleen van deze hier niet, we mogen zijn vruchten zelfs niet aanraken. De Heere God heeft ons gezegd, dat we dan zullen sterven". Dan zegt de slang: "Eva, dat is niet waar. U zult de dood niet sterven als u van deze vruchten eet. Nu kent u alleen alles wat goed is, maar als u van deze boom plukt en eet, zult u ook het kwade kennen. En dan Eva, zult u even wijs zijn als God".

Eva kijkt eens naar de boom. Ja, het zijn prachtige vruchten. Nog nooit heeft ze er zo naar gekeken. Ze houdt veel van de Heere, ze wil Hem wel gelijk worden en toch niet sterven. Dan plukt ze vlug een vrucht en eet ervan. Maar, wat wordt het opeens onrustig in haar hart. Voor het eerst voelt Eva wat het is om ongehoorzaam te zijn. Is dat nu het kwade dat zij zo voelt branden van binnen? En waar is Adam nu? Is hij nu anders, beter dan zij? Laat hij haar nu alleen in deze angst? Nee, hij moet ook eten van die boom. Dan zal hij ook dat angstige voelen, en zal zij niet meer alleen zijn. Dus gaat ze naar Adam en geeft ook hem van



de vrucht, en hij eet...

Dan kijken ze elkaar aan en merken voor het eerst dat ze naakt zijn. Ze schamen zich diep en rukken bladeren en takken van een vijgeboom om schorten te maken en daarmee hun naaktheid te bedekken.

Opeens horen ze het suizen van een zachte wind. De Heere komt. Adam en Eva kijken elkaar radeloos aan. Ze schamen zich en ze zijn zo bang. Daar gaan ze, Adam en Eva, ze kruipen weg in de donkerte van de struiken alsof de Heere God ze daar niet vinden zal. Hij ziet toch immers alles. Adam en Eva voelen diep in hun hart de zonde. Ze hebben niet geluisterd naar het verbod van hun Heere. Daar liggen ze onder de struiken, dicht tegen elkaar aan, maar ze kunnen elkaar toch niet troosten. Nu weten ze wat het kwade is, nu zullen zij sterven. Want de Heere heeft gezegd: "Ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven".

"Adam, waar zijt gij?", klinkt het door het Paradijs. Adam beeft, en hij zegt: "Ik hoorde Uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij". De Heere antwoordt: "Wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt. Hebt gij dan van die boom gegeten waarvan Ik u gebod dat gij daarvan niet zou eten?". "De vrouw die Gij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten". Eva krimpt ineem. Moet zij de schuld dan toch alleen dragen?

"Nee Heere", stamelt ze, "niet ik, maar de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten".

In de stem van God is nu toorn als Hij tot de slang zegt: "Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al de dieren. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten zolang gij leeft".

God weet dat het de satan is, die als slang vermomd, zijn schepselen heeft verleid tot de zonde. Daarom spreekt God ook een oordeel uit over de satan: "Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelve zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen".

De slang en de duivel worden vervloekt, Adam en Eva niet. Er is nu een scheiding gekomen tussen God en de mens. De Heere is immers heilig, en bij heiligheid kunnen geen zondige mensen leven. Maar eenmaal zal bij die



zondige mensen op aarde er Een geboren worden, die de satan zal overwinnen, die de zonde zal wegnemen. Dus ook de zonde van Adam en Eva. Dit is een wonder van Gods eeuwige liefde voor zijn schepselen. In het hart van Adam en Eva begint het verlangen te leven naar die Ene, die Redder.

Maar op de zonde volgt de straf. In het Paradijs mogen Adam en Eva niet meer blijven. Van de boom des levens mogen ze niet meer eten. Ze zullen op de aarde niet eeuwig leven. Nu zullen ze moe worden, oud en zwak, en dan sterven. God verdrijft hen uit het Paradijs en engelen met vlammeende zwaarden bewaken de ingang van de hof. Nu zal er verdriet zijn en pijn. Ze zullen moeten werken en sloven om voedsel te vinden om hun honger te stillen. De aarde is vervloekt om hun zonde. De dood zal het einde zijn. Want van stof zijn ze gemaakt en tot stof zullen ze wederkeren. De zonde is in de harten van Adam en Eva overal waar ze gaan. Maar toch, boven alles leeft in hen het verlangen naar de Heere, naar de komst van de Heere Jezus op de aarde, die hun zonden zal overwinnen. Dit is hun hoop. Zij weten dat God getrouw is. Hun zonde scheidt hen niet van Gods oneindige liefde en genade.

Ergens in Azië tussen twee grote rivieren, de Eufraat en de Tigris, moet het Paradijs gelegen hebben. Die tuin met zijn heerlijkheid is er niet meer. Die heerlijkheid zal alleen in de hemel zijn, maar dan nog veel groter. En daar zal het eeuwig zijn.

B.F-D.

### Puzzel

De oplossing van de puzzel in het decembernummer luidt als volgt:

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| 1. |         | B             |
| 2. |         | s E m         |
| 3. |         | p i T o m     |
| 4. |         | z a c H e u s |
| 5. | t u b a | L k a i n     |
| 6. | j e r   | E m i a       |
| 7. | n a     | H o r         |
| 8. |         | l E a         |
| 9. |         | M             |

Als je de hieronderstaande puzzel goed oplost komt op de kruisjeslijn de naam te staan van een kreupele zoon van Jonathan waarover koning David zich ontfermde.

1. X . . . . . : vrouw van David (dochter van Saul)
2. X . . . . . : zoon van Jozef
3. X . . . . . : stadhouder die Felix opvolgde (Hand.)
4. X . . . . . : zoon van Abraham
5. X . . . . . : een van de vrienden van Job
6. X . . . . . : bijbelboek (O.T.) met maar één hoofdst.
7. X . . . . . : richter die een Nazireër Gods was
8. X . . . . . : vader van Samuël
9. X . . . . . : stad waar Paulus vandaan kwam
10. X . . . . . : koning die gezanten uit Babel zijn rijkdommen toonde en daarom door God gestraft werd.

-oOo-



## Bijbelvertelling voor de jeugd: Kaïn en Abel

Ergens in het veld liggen twee steenhopen opgestapeld. Het zijn ruwe blokken, zomaar op elkaar gelegd. Er loopt een man naar toe. Hij draagt koren en vruchten. Die man heet Kaïn. Kijk, daar komt nog een man aan. Die man heeft ook iets bij zich. Hij heeft een heel mooi schaapje bij zich. Die man heet Abel. Wie zijn dat toch, die twee mannen? Wel, dat zijn twee zonen van Adam en Eva. Kaïn is de oudste, Abel de jongste. Moeder Eva en vader Adam zijn heel blij geweest met Kaïn en Abel. Toen Kaïn geboren werd keek moeder Eva heel blij naar haar flinke jongen. Wat was de Heere goed voor hen. Met Abel waren ze ook blij. Maar toch, zo blij als bij hun oudste jongen... Toen de jongens groter werden hebben vader en moeder hun alles verteld. Wat luisterden de jongens dan als ze hoorden van het mooie Paradijs en van het grote kwaad dat daar gebeurd was. Als moeder Eva van dat grote kwaad vertelde keken haar ogen zo bedroefd. Dan zeiden de jongens: "Vertel nu verder moeder!" Moeder vertelde dan van de genade van de Heere God. Ze vertelde: "De Heere had jullie moeder en vader voor altijd kunnen verlaten. Altijd zouden we dan hebben moeten sterven. Maar de Heere heeft aan jullie vader en moeder beloofd dat ééns Iemand geboren zou worden, die het weer goed zal maken". Nu zijn de kleine jongens grote mannen geworden. Kaïn is landbouwer. Hij heeft een grote tuin met koren en vruchten. Abel is schaapherder geworden. Hij zorgt voor de schaapjes en de pasgeboren lammetjes.

Wat gaan die mannen nu toch doen? Kijk maar eens goed. De broers zoeken dor en droog hout. Dat hout leggen ze ieder op hun eigen steenhoop. Kaïn is het eerste klaar. Hij pakt het koren en de vruchten in zijn sterke armen, en legt het op het droge hout. Dan steekt hij het hout in brand. O, kijk eens. Daar verbrand alles in een ogenblik. Het hout, het koren en de vruchten. Alleen een dichte, witte rook blijft er over, maar die wordt al heel gauw door de wind weggeblazen. Waarom doet Kaïn dat toch allemaal? Kaïn doet dat allemaal voor de Heere. Nu kan de Heere eens goed zien dat hij heel hard heeft gewerkt. Kaïn denkt: de Heere is

vast heel blij met mij. Nu loopt Kaïn naar Abel. Hij zal eens kijken of z'n broer al opschiet. Kijk, Abel heeft het schaapje geslacht. Hij legt het mooie vlees en het vet boven op het hout. Nu gaat ook Abels offer branden. Het hout en het schaapje, alles moet verbranden. Nu is de rook niet zo mooi wit. Het ruikt helemaal niet lekker. Waarom doet Abel dat toch allemaal? Als Abel naar het brandende schaapje kijkt, denkt hij: Ik heb niets, ik heb een heleboel zonde; eigenlijk zou ik verbrand moeten worden. Abel bidt zachtjes. Hij zegt: "Heere, vergeef toch al mijn zonden". Abel gelooft dat de Heere zelf alles zal doen. Heeft de Heere niet zelf voor vader en moeder een mooie jas en mantel gemaakt? Dat heeft de Heere gedaan met vellen van geslachte dieren, toen vader en moeder nog in het Paradijs woonden. Nu kijkt Abel omhoog. Hij is bedroeft en toch blij. Hij gelooft dat de Heere voor hem zal zorgen.

Kaïn staat er nog steeds. Hij kijkt niet zo vrolijk meer. Waarom niet? Hij voelt dat de Heere naar Abel kijkt, en ook naar het brandende schaapje. Kaïn voelt ook dat de Heere niet naar hem kijkt, en ook niet naar z'n mooie offer. Opeens wordt hij heel boos op de Heere en ook op z'n broer Abel. Hij had toch zo hard gewerkt en zo goed zijn best gedaan? Kaïn wordt steeds bozer. Hij kijkt vreselijk boos en wil van nijd niet meer eten. Als hij een poosje later in zijn tuin is, hoort hij een stem: "Kaïn, waarom ben je zo boos en waarom kijk je zo nijdig? Waarom luister je naar je boze hart en naar die lelijke duivel? Abel heeft je toch niets gedaan? Maar Kaïn wil niet naar Gods stem luisteren. Kaïn denkt: ik weet het veel beter; ik zal mijn broer wel krijgen. Op een keer gaat Kaïn met Abel praten. Al pratend lopen ze steeds verder het veld in. Dan opeens, o vreselijk, daar slaat hij Abel boven op z'n hoofd, heel hard. Abel valt zomaar op de grond, dood. Abel is dood. Het bloed loopt op de grond, heel veel bloed. Zijn gezicht is wit en bleek. Als Kaïn ziet wat hij gedaan heeft, holt hij hard weg, steeds verder en verder de velden in. Dan hoort hij weer een stem uit de hemel, die vraagt: "Kaïn, waar is Abel, je broer?" Het is de stem van de Heere, die alles gezien heeft. Wat zegt Kaïn nu? Zal hij de waarheid vertellen? Nee, hij zal liegen,

onverschillig doen, hij zal vragen of hij soms op Abel passen moet: "Ik weet het niet, ben ik mijns broeders hoeder?" Maar de Heere weet het toch wel, Hij zegt: "Wat heb je gedaan Kain? Er ligt bloed op de aarde, bloed van je eigen broer. Nu zul je vervloekt zijn van de aarde. Overal waar je zult gaan wonen zal het koren slecht groeien. Je zult een zwerver en vluchteling zijn en nergens rust vinden".

Dan zegt Kain heel onverschillig: "Mijn misdaad is zó groot, die kan toch niet vergeven worden. En iedereen, die mij vindt, zal mij doodslaan". Kain gelooft niet in dat éne Kind dat komen zou. Hij wil zijn zonden zelf dragen. Dat is het allerergste.

Maar de Heere wilde niet, dat de mensen Kain dood zouden slaan. De Heere zegt: "Wie Kain doodslaat, zal nog een veel grotere straf krijgen".

De Heere gaf Kain een teken, zodat iedereen die hem zag, wist dat de Heere niet wilde, dat Kain gedood werd. Nu vlucht Kain weg, naar een ver en vreemd land. Abel is veilig bij God in de hemel, Abel is rijk. Kain zwerft als een door God vervloekte over de aarde.

Wat zullen Adam en Eva bedroefd zijn geweest als zij Abels dode lichaam vinden. Zij roepen hem, maar hij geeft geen antwoord meer. Nu begrijpen ze dat hun kind dood is. Abels lichaam zal tot stof weerkeren. Maar de Heere denkt aan Adam en Eva. Hij geeft ze weer een andere zoon. En ze noemen zijn naam Seth.

B.F-D.

-oOo-

### Puzzel

Oplossing van de puzzel in het januarinummer:

- |           |            |
|-----------|------------|
| 1. Michal | 6. Obadja  |
| 2. Efraïm | 7. Simson  |
| 3. Festus | 8. Elkana  |
| 4. Ismael | 9. Tarsen  |
| 5. Bildad | 10. Hizkia |

De gevraagde naam was dus: Mefiboseth.



Hier is de nieuwe puzzel. De onder 1 t/m 9 gevraagde namen komen voor in de daaronder genoemde bijbelteksten. Deze teksten zijn gemakkelijk te vinden in de tussen haakjes erachter vermelde bijbelboeken en hoofdstukken. Als je de hele puzzel goed ingevuld hebt, vormen de eerste letters van de onder 1 t/m 9 gevraagde namen een woord dat "blijde boodschap" betekent. Doe je best.

1. . . . .
2. . . . .
3. . . . .
4. . . . .
5. . . . .
6. . . . .
7. . . . .
8. . . . .
9. . . . .

1. En handel kloekelijk in . . . . . , en maak uw naam vermaard in Bethlehem (Ruth 4).
2. De koningin . . . . . maakte ook een maaltijd voor de vrouwen in het koninklijk huis, hetwelk de koning Ahasvéros had (Ester 1).
3. En hij zond boden tot . . . . . , de koning van Israël, in de stad (1 Koningen 20).
4. Bel is gekromd, . . . . . wordt nedergebogen, hun afgoden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten (Jesaja 46).
5. Doch de profeet . . . . . zeide tot David: Blijf in de vesting niet, ga heen, en ga in het land van Juda (1 Samuël 22).
6. En . . . . . , de Thisbiet, van de inwoneren van Gilead, zeide tot Achab (1 Koningen 17).
7. U groet . . . . . , de medicijnmeester, de geliefde, en Démas (Kolossensen 4).
8. Maar . . . . . , zijn huisvrouw, kwam tot hem, en sprak tot hem (1 Koningen 21).
9. En de naam des anderen was . . . . . (Exodus 18).

## Bijbelvertelling voor de jeugd: de ark van Noach

Heel veel jaren nadat Kain zijn broer Abel gedood heeft en Seth geboren is, wonen er veel mensen op de aarde. Maar hun harten zijn zondig en boos. Het zijn nakomelingen van Adam en Eva, van Kain en Seth. Zij hebben de zonde lief en vragen niet naar God. Het zijn wel flinke sterke mensen. Zij werken hard om het zo goed mogelijk op aarde te krijgen. Daar heb je bijvoorbeeld Jabal. Hij bouwt tenten. En Jubal, die fluiten maakt of muziek maakt op een citer. Daar is ook Tubal-Kain, de eerste smid. Hij smelt ijzer voor ploegen, maar ook voor zwaarden. Die sterke mannen bouwen steden met dikke muren. Daarin zijn ze veilig voor de wilde dieren en voor elkaars boosheid. Ze maken oorlog. Ze kennen geen medelijden. Ze leven helemaal zonder God. Zij verdienen dat zij allen voor altijd verloren zullen gaan. Maar de Heere weet en ziet alles. Hij wil niet dat alle mensen verloren zullen gaan. Hij kiest er zondaren uit, die nu pas gaan voelen, dat ze de Heere missen. Dat ze tegen Hem zondigen, altijd maar weer. Ze krijgen er verdriet van. Zij vragen de Heere in de hemel of Hij hen de weg wil wijzen. Ze vragen of Hij hen genadig wil zijn. Deze mensen krijgen de Heere lief. Een van hen is Henoch, een zoon van Seth. Henoch waarschuwt de goddeloze mensen dat het slecht met hen zal aflopen als zij zich niet bekeren van hun boze weg. Henoch wandelde met God en stierf niet. Maar de goddelozen willen niet luisteren naar de stem van God. Steeds minder mensen vragen naar de Heere. Steeds meer mensen geven zich over aan de grootste goddeloosheid. De mensen lachen om God en zij bespotten hem. Zij houden geen rekening meer met Hem. Dit is een gruwel in het heilig oog van God. Steeds meer mensen dienen de satan, totdat er nog maar één overgebleven is, die zijn ogen biddend opslaat naar de hemel, waar God woont. Eén enkele man met zijn huisgezin. Die man is Noach. Gods toorn is vreselijk over de zondige wereld, maar Noach vindt genade in de ogen des Heeren. En, als de rechtvaardige straf van God over de mensen komt, treft zij Noach en de zijnen niet.



Dan zegt de Heere tot Noach dat Hij de aarde zal verderven met alle mensen die daarop wonen, maar dat hij en zijn gezin behouden zal worden. Daarom moet Noach een ark bouwen: 300 ellen lang, 50 ellen breed en 30 ellen hoog. En hij moet die van binnen en van buiten besmeren met pek. Er moeten drie verdiepingen in komen, en ook een deur en een raam. Noach moet die ark maken omdat de Heere de aarde zal verdrinken in een grote watervloed. Maar hijzelf, zijn vrouw, zijn zonen met hun vrouwen, van alle reine dieren zeven paar, van de andere dieren twee paar - een mannetje en een vrouwtje - zullen behouden worden.

Vele jaren lang bouwt, timmert en zaagt Noach aan de ark. Tot de men sen die komen kijken zegt hij dat God de aarde zal verdelgen, en dat zij zich moeten bekeren tot de levende God. Maar zij luisteren niet. Zij bespotten Noach. Wie bouwt er nu een schip midden op het land. De zee is ver weg. En als het regent komt er nooit zoveel water op de aarde dat de boot kan varen. Al die mensen geloven Noach niet, maar ze gaan door met hun zondige leven. Eindelijk, na 120 jaar, is de ark klaar. Dan zegt de Heere dat Noach met zijn vrouw, zijn drie zonen met hun vrouwen, in de ark moeten gaan. Nu komen ook de dieren naar de ark toe. Van al het reine vee zeven paar, van alle reine vogels zeven paar, van alle andere dieren één mannetje en één vrouwtje. Noach met zijn gezin, omdat uit hun eenmaal de Heere Jezus geboren zal worden, wat de Heere al aan Adam en Eva in het paradijs heeft beloofd.

De dieren, omdat deze later weer jonge dieren zullen krijgen, en zo niet uit zullen sterven.

Na zeven dagen sluit de Heere de deur achter hun toe. Niemand kan er meer in of uit, zonder dat de Heere dat goed vindt. De mensen staan erbij te kijken. Nóg lachen en spotten zij met God en met Noach.

Maar dan begint het te regenen op de aarde, veertig dagen en veertig nachten. Het water komt uit de wolken, het water komt ook uit de aarde.

De goddeloze mensen worden bang. Ze voelen dat het nu te laat is om door God behouden te worden.

Maar Noach en zijn gezin en de dieren zijn door God veilig bewaard in de ark.

B.F.-D.

---oOo---



## Puzzel

Oplossing van de puzzel in het februari-nummer:

- |            |         |            |
|------------|---------|------------|
| 1. Efratha | 4. Nebo | 7. Lukas   |
| 2. Vasthi  | 5. Gad  | 8. Izebel  |
| 3. Achab   | 6. Elia | 9. Eliezer |

De eerste letters vormen dus het woord: EVANGELIE.

De gevraagde woorden voor de nieuwe puzzel kun je vinden in de eronder staande bijbelteksten. Op de kruisjeslijn komt - van boven naar beneden - de naam te staan van een stad, waar de Heere Jezus tijdens Zijn omwandeling op aarde veel tekenen en wonderen gedaan heeft. Dezelfde naam moet ook achter 5 ingevuld worden

- |    |                   |
|----|-------------------|
| 1. | X                 |
| 2. | . X .             |
| 3. | . . X . .         |
| 4. | . . . X . . .     |
| 5. | . . . . X . . . . |
| 6. | . . . X . . .     |
| 7. | . . X . .         |
| 8. | . X .             |
| 9. | X                 |

1. Letter.
2. Drink water uit uw . . . , en vloeden uit het midden van uw bornput (Spreuken 5).
3. Tegen Damaskus. Beschaamd is Hamath en . . . . (Jeremia 49).
4. Verkondig het niet te Gath, boodschaft het niet op de straten van . . . . . (2 Samuël 1).
5. Naam van een stad waar de Heere Jezus tijdens Zijn omwandeling op aarde veel tekenen en wonderen gedaan heeft (dezelfde naam als op de kruisjeslijn).
6. En er was een zeker discipel te Damaskus, met name . . . . . (Handelingen 9).
7. Zijn niet . . . . . en Farpar, de rivieren van Damaskus, beter dan alle wateren van Israël? (2 Kronieken 5).
8. Uz, zijn eerstgeborene, en . . . zijn broeder (Genesis 22).
9. Letter.



## Bijbelvertelling voor de jeugd: de zondvloed

Het regent heel hard. Het stroomt van de lucht. Maar het water komt niet alleen uit de lucht, het komt ook uit de grond. Het water stijgt al hoger en hoger. De mensen worden vreselijk bang. Nu zien ze dat de Heere God - door Noach - de waarheid heeft gesproken. Maar ze hebben Hem niet geloofd. Ze bonzen op de deur van de ark. Ze roepen: "Noach doe open. Laat ons ook in de ark". Maar dat kon Noach niet, want de Heere had Zelf de deur gesloten. Niemand kon hem meer open maken. De radeloze mensen vluchten nu naar hun huizen en klimmen op het dak of in een hoge boom. Andere mensen vluchten naar de hoge bergen. Misschien zijn ze daar veilig, want zo hoog zal het water wel niet komen, denken ze. Maar het regent maar door: veertig dagen en veertig nachten. Totdat zelfs de hoogste berg onder water staat. Dan houdt de regen op. Nergens klinkt meer hulpgeroep en geschreeuw. Alle mensen en dieren zijn verdronken. Alles wordt stil.

Ook in de ark is het stil. Noach kijkt naar buiten en ziet alleen maar water. Overal water. Hij denkt aan al die mensen die verdronken zijn omdat ze naar God niet wilden luisteren. Maar hoe vaak heeft ook hij niet naar God geluisterd, en zijn vrouw, en zijn kinderen. Zij hebben deze redding niet verdiend. Want zulke lieve, gehoorzame mensen zijn ook zij niet. Dan kan Noach alleen God de eer geven en Hem danken voor Zijn onuitsprekelijke genade aan hen - zondaren - bewezen.

Nu kan de aarde weer droog worden. Maar dat duurt heel lang. Langzaam zakt het water. En de ark zakt mee, lager en lager. Tot ze eindelijk blijft staan op een hoge berg: de berg Ararat.

Nu doet Noach het raam open, en laat een raaf naar buiten vliegen. Want als de raaf een plaats kan vinden om een nestje te bouwen dan komt hij niet meer naar de ark terug. Maar na een poosje komt de vogel toch weer terug. Dat is een teleurstelling voor Noach. De raaf blijft bij de ark heen en weer vliegen. Noach begrijpt dat het niet lang meer zal duren voor de raaf voorgoed wegvliegt. En, op een dag is de raaf verdwenen. Hij

heeft een droog plekje gevonden.

Daarna laat Noach een duif uit. Maar al spoedig vliegt de duif weer terug in de ark. Na zeven dagen laat Noach de duif weer los. Na een poosje komt zij terug met een afgebroken olijfblad in haar bek. Nu weet Noach dat de bomen niet meer onder water staan.

Als Noach na een week wachten de duif weer laat vliegen komt zij niet meer terug. De aarde is nu bijna droog. Maar toch moet Noach nog bijna twee maanden wachten voordat de Heere God tegen Noach zegt dat hij met zijn gezin en met alle dieren de ark mogen verlaten.

Noach is zo blij. Hij bouwt een altaar en hij offert een paar reine dieren daarop om de Heere God te danken voor hun redding. De Heere ziet Noachs offer en ruikt de liefelijke geur. Hij zegt in Zijn hart dat de aarde niet meer vervloekt zal worden om de boze harten van de mensen.

Voortaan zullen zomer en winter, dag en nacht niet meer ophouden te bestaan tot de laatste dag.

Dan zegent de Heere Noach en richt een verbond met hem op. God belooft Noach dat Hij de aarde nooit meer door water zal laten vergaan. De Heere zal de aarde bewaren tot de laatste dag. De Heere geeft ook een teken van Zijn verbond met Noach: de regenboog. Telkens als de regenboog in de lucht staat denkt de Heere aan Zijn verbond met Noach. Telkens als wij de regenboog zien, weten wij dat de Heere God de aarde zal bewaren tot de laatste dag toe.

-oOo-

B.F-D.

### Puzzel

Oplossing van de puzzel in het maartnummer:

1. K
2. b A k
3. a \* P a d
4. a s k E l o n
5. K A P E R N A U M
6. a n a N i a s
7. a b A n a
8. b U z
9. M

De naam van de gevraagde stad luidt dus: KAPERNAUM

Deze keer twee puzzels. Als je de eerste puzzel goed oplost komt op de kruisjeslijn een woord te staan dat in verband staat met Goede Vrijdag. De tweede puzzel geeft een woord dat in verband staat met Pasen.

Doeje best.

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. X . . . . .  | : Emmaüsganger  |
| 2. X . . . . .  | : vrouw van Jakob   |
| 3. X . . . . .  | : man van Bathseba die op bevel van David moest sneuvelen                       |
| 4. X . . . . .  | : bijnaam van de discipel Judas   |
| 5. X . . . . .  | : Hoge Joodse raad  |
| 6. X . . . . .  | : vader van David   |
| 7. X . . . . .  | : hof waar de Heere Jezus gevangen genomen werd                                 |
| 8. X . . . . .  | : naam die Jakob bij Pniël kreeg  |
| 9. X . . . . .  | : discipel (een Israëliet in welke geen bedrog was)                             |
| 10. X . . . . . | : plaats waar de Heere Jezus gekruisigd is                                      |
| <hr/>           |   |
| 1. X . . . . .  | : zoon van Boaz   |
| 2. X . . . . .  | : stadhouder die de Heere Jezus veroordeelde                                    |
| 3. X . . . . .  | : man die het kruis van de Heere Jezus droeg                                    |
| 4. X . . . . .  | : discipel die aanvankelijk niet wilde geloven dat de Heere Jezus opgestaan was |
| 5. X . . . . .  | : akker des bloeds  |
| 6. X . . . . .  | : schriftgeleerde die 's nachts tot de Heere Jezus kwam                         |
| 7. X . . . . .  | : profeet die in de leeuwenkuil geworpen werd                                   |
| 8. X . . . . .  | : zoon van Jakob  |
| 9. X . . . . .  | : plaats waar Jozef en Maria woonden  |
| 10. X . . . . . | : plaats waar Pilatus zijn rechtspraak hield                                    |





## Bijbelvertelling voor de jeugd: de toren van Babel

Na de zondvloed worden er weer veel kinderen geboren. Deze kinderen worden groot, en zo wonen er na een poos weer heel veel mensen op de aarde. Zou je denken dat deze mensen nu beter zijn dan de mensen die verdronken zijn in de grote watervloed? Denk je dat ze nu wel naar de Heere God luisteren? Nee hoor, ook deze mensen doen weer alles verkeerd. Ook zij luisteren niet naar de Heere. Dat komt omdat alle mensen zondaren zijn. En zondaren kunnen alleen maar zonden doen. Altijd maar weer. Dat is heel erg. Toch wil de Heere God voor deze mensen zorgen, ook al verdienen zij het niet.

Deze mensen leven en wonen in de buurt van de berg Ararat, waar vroeger de ark van Noach was gestrand. Zij spreken allemaal dezelfde taal en gebruiken dezelfde woorden. Ze zijn één volk.

Na enige tijd wordt dit stukje bergland te klein voor hen allemaal en daarom vertrekken ze naar een heel grote vlakte in het land van Sinear. Daar gaan ze wonen. Daar is voor iedereen ruimte genoeg.

Hier vinden ze klei en leem. Van de klei kunnen ze stenen bakken, die ze met de leem (of lijn) aan elkaar maken. Zo kunnen ze huizen bouwen, en een stad met een dikke muur er om heen. En midden in de stad een heel hoge toren, zo hoog, dat de spits in de wolken komt. Als er dan iemand verdwaalt, dan kan hij de stad altijd weer terugvinden.

Als alle mensen zo dicht bij elkaar blijven wonen, dan zijn ze sterk en hoeven voor geen enkel gevaar bang te zijn.

Wat een domme mensen. Ze denken dat ze zichzelf zó kunnen bewaren. Dat kan toch de Heere God alleen. Maar aan Hem denken ze niet. Naar Hem vragen ze niet. Ze gaan gewoon hun eigen gang. Ze denken dat ze sterk zijn als ze bij elkaar blijven. Ze zijn ook wel sterk, maar heel anders dan zij bedoelen. Ze zijn sterk in het kwaad en in de ongehoorzaamheid tegen de Heere. Want alles wat ze bedacht hebben is ongehoorzaamheid tegen God. Want de Heere heeft gezegd dat ze niet bij elkaar mogen blijven, maar dat zij zich over de hele

aarde moeten verspreiden en die vol moeten maken. Daarom komt de Heere, om te zien wat de mensen doen. Dan zegt Hij: "De mensen zijn één volk en ze spreken één taal. Ze bouwen een toren om bij elkaar te blijven. Maar dat is Mijn wil niet. Ik zal hun taal verwarren, zodat ze elkaar niet meer kunnen verstaan en dus ook niet meer samen kunnen werken".

Dat doet de Heere.

Plotseling begrijpen de mensen elkaar niet meer.

Als de metselaar om wat stenen vraagt komt zijn helper hem en paar planken brengen.

Als de timmerman hout nodig heeft brengt zijn knecht hem een beker water.

En ja, je begrijpt zelf nu wel: zó kun je geen toren en geen stad meer bouwen.

Ze praten en lopen allemaal door elkaar heen.

Nu moeten ze wel ophouden.

Het gevolg van deze spraakverwarring is dat de mensen vreemden voor elkaar worden. Ze vinden het niet meer prettig om zo dicht bij elkaar te wonen.

Kleine groepjes mensen die dezelfde taal spreken zoeken elkaar op, en gaan er vandoor. Ze zoeken een nieuwe woonplaats ergens op de grote, lege aarde.

Zo gebeurt er toch wat de Heere wil. De gehele aarde wordt bewoond. Al die kleine groepjes mensen, die uit Babel weggetrokken zijn, groeien weer uit tot grote volken. En al die volken vergeten dat ze vroeger één volk geweest zijn.

-oOo-

B.F-D.

### Puzzel.

Oplossing van de puzzels in het aprilnummer:

- |               |              |
|---------------|--------------|
| 1. Kleopas    | 1. Obed      |
| 2. Rachel     | 2. Pilatus   |
| 3. Uria       | 3. Simon     |
| 4. Iskarioth  | 4. Thomas    |
| 5. Sanhedrin  | 5. Akeldama  |
| 6. Isaf       | 6. Nikodemus |
| 7. Gethsemane | 7. Daniël    |
| 8. Israël     | 8. Issaschar |
| 9. Nathanaël  | 9. Nazareth  |
| 10. Golgotha  | 10. Gabbatha |

De oplossing van de eerste puzzel is dus: kruisiging,  
en van de tweede: opstanding.

Nu de nieuwe puzzel.

Hieronder zie je 10 teksten of gedeeltes daarvan.  
Telkens ontbreekt één woord.

Probeer dit woord te vinden. Als je Psalm 47 met aandacht leest is het beslist niet moeilijk.

De eerste letters van de gevonden woorden vormen in volgorde van 1 - 10 een woord dat betrekking heeft op het gebeuren veertig dagen na het Paasfeest.

1. . . . is zeer verheven.
2. met . . . **stem** van vreugdegezang.
3. psalmzingt . . . een onderwijzing.
4. . . de **natiën** onder onze voeten.
5. dien Hij heeft . . . . .
6. God . . . . /met gejuich,                    /op
7. . . . . gij volken
8. de . . . . . is vreselijk,
9. God . . . . . over de heidenen;
10. God zit op de . . . . . Zijner heiligheid.

## Bijbelvertelling: de Heere zoekt Abraham

Het is alweer een hele tijd geleden dat de Heere de grote watervloed op de aarde deed komen. Wat zijn er toe ontzettend veel goddeloze vaders en moeders en kinderen verdronken. Alleen Noach met zijn gezin was overgebleven.

De familie van Noach was ook al ongehoorzaam. Ze gingen een heel hoge toren bouwen. Jullie weten nog wel wat er toen gebeurd is. De Heere maakte alles in de war.

Hebben de mensen nu goed onthouden wat de Heere allemaal gedaan had? Welnee, alle mensen zijn boze zondaren. Niemand wil luisteren naar de Heere. Ze vergeten gewoon wat de Heere allemaal gedaan heeft. Heel lang geleden beloofde de Heere aan Adam en Eva dat de Heere Jezus geboren zou worden. De Heere beloofde toen ook dat er kinderen geboren zouden worden, die naar de Heere zullen luisteren. Maar o, het lijkt er nu helemaal niet meer op. De mensen luisteren niet naar de Heere. Toch zal de Heere alles doen wat Hij belooft. Wat de Heere zegt, doet Hij ook altijd. Luister maar...

Héél ver hier vandaan, en héél lang geleden lag in het zuiden van Babylonië een flinke stad. Die stad heette Ur. Ze lag in de buurt van de rivier de Eufraat. Zullen we eens in die stad gaan kijken? We lopen een eind langs de rivier tot we bij de poort komen. Daar gaan we naar binnen. Overal lopen mannen en vrouwen. De kinderen spelen en krioelen door elkaar. Hé, daar klinkt muziek. Er komt een optocht aan. Allemaal mooi aangeklede mannen en vrouwen lopen voorop. Wie zijn dat? Dat zijn priesters en priesteressen. Van de Heere? Nee hoor. Je weet wel dat echte priesters en priesteressen alleen maar naar de Heere mogen luisteren. En weet je wat deze mensen gaan doen? Die gaan naar de tempels om voor de maan te buigen. De mensen die in Ur wonen denken dat de MAAN God is. Daarom bouwen ze mooie tempels en beelden voor de maan. De mensen denken niet aan de grote Schepper van alle dingen. Ze vinden de maan en de zon veel mooier. Die geven licht en warmte.

Zullen we nog eens verder de stad ingaan? Daar in een van de straten zien we een groepje mannen en vrouwen. Ze zijn hard aan het werk. Het lijkt wel of ze gaan verhuizen. Alles wordt ingepakt en opgeladen. Hoe heten die mensen? De oudste man heet Terach. Hij is de vader van die twee andere mannen. Die mannen heten Abram en Nahor. Dan zien we daar nog een man aan het werk. Weet je hoe die heet? Lot. Lot heeft geen vader meer. Die is kort geleden gestorven. Zijn vader was een broer van Abram en Nahor. Zijn naam was Haran. Lot moet opa zeggen tegen Terach en Abram en Nahor zijn ooms van hem. Moeten deze mannen met hun vrouwen niet naar het feest? Ja, eigenlijk wel. Maar ze hebben nu geen tijd. Deze mannen waren ook afgodendienaars, net als alle andere mensen in Ur. Waar moeten deze mensen dan toch wel naar toe? Nu, dat kan vader Terach wel vertellen. Hij zegt: "Mijn zoon Abram zegt dat hij uit deze stad weg moet gaan. God heeft het tegen hem gezegd. Waar hij precies naar toe moet, weet hij zelf niet. In ieder geval moeten we in de richting van het land Kanaän". De oude vader heeft maar besloten voorlopig met zijn zoon mee te gaan. Ook Nahor en Lot zullen mee op reis gaan.

Zo wordt alles in orde gemaakt voor de grote reis. De vrouwen zijn ook druk met alles klaar te maken. Kijk, die ene vrouw met dat mooie gezicht en die lieve ogen is de vrouw van Abram. Ze heet Sarai. Kinderen hebben Sarai en Abram niet. Dat vinden ze allebei heel verdrietig. Maar op het ogenblik hebben ze het druk met alles in te pakken. Daar moeten ze hun gedachten ook bij hebben. Sarai weet dat de Heere tegen haar man gezegd heeft dat ze moeten vertrekken.

Buiten de poort wachten de knechten met de schapen en andere dieren op de komst van hun meesters. Hun vrouwen en kinderen gaan ook mee. De jongens vinden het geweldig spannend om er met de tent op uit te gaan. Eindelijk, daar zien we de karavaan vertrekken. Wat een mooi gezicht, al die duizenden beesten die door de knechten en jongens worden geleid. Ze zullen wel niet zo heel snel vooruit zijn gegaan. Dat kan niet met al die kleine kindertjes en lammetjes. Na een heel lange reis komen ze in Haran. Wat hebben ze dan al een

vreselijk eind gereden en gelopen: wel 1000 kilometer. Abram voelt dat ze een poosje in Haran mogen blijven wonen. De Heere vindt het goed.

In Haran wordt Abrams vader erg ziek. Hij sterft in het verre Haran. Zijn zonen begraven hem. Als alles voorbij is, komt de Heere weer tot Abram en zegt: "Ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis, naar het land dat Ik u wijzen zal. En Ik zal u tot een groot volk maken en wees een zegen. En Ik zal zegenen die u zegenen, en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden".

Wat een groot wonder is hier gebeurd. De Heere belooft alles aan Abram. De Heere zal voor Abram zorgen. De Heere zal overal met Abram meetrakken. De Heere zal ook aan Abram kinderen geven. De Heere weet wel dat Sarai, Abrams vrouw, wel eens stillletjes zit te huilen. O wat zou ze graag zo'n klein babytje willen hebben. Abram is ook wel eens verdrietig dat er nog geen klein jongetje in de tent zit te spelen. Maar, de Heere zal hun een kind geven en, dat is het allergrootste: éénmaal zal uit Abrams familie de Heere Jezus geboren worden. Wat is Abram blij. De Heere, de echte Heere, heeft hem geroepen. Abram gelooft niet meer in de afgoden. Hij gelooft in de Enige Ware God.

Abram vertelt alles aan Sarai. Die moet het natuurlijk ook weten. Maar hij vertelt het ook aan de knechten. 's Avonds zitten ze allemaal onder een groep grote bomen te luisteren naar wat hun meester vertelt. Ze denken bij zichzelf: zou de God van onze meester Abram ons ook willen hebben?

Niet lang hierna staat weer een karavaan klaar om te vertrekken. Nog verder zullen ze reizen. De Heere zal hen de weg wijzen. Abrams broer Nahor en zijn familie blijven in Haran achter. Die vinden dat ze al ver genoeg zijn. Alleen Lot, de neef van Abram, wil graag met z'n oom mee. Lot denkt: de God van mijn oom Abram, Die is alleen God.

Daar gaan ze dan weer. De knechten met de schapen en koeien. O wat zijn het er veel. De jongens rennen om de schapen heen. O wat hebben ze een plezier. Abram en Sarai rijden dicht bij elkaar voor aan de

stoet. Ze praten samen over de Heere, Die hen wilde roepen en de weg wijzen. De Heere, Die ook beloofde dat ze een kindje zullen krijgen.

Tenslotte zijn ze midden in het land Kanaän, in de buurt van het oude stadje Sichem. Ze slaan hun tenten op bij een groot bos van eikenbomen.

Daar komt de Heere wéér bij Abram en zegt: "Dit is het land dat Ik aan uw kinderen zal geven. Hier zullen ze mogen wonen".

Als Abram dit hoort is hij heel blij. Hij roept al de knechten met hun kinderen bij zich. Abram zegt: "We gaan eerst kerk houden". Dan bouwt hij de Heere een altaar en brengt een offer. De rook kringelt omhoog.

Abram knielt met de knechten en de kinderen voor de Heere God, Die hem heeft geroepen.

Zij zullen vast gezongen hebben: U alleen, U loven wij.

De Heere heeft Abram geroepen.

De Heere heeft Abram alles beloofd.

En Abram heeft de Heere geloofd en is op weg gegaan, ondanks dat hij niet wist waar hij terecht zou komen.

WAT DE HEERE BELOOFT, DAT DOET HIJ OK.

-oOo-

### Puzzel

De oplossing van de puzzel in het mei-nummer luidt als volgt:

1. HIJ is zeer verheven
2. met EEN stem van vreugdegezing
3. psalmzingt MET een onderwijzing
4. EN de natiën onder onze voeten
5. dien Hij heeft LIEFGHEED
6. God VAART op met gejuich
7. AL gij volken
8. de ALLERHOOGSTE is vreselijk
9. God REGEERT over de heidenen
10. God zit op de TROON Zijner heiligheid.

De beginletters van de gevraagde woorden vormen dus: HEMELVAART.

De nieuwe puzzel is wel lang, maar niet zo moeilijk als hij er misschien wel uitziet. Als je de gevraagde woorden goed invult vormen de eerste letters een gedeelte uit de wet der tien geboden. (zie Exodus 20)

- |    |       |   |  |
|----|-------|---|--|
| 1  | ..... | : | hof, waarin Adam en Eva vóór de zondeval woonden                               |
| 2  | ..... | : | tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen  |
| 3  | ..... | : | schoondochter van Naomi  |
| 4  | ..... | : | vader van Abraham  |
| 5  | ....  | : | man die zijn hand naar de ark uitstrek-<br>te en daarvoor door God gedood werd |
| 6  | ..... | : | begeert Salomo van God om het volk te<br>kunnen richten                        |
| 7  | ..... | : | vrouw van Ahasveros  |
| 8  | ..... | : | spelonk waarin David vluchtte (1 Sam.22)                                       |
| 9  | ..... | : | vrouw die Simson aan de Filistijnen<br>verraadde                               |
| 10 | ..... | : | vader van Samuel   |
| 11 | ..... | : | plaats waar Samuel woonde  |
| 12 | ..... | : | richter die een koning van Moab vermoor-<br>de                                 |
| 13 | ..... | : | stad waar de Heere Jezus een jongeling<br>opwekte                              |
| 14 | ..    | : | stad in het zuiden van Babylonië<br>(lees de bijbelvertelling)                 |
| 15 | ..... | : | een van de specerijen van het heilige<br>reukwerk (Exodus 30)                  |
| 16 | ..... | : | plaats waar Abraham Izak moest offeren   |
| 17 | ..... | : | land waar de schepen van Salomo goud<br>vandaan haalden (Psalm 45)             |
| 18 | ..... | : | moeder van Johannes de Doper   |
| 19 | ..... | : | koning van Israël die veel psalmen maak-<br>te                                 |
| 20 | ..... | : | profeet tijdens de regering van Achab  |
| 21 | ..... | : | zoon van Jakob   |



## Bijbelvertelling: Abram in Egypte

Het is op deze aarde geen paradijs meer, o nee. In het paradijs was alles even mooi. Alle bomen hingen vol met appels, peren en nog veel meer lekkere vruchten. Nu is alles zo anders geworden. Je denkt soms: ha, nu krijgen we mooi weer. Fijn hoor. Vooral als het vakantie is. Maar het kan best gebeuren dat, als je de andere morgen wakker wordt, het regent dat het giet. Dat was ook in de dagen van Abram al zo, luister maar....

Abram is vertrokken van het grote eikenbos naar het noorden. Hij slaat zijn tenten op in de buurt van Beth-el. In Beth-el bouwt hij een altaar voor de Heere. Abram heeft honderden knechten. En, met z'n allen knielen ze voor de Heere. Dan roept Abram tot de Heere God. Hij vraagt of de Heere hen altijd wil helpen en voor hen wil zorgen. Hij bedankt de Heere ook voor het mooie land waar ze nu mogen wonen en werken.

Maar dan op zekere dag gaat het opeens niet zo goed meer. Het gras verdort in de wei, het koren verdroogt op de akker, de schapen hebben haast geen eten meer. Hoe komt dat nu? Wel, het regent niet meer. De lucht blijft maar strak en droog. Het mooie land Kanaän lijkt nu wel een woestijn. Het koren om brood van te bakken raakt ook al op. De kinderen en de knechten krijgen honger. Overal zoeken ze naar water en naar gras, maar nergens vinden ze iets dat de moeite waard is. Er zijn ook zoveel mensen en dieren.

Op een morgen denkt Abram: zó kan het niet langer. Straks sterven we nog van de honger. Maar wat dan?

Nu, Abram heeft gehoord dat er in een ander land nog eten genoeg is. Dat land heet Egypte. Dáár gaan ze naar toe. In Egypte is heel veel water. Daar stroomt de grote rivier de Nijl. De mensen in Egypte graven allemaal slootjes in hun land. Dan kan het water van de rivier zo op hun land stromen.

De mensen die in Egypte wonen heten Egyptenaren. Het zijn allemaal afgodendienaars in Egypte: zelfs voor de kikkers knielen ze. Ze denken dat die kikkers ook al God zijn.

En zo gaan ze op reis. Maar, hoe dichterbij

Egypte komen, hoe banger wordt Abram. Hij denkt: wie weet wat die lelijke Egyptenaren met mij doen.

Nu weten jullie nog wel dat Abram een heel lieve vrouw had. Sarai - zo heet ze - heeft een heel mooi en lief gezicht. Je zou niet zeggen dat ze al 65 jaar is. Ze lijkt veel jonger. De vrouwen van de Egyptenaren zijn lang niet zo mooi als Sarai.

Weet je wat Abram nu denkt? Hij denkt: straks zullen die Egyptische mannen jaloers op mij worden. Ze willen natuurlijk graag Sarai hebben om mee te trouwen.

En dat kan niet meer, want Abram is al met haar getrouwd. O, denkt Abram, als ze dat merken, slaan ze mij dood en dan nemen ze Sarai mee. O, wat erg allemaal.

Maar de Heere is toch veel sterker dan al die Egyptenaren? Dat is waar. Maar de grote mensen en de kleine kinderen vergeten dat altijd maar weer.

Dan bedenkt Abram een plannetje. Hij zal de Egyptenaren voor de gek houden. Als ze naar Sarai vragen zal hij zeggen: "O die? Dat is mijn vrouw niet, dat is een zuster van mij". Ja, dan zullen ze Abram vast niet doodslaan. En Sarai dan? Moet die dan zomaar met zo'n vreemde man meegaan? Och, Abram denkt: ik zal iedere dag voor Sarai bidden. Abram, Abram toch, hoe moet dat alles nu toch weer goedkomen.

Na een poosje zijn ze met z'n allen in Egypte aangekomen. En ja hoor, kijk die Egyptenaren eens loeren naar Sarai. Ze zouden haar zo wel mee willen nemen. Nu hebben Abram en z'n knechten wel te eten, maar nu is er weer iets anders om over te tobben.

Op een dag lopen ze door een mooie stad als juist de burgemeester door het raam kijkt. Oei, denkt hij, wat gaat daar een mooie vrouw. Dat zou wel wat voor onze koning wezen. Nu moet je weten dat die koning al zoveel vrouwen had. Die lelijkeren had er ook nooit genoeg. De burgemeester vertelt het gauw aan koning Farao. Farao denkt: die wil ik wel hebben. Hij stuurt gauw een paar knechten om te vragen wie die vrouw is. Sarai zegt: "Ik ben de zuster van mijnheer Abram". Goedzo, denken de knechten, dat is makkelijk. Anders zouden we dat mannetje wel even doodgeslagen hebben. Ja, die Egyptenaren kijken niet zo nauw.

Als Farao Sarai ziet is hij hoogst tevreden.

Ook al de voornamen vinden dat Farao het weer goed getroffen heeft. Farao stuurt een heleboel kado's naar Abram: schapen en koeien en ezels en knechten. Die mag Abram allemaal houden. Maar Abram denkt: ik had liever mijn Sarai weer terug. O Heere, geef ze mij toch alstublieft weer terug.

Ook Sarai is met haar gedachten bij haar eigen man. Ook zij bidt stilletjes: ach Heere, breng me toch weer terug bij mijn man Abram.

Elke keer denkt Sarai: straks komt die akelige Farao en dan geeft hij mij nog een kus ook. Bah...

Maar Farao komt niet. Sarai ziet bijna niemand lopen in het paleis. Waar zijn ze toch allemaal? Wel, ze liggen allemaal ziek op bed. Hoe komt dat nu?

Dat heeft de Heere gedaan. De Heere zorgt er voor dat ze Sarai niet kunnen aanraken. De Heere laat ze eens even voelen: denk er aan mannetjes, Ik ben de baas.

De Heere zorgt voor die domme Abram en ook voor Sarai. Eindelijk komt Farao er achter dat Sarai de vrouw van Abram is. Dat is nog een geluk voor hem, anders had de Heere die hebbert vast gestraft.

Nu wordt Abram op het paleis geroepen. Farao doet heel boos. Hij zegt: "Waarom heb je mij niet verteld dat Sarai je vrouw was?". Abram zegt niets tegen de boze Farao. Stilletjes bedankt hij de Heere voor dit grote wonder. Tenslotte wordt Sarai zelf binnengebracht.

O, wat kijkt ze blij naar haar Abram.

Farao brult: "Zie, daar is je vrouw. Neem haar mee en ga weg". Er gaan soldaten met Abram mee op de weg.

Die woedende Farao is toch wel een beetje bang geworden. Stel je voor dat één van z'n landgenoten Sarai zou nemen. Wat zou er dan gebeuren?

Wat zullen Abram en Sarai blij geweest zijn. Samen hebben ze de Heere vriendelijk gedankt. Abram heeft eerlijk aan de Heere verteld dat hij zo'n bangerd is.

Maar gelukkig, alles is weer goed afgelopen. Zo nu en dan moeten ze toch wel een beetje lachen om die hebberrige Farao. Hij heeft toch maar lelijk op z'n neus gekeken.

Vast hebben ze gezongen:

Geen geval, geen zorg, geen list...

Dat versje moeten jullie ook maar eens leren.

-oOo-

## Puzzel

De oplossing van de puzzel in het juninummer luidt als volgt:

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. Eden         | 12. Ehud      |
| 2. Ebe n-Haëzer | 13. Nain      |
| 3. Ruth         | 14. Ur        |
| 4. Terach       | 15. Wierook   |
| 5. Uza          | 16. Moria     |
| 6. Wijsheid     | 17. Ofir      |
| 7. Vasthi       | 18. Elisabeth |
| 8. Adullam      | 19. David     |
| 9. Delila       | 20. Elia      |
| 10. Elkana      | 21. Ruben     |
| 11. Rama        |               |

De eerste letters vormen dus: eert uw vader en uw moeder.

Nu de nieuwe puzzel. Deze is in tegenstelling tot die van de vorige maand maar klein. Maar jullie moeten maar denken: de puzzelredactie wil ook wel eens met vakantie.

```
1.          X
2.         X .
3.        . . X . .
4.       . . . X . . .
5.      X X X X X X X X X
6.     . . . X . . .
7.     . . X . .
8.     . X .
9.          X
```

1. Letter 2. Vader van Saul 3. Zoon van Izaak  
4. Koning die opdracht gaf tot kindermoord 5. Schriftgeleerde, later discipel van de Heere Jezus 6. Bijbelboek 7. Raadsheer van Ahasveros 8. Vader van Jozua  
9. Letter

moest eigenlijk maar een huis in de stad kopen, vinden ze. De herdersjongens van hun vader vinden ze nu veel te min om mee te praten en te spelen. Bah, die ruiken naar de schapen en naar de koeien.

Vader Lot is hier eigenlijk helemaal niet zo blij mee. Vaak zit hij heel lang stilletjes te denken aan vroeger, toen hij nog bij oom Abram was.

Als het bedtijd is vraagt hij aan zijn vrouw: "Waar zijn de meisjes? Zijn ze nog niet thuis? Waar zijn ze weer naar toe?" Dan zegt z'n vrouw: "Toe man, zó laat is het toch nog niet? Doe maar niet zo flauw hoor. Je moet de kinderen ook wat gunnen".

Op bed ligt Lot nog lang aan alles te denken. Het lijkt wel of z'n vrouw hem niet wil begrijpen.

Als Lot de meisjes eindelijk hun tent binnen hoort slui- pen denkt hij: "Waar zouden jullie toch weer geweest zijn?" Alles hebben ze nu: gras en ruimte voor de bees- ten, geen ruzie met de herders van oom Abram...

Maar toch...

Uit de verte klinkt nog wat lawaai uit de stad. Ze zul- len wel weer feest vieren en vloeken, denkt Lot.

Eindelijk valt hij in slaap. Het is nu stil geworden, overal. De mensen slapen en de kinderen ook...

Hoe zou het toch met oom Abram zijn? - Daar hopen we gauw weer wat van te horen.

Er is een oorlog op komst. De mensen weten het nog niet. Oom Abram en Lot ook niet.

Maar de Heere weet het wel. De Heere slaapt nooit. De Heere weet alles.

-oOo-

### Puzzel

De oplossing van de puzzel in het julinumnummer luidt als volgt:

1. N
2. k I s
3. j a K o b
4. h e r O d e s
5. N I K O D E M U S
6. g e n E s i s
7. h a M a n
8. n U n
9. S

In de nieuwe puzzel worden 20 woorden gevraagd.  
De beginletters hiervan vormen een gedeelte van een  
tekst uit Psalm 121. Doe je best.

- 1 ..... profeet in de dagen van de koningen  
Jotham, Achaz en Hizkia
- 2 ..... zegt de Prediker van de jeugd en de  
jonkheid (Prediker 11)
- 3 ..... stad waar de Heere Jezus een jongeling  
opwekte
- 4 ..... zoon van Eli
- 5 ..... koning van Juda (2 Kronieken 26)
- 6 ..... grootmoeder van Timotheus
- 7 ..... eiland waarheen Johannes verbannen werd
- 8 ..... stad in Klein-Azië door Paulus op zijn  
eerste en tweede zendingsreis bezocht
- 9 ..... schrijver, schatmeester en hofmeester  
van koning Hizkia
- 10 ..... afsluiting tussen het heilige en het  
heilige der heilige
- 11 ..... vader van Mozes
- 12 ..... profeet die koning David bestrafte
- 13 ..... profetes die Israel richtte
- 14 ..... oudste broer van David (1 Samuel 16)
- 15 ..... Jizreëliet die een wijngaard/die Achab  
begeerde /had
- 16 ..... moeder van Ismaël
- 17 ..... broer van Jakob
- 18 ..... plaats aan de oever van de Schelfzee  
(1 Koningen 9)
- 19 ..... plaats waar Aäron en Hur Mozes' armen  
ondersteunden
- 20 ..... vrouw van Aäron (Exodus 6)