

dec. 1973

VERTELLING

Het zalig uiteinde van Willem.

Het verhaal dat ik jullie wil vertellen, gebeurde héél lang geleden. 't Gebeurde in Frankrijk in de stad Rouaan, in het jaar 1544.

Op zekere morgen komt een vreemdeling de stadspoort van Rouaan binnen. We zullen hem maar bij z'n voornaam noemen...Hij heet Willem, Willem de apotheker, dat was zijn beroep. Wat komt Willem zo vroeg in Rouaan doen? Willem is weggejaagd uit het stadje Blois, waar hij woonde. Heeft Willem soms kwaad gedaan? Zijn ze hem zat in Blois? Nee...ssst...ssst... niet te hard praten... Willem is protestant. Hij gelooft niet meer in de paus van



van Rome. Willem gelooft in de Heere Jezus al-
léén. Willem heeft in de bijbel gelezen en ge-
loofd. Nu weet hij dat de Roomse kerk een valse
kerk is. Hij laat zich niet langer wijsmaken
dat hij met de hulp van God de hemel kan ver-
dienen. Willem roept ook niet meer de heiligen
om hulp. God alleen kan hem helpen.
Natuurlijk hebben de mensen in Blois het ge-
merkt. Ze dachten: Die Willem is een heilige
ketter. Toen hebben zij hem weggejaagd... weg-
gejaagd uit z'n huis en werk. Dáárom stapt hij
nu de oude stadspoort van Rouaan binnen.

Willem kijkt naar de huizen om hem heen.
Hij moet een logement hebben. Een logement is
een huis waar je tegen betaling kunt logeren.
Hee, daar vlak bij de poort ziet hij al zoiets..
even vragen. Zwaar valt de klopper op de hou-
ten deur. De deur gaat open. Een vrouw kijkt
hem aan en vraagt waar ze hem mee van dienst
kan zijn. "Vrouw", hebt u misschien een kamer
voor mij? Jawel meneer, komt u binnen, ik heb
wel een plaatsje voor u. Uit het gesprek be-
grijpt Willem, dat hij bij een weduwe terecht-
gekomen is. De vrouw probeert door het verhu-
ren van kamers in haar onderhoud te voorzien.
"En hoe laat wenst meneer te eten?" vraagt de
vrouw. "Ongeveer 12 uur" zegt Willem.
Dan vraagt hij langs zijn neus weg: Hoe laat
is de vergadering van het stadsbestuur hier
afgelopen? Ongeveer 10 uur, zegt de vrouw.
Zo, zo, zegt Willem, dan moet ik nu nog even
weg, maar ik hoop om 12 uur weer terug te zijn.

Daar gaat Willem, door de straten van Rou-
aan. Even vóór tien uur is hij bij het paleis
waar het stadsbestuur vergadert.
Hij grijpt in de grote zakken van z'n jas en
haalt er een handvol kleine boekjes uit.
Hier en daar laat Willem zo'n klein boekje
vallen. Dat doet hij niet per ongeluk... o nee.
In die kleine boekjes staat geschreven over de
genade van de Heere Jezus en het geloof in
Zijn Naam. Er staat ook een waarschuwing in
tegen de leugens van de Roomse kerk.

Kijk... daar zwaaien de grote deuren van het paleis open. De vergadering is afgelopen. De stadsbestuurders komen naar buiten. Kijk... daar staat er een stil, bukt zich, raapt zo'n klein boekje op. Daar nóg een, en nóg een. Met het boekje in hun zak gaan ze gauw naar huis. Nieuwsgierig doen ze het boekje open en lezen... lezen. Maar ze worden niet blij als ze lezen wat er in het boekje staat. O nee... ze worden rood van kwaadheid. Wat?... dát is een kettersboekje. Hoe komt zo'n duivels boekje in hun heilige stad. Dát laten ze er niet bij zitten.

Onmiddellijk krijgen de poortwachters bevel de poorten te sluiten. Politie mannen moeten al de logementen af om te vragen of er soms vreemdelingen logeren. Ze komen ook bij het huis van de weduwe, waar Willem logeerde.

"Hebt u nog vreemdelingen in huis?" vragen zij. De vrouw vertelt alles wat ze weet, ook dat Willem gesproken heeft over de vergadering van het stadsbestuur. "Waar is hij nu?" vragen de politie mannen. Hij is na het eten vertrokken in de richting van de poort, zegt de vrouw. Ha, nu weet de politie genoeg. De paarden worden gezadeld en in gestrekte draf verlaten ze de stad. Ze zullen die vreemdeling wel krijgen. Willem is nog niet zo héél ver, als de ruiters hem inhalen. Hij moet mee, terug naar Rouaan. Intussen is de raad van de stad bijeen in het paleis. Druk pratend over de ellendeling, die de moed heeft gehad om zóiets te doen.

Als de ruiters, met Willem in hun midden, in de stad zijn aangekomen, moet Willem direkt voor het stadsbestuur verschijnen. Daar wordt Willem geducht aan de tand gevoeld.

Vrijmoedig belijdt hij z'n geloof in de Heere Jezus. Hij vertelt ook dat hij zo graag anderen in kennis wil stellen van de blijde boodschap van het Evangelie...

Het duurt geen week... dan is Willem al veroordeeld om levend te worden verbrand. Een Roomse leraar mag nog proberen hem over te

halen tot het Roomse geloof. Willem laat zich echter niet bepraten. Dan is zijn vonnis geveld.

Een kar stopt voor de gevangenis... Willem wordt erop geduwd. De kleine stoet gaat naar het plein van de Domkerk. Daar probeert de Roomse leraar Willem een kaars in de hand te binden. Vooruit, Willem, kniel voor het beeld van de heilige Maria. Maar Willem weigert... hij laat de brandende kaars uit z'n handen vallen. De woede van de stadsbestuurders kent nu geen grenzen meer. Ze geven de beul opdracht om onmiddellijk Willem's tong uit te snijden. In een ogenblik is het gebeurd. Ha, nu kan die vervloekte ketter geen woord meer zeggen.

Voort nu... naar de kalvermarkt... Daar houdt de Roomse leraar nog een preek voor de afvalige Willem. Als de leraar spreekt over Gods barmhartigheid, luistert Willem aandachtig... maar als de leraar ging spreken over de goede werken en de heiligen, draaide Willem het hoofd om. Toen de Roomse leraar dat zag, riep hij woedend: Mensen, zie toch eens... deze man is ter dood veroordeeld en nog is hij van de levende duivel bezeten. Vooruit beul, schiet op. Het bloed loopt Willem uit de mond... praten kan hij niet meer. De Roomse leraar is ook uitgepraat. Ha, daar is de beul al. Willem's handen en voeten worden op z'n rug vastgebonden. Dan wordt hij met een groot rad in de lucht getrokken.

Willem toch... daar hang je nu. Zal je nu zó sterven?? O ja, de Heere is er óók bij. Hij is in Willem's hart. Terwijl Willem bewegingloos in de lucht hangt, wordt op de grond een vuur onstoken. Daar hangen ze hem boven. Willem beweegt niet. Hij hangt maar stil boven de hete vlammen. Dan... de mensen houden hun adem in... dan buigt Willem z'n hoofd... heel even maar.

Hij is dood... nee, toch niet. Willem gaat nooit meer dood. Engelen komen pijlsnel naar

beneden. Ze dragen Willem's ziel naar de hemel. Willem gelooft in de Heere Jezus. En de Heere Jezus staat al op Willem te wachten. Als Willem door de hemelpoort binnenkomt, sluit de Heere Jezus hem in de armen en kust alle tranen weg. En dan...o, dan begint Willem te zingen... en alle mensen en engelen die in de hemel wonen zingen mee. Wat een feest voor Willem de apotheker. Willem zingt ter ere van het Lam, dat de zonde der wereld wegdraagt. Het hout op de kalvermarkt in Rouaan ligt nog een beetje te smeulen... Maar Willem is allang thuis.

Kinderen... er is een vuur dat nooit uitgeblust wordt. Als die Roomse leraar gestorven is als een boze vijand van de Heere Jezus... o, dan ligt hij in dat vreselijke vuur. Maar WILLEM is gelukkig... de Heere heeft hem vastgehouden. Lieve Heere Jezus... houdt ons ook vast...dan zullen wij, met Willem, U eeuwig de eer geven.

D.C.O.

oo00oo

KERSTPUZZEL

Zoals wij jullie hebben beloofd, plaatsen wij hierbij een extra grote puzzel.

De beginletters vormen samen een gedeelte van een tekst uit het Evangelie van Lukas.

- 1 moeder van Johannes.
- 2 wat deed Zacharias in de tempel des Heeren, toen de Engel aan hem verscheen.
- 3 is de naam van het land, waar Jozef en Maria met het Kind naar zijn gevlucht.
- 4 "Namelijk, dat U heden is geboren de, welke is Christus, de Heere."
- 5 land waarover Fillipus viervorst was (Luk.3)

- 6 in welke plaats stond de tempel waar Jozef en Maria ieder jaar met pascha naar toe gingen.
- 7 naam van de Engel, die aan Zacharias in de tempel verscheen.
- 8 zoon van een Moabietische vrouw, uit het geslachtregister van Jezus.
- 9 bijnaam van Johannes (zoon van Zachariás)
- 10 .. met welk woord begint de Bijbel.
- 11 plaats waar Jozef en Maria woonden.
- 12 Bethlehem was de stad.....
- 13 "En zij baarde haar Zoon"
- 14 welke koning wilde het Kind Jezus doden.
- 15 waar kwamen de wijzen vandaan? ..
- 16 Maria was de^{vrouw} van Jozef.
- 17 landstreek waar de in vraag nr. 11 genoemde plaats lag.
- 18 man, die op hoge leeftijd een belofte Gods in vervulling zag gaan.
- 19 naam van de keizer ten tijde van Johannes' prediking.
- 20 zoon van Seth uit het geslachtregister van Jezus.
- 21 aan welke mensen werd de geboorte van Jezus het eerst bekend gemaakt.
- 22 nicht van de vrouw van Zacharias.
- 23 ander woord voor Alpha.
- 24 Evangelist, welke het meest geschreven heeft over de geboorte van Jezus Christus.
- 25 "En ik zal een Herder over hen verwekken". (Ezech. 34:23)
- 26 grootvader van Abraham welke voorkomt in het geslachtregister van Jezus.

oo00oo

BIJBELVERTELLING

Laban, verliezer tegen wil en dank.

Veertien jaren zijn voorbijgegaan. Voor Jakob waren het jaren van hard werken voor z'n oom Laban. Laban lacht stilletjes om z'n goeie knecht. Wat heeft hij al een boel verdiend aan de zoon van z'n zuster. Er rust zegen op het werk van Jakob. De kudden van Laban zijn steeds groter geworden. Laban is een dief. Nou ja, hij heeft z'n 2 dochters aan Jakob verkocht voor 14 jaar werk. Maar verder was er ook niets bij...geen cent. Jakob heeft het wel dóór dat oom Laban zo met hem ingenomen is...geen wonder. Toch zal er iets moeten veranderen. Jakob neemt het niet langer. Straks moet hij als een arm man naar Kanaän terug. Waar moeten zijn vrouw en kinderen dan van leven? Nee, dat gaat niet langer. Kort na de geboorte van Jozef stapt Jakob naar oom Laban en zegt: Oom, laat mij vertrekken. Geef mij m'n vrouw en kinderen; ik wil terug naar mijn land.



Laban schrikt... heel even maar. Dan zegt hij heel nederig: Jakob, ik heb gemerkt dat de Heere mij, door jou, gezegend heeft. Als je een klein beetje van je oom houdt, blijf dan nog een poosje. Zeg maar precies wat je verdienen wilt en je zult het krijgen.

Jakob spitst z'n oren... nu moet hij van de gelegenheid gebruik maken. Daarom zegt hij: Oom, u weet hoe ik voor u gewerkt heb. Toen ik bij U kwam was u maar een gewoon boertje. Nu bent u een grote hereboer geworden. Maar ik wil ook wel eens voor mezelf werken....

Laban knikt begrijpend en zegt: Natuurlijk, Jakob, zeg maar wat je wilt verdienen. Dan zegt Jakob: U hoeft mij niets te geven, oom. Ik heb maar één vraag. Als er in het voorjaar lammetjes en geitjes geboren worden, laat dan de zwarte lammetjes en gespikkelde geitjes voor mij zijn. Ook zal ik nu de zwarte en gespikkelde dieren uit de kudde halen... die zijn vast voor mij.

Oom Laban schiet bijna in de lach. Wat is die neef Jakob toch een sufferd. Prachtig, denkt Laban... al het blanke vee voor hem. En als die zwarte en gespikkelde beesten apart gezet worden, dan worden er in zijn blanke kudde alleen maar blanke schapen geboren.

Laban houdt z'n gezicht aardig in de plooi als hij zegt: Och ja, 't is in orde hoor. Jij mag de zwarte en gespikkelde beesten. Laban heeft helemaal geen erg in de God van Jakob. Het lachen zal hem spoedig vergaan.

Alles gaat nu weer gewoon door. Jakob moet op de blanke kudden van z'n oom Laban passen.

De zonen van Laban passen wel op de bonte beesten van Jakob. Soms, als Jakob de blanke kudde van Laban laat drinken, gooit Jakob eerst een paar stokken in het water. Het zijn groene stokken met witte ringetjes. Die witte ringetjes heeft Jakob erin geschild. Nu zijn het bonte stokken. Waarom doet Jakob dat? Wel, Jakob denkt als de blanke schapen en geiten die bonte stokken zien, worden er vast en zeker

bonte beesten geboren. Eindelijk breekt de lente aan. Iedere dag worden er kleine lammetjes geboren. Het zijn bijna allemaal zwarte en gespikkelde lammetjes. Nu lacht Jakob. Jullie hebben wel eens gehoord van: Wie het laatst lacht, lacht het best... Oom Laban heeft te vroeg gelachen. Eén ding is wel zeker: De Heere heeft Jakob geholpen.

Jullie begrijpen, dat Laban steeds bozer werd. Ieder voorjaar werden bij zijn blanke kudde zwarte en gespikkelde lammetjes geboren. Al die beste beesten kwamen bij de kudde van Jakob. De lammetjes, die in de herfst werden geboren, waren weer blank. Maar de herfstlammetjes zijn niet zo goed en sterk als de voorjaarslammetjes. Wat een toestand voor oom Laban. Hij probeert zich groot te houden... maar z'n gezicht lijkt wel een onweerswolk. Op zekere dag kan hij het niet langer verkroppen. Hij roept Jakob bij zich en bijt hem toe: Ik wil nu wel eens ruilen. In't vervolg zijn de zwarte en gespikkelde lammetjes voor mij en de blanken voor jou... begrepen? Jakob begrijpt het. Hij vindt het best. De stokken in de drinkbakken blijven nu achterwege. Als het weer voorjaar is, wacht Laban gespannen op de berichten over de kudde. Nou zal die Jakob wel eens op z'n neus kijken. Mis, Laban... er worden nu allemaal blanke lammetjes geboren. Ook bij de gespikkelde kudde van Jakob worden veel blanke lammetjes geboren. Laban wordt zo rood als een pompoen. Verdraaid nog aan toe... hoe is het in de wereld mogelijk. Labans zonen worden ook steeds bozer. Ze kunnen neef Jakob wel dood kijken... maar nee, dat kunnen ze niet. Vol machteloze woede zien ze de kudde van Jakob groter worden. Ze kunnen het werk haast niet meer aan. En Jakob? Hij weet geen raad met al z'n schapen en geiten. Spoedig heeft hij een stelletje kamelen en ezels. Die heeft hij geruild voor schapen. Steeds meer knechten en dienstbodes heeft hij nodig om het

werk te doen. Het gaat prima zo. Wel tienmaal verandert Laban de overeenkomst met Jakob. Elk jaar komt er op z'n minst een nieuwe arbeids-overeenkomst. Steeds blijkt het een vergissing voor Laban te zijn. De gezichten van Laban en zijn zonen voorspellen weinig goeds. Jakob kijkt steeds vrolijker de wereld in. O, konden zij dat ventje maar eens goed te grazen nemen. Ja, er moet iets gebeuren... maar wat? Daarover een volgende keer, kinderen.

PUZZELRUBRIEK

In de kerstpuzzel van de vorige kerkbode, is een vraag bij vergissing niet geplaatst. Er had tussen vraag 21 en 22 moeten staan: In welke velden hielden de herders de nachtwacht over de kudde? Dat wisten jullie natuurlijk wel: Efratha. De verdere oplossing komt er dan als volgt uit te zien:

1) Elisabeth 2) Reukofferen 3) Egypte 4) Zaligmaker
5) Ituréea 6) Jeruzalem 7) Gabriël 8) Obed 9) Den Doper
10) in 11) Nazareth 12) Davids 13) eerstgeboren
14) Herodus 15) Oosten 16) ondertrouwe 17) Galiléea
18) Simeon 19) Tiberius 20) Enos 21) herders.
EFRATHA 22) Maria 23) eerste 24) Lucas 25) enigen
26) Nachor.

De eerste letters vormen samen de tekst:
ERE ZIJ GOD, IN DE HOOGSTE HEMELEN.

BIJBELVERTELLING van de Bijbel Terugkeer.

Het gebeurde eens, dat Jakob een gesprek hoorde tussen de zonen van Laban. Hij luistert... het gaat over hem. Wat hebben de zonen van Laban

te bespreken over Jakob? Jakob hoort ze zeggen: Al die rijkdom, die Jakob heeft, is eigenlijk van ons. Het zijn tenslotte de beesten van onze vader... Dat was natuurlijk niet waar. De zonen van Laban zijn boos en jaloers op hun neef Jakob. Ze kunnen het niet hebben, dat de Heere Jakob zegent. Jakob merkt wel, dat hun woorden niet veel goeds voorspellen.

En Laban? Laban is óók veranderd. Vroeger was hij wel aardig voor Jakob, maar sinds het Jakob zo goed gaat, doet hij hatelijk tegen hem. Nee, er is niets meer aan op de boederij. Maar dan spreek de Heere tot Jakob in een droom. De Heere zegt: Ga terug naar het land van uw vaderen en ik zal met u zijn.. Nu weet Jakob héél zeker dat hij weg mag gaan. De Heere wil het. Eindelijk zal hij terugkeren naar het land waar hij geboren is..naar vader en moeder. O, hoe zouden ze het toch maken??

Jakob stuurt direkt een knecht naar Rachel en Lea. Ze moeten bij hem komen, op het veld, waar hij de kudde weidt. Als Rachel en Lea, heel nieuwsgierig, bij hem gekomen zijn, vertelt Jakob dat de Heere tot hem gesproken heeft.. Ook vertelt hij, hoe lelijk hun vader hem behandeld heeft. Als het aan vader Laban had gelegen, zou Jakob er niet best afgekomen zijn. Maar de Heere heeft alle boze plannen van Laban verhinderd. Rachel en Lea luisteren aandachtig. Ja, ze weten wel hoe vader Laban hun man behandeld heeft. Daarom zeggen ze resoluut: Het is goed, Jakob, doe maar wat God gezegd heeft... wij gaan mee. We hebben van vader toch niets meer tegoed. Al ons geld heeft hij opgemaakt. Hij behandelt ons als vreemden. Alleen uit hebzucht heeft hij ons aan jou verkocht, Jakob. Gelukkig voor Jakob, dat zijn vrouwen het er mee eens zijn. Met elkaar zullen ze de terugtocht beginnen. En nu aan het werk.

Jakob wil zo snel mogelijk vertrekken. Alles moet worden klaargemaakt voor de lange reis. En Laban? Vindt hij het zomaar goed? Nee, hij zal het vast en zeker niet goed vinden. Maar dat is van later zorg. Op 't ogenblik is Laban

niet thuis. Laban is aan het schapen scheren, ver van huis. Dat komt Jakob goed van pas... Inpakken en wegwezen. Rachel en Lea zijn al druk aan 't werk met het inpakken van hun spullen. Hé, wat doet Rachel daar? Ze kijkt zo schichtig om zich heen. Mag Jakob het soms niet zien? Rachel pakt een klein beeldje, een afgodsbeeldje, uit de kamer van haar vader. Ze verstoppt het kleine beeldje tussen haar kleren. Niemand mag het zien. Wat moet Rachel toch met dat beeldje? Het is toch van haar vader? Ja, maar Rachel is nog wel bijgelovig. Ze wil het geluksbeeldje van vader graag bij zich hebben. Wie weet hoe vaak Laban voor dit beeldje heeft geknield. Vooral toen hij zag dat Jakob steeds meer schapen kreeg.. Domme Laban, domme Rachel.. jullie hebben toch wel gemerkt dat het allemaal niets helpt? God in de hemel kan alleen zegenen. Maar wij hebben ook zo veel geluksbeeldjes waar we voor knielen. Veel mensen kijken in de krant om te lezen wat de sterren voorspellen. Anderen hebben een gelukspopje in de auto hangen. Ze denken dat er dan geen ongelukken gebeuren. Maar de Heere God alléén kan ons helpen.

Eindelijk is alles klaar voor 't vertrek. De vrouwen zitten op de kamelen. Knechten houden de grote kudden bij elkaar. Daar gaat de karavaan... Voorwaarts...Mars. Als ze eerst de rivier de Eufraat maar over zijn. Dan is de eerste hindernis genomen. Gelukkig gaar alles goed. Zonder ongelukken steken ze de rivier over. 't Gaat niet vlug, met al die kleine lammetjes.. maar 't gaat vooruit...terug, naar vaders huis.. O. als Laban het wist..wat zou hij vreselijk boos zijn. Maar hij weet het niet, nóg niet. Lang zal het niet duren, en dán.. Maar daarover de volgende keer, kinderen. De Heere zal hem beschermen..Laban..wees voorzichtig.

o00o
PUZZELRUBRIEK

De oplossing van de vorige puzzel is als volgt:
1.ure2.wie.3.koninkrijk.4.oméga.5.neder.6.iege-
lijk.7.naam.8.kom.9.rijp.10.ijzeren.11.kom.

12.kwam.13.ogen.14.maak.15.eeuwigheid.

De eerste letter van deze woorden vormen samen de 2e bede uit het Gebed des Heeren: Uw koninkrijk kome.

NIEUWE PUZZEL:

- 1) = andere naam voor Golgotha.
- 2) = uitroep van Jezus aan het kruis. (der *)
- 3) = de twee naam van Judas, de verra-
- 4) = de naam van de raad van hogepriesters, ouderlingen en Schriftgeleerden.
- 5) Vader, het hun; want zij weten niet, wat zij doen.
- 6) En uitgaande, vertrok Hij, gelijk Hij gewoon was, naar den (Lukas 22)
- 7) Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit, en zat neder op den rechterstoel, in de plaats, genaamd, en in het Hebreeuws Gabbatha. (Johannes 19)
- 8) Niet Dezen, maar En deze man was een moordenaar.
- 9) = is wat Judas tegen Jezus zei, toen hij Hem met een kus verried. (Mark.14)
- 10) Jozef van begeerde het lichaam van Jezus. (Mark. 15)
- 11) Simon van werd gedwongen het kruis van Jezus te dragen.
- 12) Koning vraagde Hem met vele woorden, doch Hij antwoordde hem niets. (Luk. 23)
- 13) Het voorhangsel scheurde in de toen Jezus de geest gaf.
- *} Tussen vraag 2 en 3: = is de man, die niet geloofde dat Jezus was opgestaan.

De beginletters van de in te vullen woorden vormen samen een kruiswoord.

BLADVULLING

Wie zijn toorn inslikt, heeft hem nog niet verteerd.

Niets droogt sneller dan een traan.

Jakob is al drie dagen onderweg als Laban de boodschap van het vertrek hoort. Wat wordt de man verschrikkelijk boos. Hij zegt in zichzelf: Wacht maar.. ik zal die mooie neef wel krijgen, en dan.. dan pak ik alles af. Ha, dan zal ik nog rijker zijn..

Laban denkt: Ik sta in m'n recht. Iemand die zo stiekem er vandoor gaat moet gestraft worden. Laban laat er geen gras over groeien. Vlug gaat hij naar zijn huis en roept wat potige kerels uit de familie bij zich. Nou, die voelen wel wat voor dit kerweitje. Voor ze vertrekken loopt Laban nog even naar z'n mooie kamer. Hij zal nog even een gebedje doen en knielen voor z'n afgodsbeeldje. Maar..als hij in de kamer komt, is het beeldje verdwenen. Wel allemensen.. heeft die neef de brutaliteit gehad om z'n beeldje mee te nemen. 't Is nog een dief ook, die Jakob. Wachtmaar.. hij zal die Jakob wel eens mores



Jacob vlucht met zijn gezin en zijn bezittingen voor Laban. Op de achtergrond trekt de stoet met Jakobs vee weg. Rechtsachter is te zien hoe Rachel de terafim, de godenbeeldjes, van haar vader Laban steelt. Onder een verwijzing naar Gen. 31:1-

leren. Er klinkt een kort bevel, en daar gaan ze: Laban en z'n broeders. Zeven dagen zijn ze onderweg als ze het tentenkamp van Jakob in't gezicht krijgen. Het is het gebergte van Gilead waar Jakob deze nacht wil blijven. Laban lacht.. morgen zal hij z'n neef aanpakken..die Jakob is nog niet klaar met hem.

Maar... in die nacht spreekt God tot Laban in een droom. Dáár heeft Laban niet op gerekend. De Heere neemt het op voor Jakob, en zegt tot Laban: "Denk erom, dat je Jakob geen kwaad doet, anders krijg je met Mij te doen". Dat is een tegenvaller voor Laban. Hij voelt dat hij tegen de God van Jakob niets kan beginnen. Met een nors gezicht loopt Laban de andere dag het tentenkamp van Jakob binnen. Boos roept hij Jakob toe: Wat is er aan de hand, dat je als een dief de benen hebt genomen??? Je hebt m'n arme dochters als gevangenen meegevoerd. Je hebt me niet eens gelegenheid gegeven om afscheid te nemen. Als God me niet had verhinderd, zou je er zo goed niet afkomen. En vertel eens op: Waarom heb je m'n god gestolen????

Nu is bij Jakob de maat vol. Wat? Wil die gierige Laban soms beweren dat Jakob belang heeft bij zo'n stom afgodsbeeldje? Daarom zegt hij: Zoek alles maar na, oom.. en bij wie je het beeldje vindt? nu, die mag u van mij doden. O, Jakob.. je moest eens weten dat je liefste vrouw Rachel de dievegge is. Maar dát weet Jakob niet. Laban begint onmiddellijk alles na te snuffelen. De ene na de andere tent wordt overhoop gehaald..maar vinden doet hij niets. Dan komt hij bij Rachel. Rachel probeert zich rustig te houden, maar haar hart tikt sneller dan anders. Ze heeft het beeldje onder het zadel van haar kameel verborgen en is er op gaan zitten. Als haar boze vader haar kleren wil doorzoeken, zegt ze verlegen: "Vader, wordt a.u.b. niet boos dat ik op de kameel blijf zitten. Ik voel me zo akelig". Laban loopt erin en zoekt niet verder. Spijtig haalt hij z'n schouders op... niets gevonden.

Maar dan neemt Jakob het woord. Hij bijt Laban

toe: Wat heb ik u gedaan dat u me zo verdenkt en achtervolgt? Altijd heb ik mij voor u uitgesloofd. Dag en nacht heb ik voor u gewerkt. En als God het niet had verhoed, zou u mij ledig hebben weggezonden..

Nu wordt het tijd voor Laban om wat in te binden. Heel vriendelijk stelt hij voor dat ze maar vrede moeten sluiten. Jakob heeft geen bezwaar.

't Liefst wil hij maar in vrede van z'n oom scheiden. Daarom richten Laban en Jakob een verbond op. Hierbij beloven ze elkaar, dat ze tegen elkaar geen oorlog zullen voeren. Dan richten ze op het gebergte van Gilead een hoop stenen op. Dat doen ze ter gedachtenis aan hun verbond.

Als ze klaar zijn met dit zware werk gaan ze gezamenlijk heerlijk eten. Hé hé, dat is nog goed afgelopen. Zo is de dag weer voorbij gegaan. Nu gaan de mannen en vrouwen en kinderen slapen.

De andere morgen neemt Laban hartelijk afscheid van kinderen en kleinkinderen. Dan vertrekt hij naar huis. De Heere heeft alles ten goede gekeerd. Hij bewaart Jakob zijn knecht.

Langzaam gaat de grote karavaan van Jakob weer verder. Ze moeten verder, steeds verder. Maar ze komen ook dichterbij huis. Hoe dichterbij ze bij huis komen.. hoe meer Jakob moet denken aan Ezau, z'n broer.. Zou Ezau nog boos zijn? Diep in z'n hart is Jakob bang.. bang voor de ontmoeting met Ezau...

Daarover de volgende keer, kinderen.

oo00oo

PUZZELRUBRIEK

De in te vullen woorden van de puzzel in de vorige kerkbode waren wat aan de moeilijke kant. De oplossing van deze puzzel is: 1)Hoofdschedelplaats. 2)Eli Eli Lama Sabachthani. 2a)Thomas 3)Iskariot. 4)Sanhedrin. 5)vergeef. 6)Olijfberg 7)Lithostrótos. 8)Bar-Abbas. 9)Rabbi, Rabbi. 10)Arimathea. 11)Cyrene. 12)Herodus. 13)Tempel. Beginletters vormen samen: HET IS VOLBRACHT. Wegens plaatsgebrek kunnen we helaas geen nieuwe puzzel plaatsen.

oo00oo



Puzzelrubriek.

De oplossing van de puzzel in het juli/augustus nummer was een foutje ingeslopen. Vraag nr. 9 klopte niet. Er had moeten staan: Kind van Boaz. De oplossing komt er dan als volgt

uit te zien:

1.iddo.2.kedar.3.bigthan.4.eljada.5.nabal.6.darius.7.ethan.8.gideon.9.obed.10.elihu.11.dinha-
ba.12.eglon.13.hiskia.14.elifaz.15.rehabeam.
16.debora.17.eliëzer.18.ruth.

De eerste letters vormen dan de tekst:

IK BEN DE GOEDE HERDER.

Nieuwe Puzzel.

1., onze Heer, grootmachtig Opperwezen(ps.8)
2. .. mijn hoop en lust (ps.33)
3. mij, gesterkt door eenen eed'le geest
(ps.51)
4. mij naar Uw wil te hand'len (ps.86)
5. ... iets van mij begon te leven (ps.139)
6. verheugd den Heer de Heren(ps.150)
7. ... vrije goedheid waart gij haar(ps.68)
8.,de tempel, Uw altaren (ps 79)
9. des Hoogsten groote werken
(ps.46)
10. op Hem, sla 't oog naar boven(ps.42)

Oplossing te vinden in de berijmde psalmen.
De beginletters van de in te vullen woorden
vormen een lofprijzing aan God!

Steeds dichterbij nadert Jakob de grenzen van het land Kan aan. Steeds moet hij ook maar denken aan z'n broer Ezau. Zo Ezau nog kwaad zijn? Jakob krijgt wel een bemoediging van de Heere. Terwijl hij op weg is, ziet hij een machtig engelenleger. God stuurt Zijn hemeldienaren om Jakob te laten weten dat de Heere veel sterker is dan alle Ezau's bij elkaar. Maar die engelen gaan ook weer weg. En dan kijkt Jakob weer naar de vrouwen en kinderen, de schapen en de lammetjes. Wat moet hij toch beginnen? Misschien kan hij het goed maken door boodschappers met geschenken naar Ezau te sturen. Maar dat helpt niet. De knechten komen terug met de boodschap dat Ezau al onderweg is. Hij heeft vierhonderd gewapende soldaten bij zich. Als Jakob dat hoort, grijpt de angst hem aan. O, wat moet hij toch beginnen? Om toch iets te doen, verdeelt hij de grote karavaan in twee delen. Als Ezau dan het ene deel verslaat, kan misschien het andere deel vluchten. Jakob weet geen raad.. hij valt op de knieën en roept: O, God.. U hebt toch gezegd dat ik terug mocht gaan naar mijn land. U hebt mij toch gezegend, God van mijn vaderen.... Ruk mij toch uit de hand van mijn broer Ezau, want ik ben zo bang dat hij ons allen zal doodslaan. Jakob heeft een heleboel geschenken klaargemaakt voor zijn broer Ezau. De knechten moeten het overhandigen. Dan komt de nacht. Jakob kan niet slapen.



Duizend zorgen kwellen hem. Ze bevinden zich dicht bij de rivier de Jabbok. Stel je voor dat Ezau hen overvalt terwijl ze de rivier oversteken. Jakob kan het op bed niet langer uithouden. Vóór de morgen moeten ze de rivier oversteken. Hij zoekt een ondiepe plaats en dan waadt de hele familie naar de andere zijde. Jakob blijft alleen achter in de donkere nacht.

Daar, in de eenzaamheid wil hij al zijn zorgen aan de Heere vertellen.

Maar dan, in die grote eenzaamheid, komt opeens een man op Jakob toelopen. Die man begint met hem te worstelen. Jakob laat zich niet zomaar overwinnen. Hij spant al z'n krachten in. Hijgend en steunend vechten die twee mannen in de donkere nacht.

Het begint al morgen te worden, en nog is de strijd niet beslist. Jakob zet alles op alles om z'n tegenstander te overwinnen. En ja, daar heeft hij die vreemdeling bijna op de grond. Plotseling voelt Jakob een ruk aan z'n heupgewricht. O, nu wil z'n been niet meer mee. Het lijkt wel verlamt. Dan zegt de vreemde tegenstander: "Laat mij gaan.. het wordt zo dadelijk licht". Maar dat wil Jakob niet. Hij sluit z'n armen om de vreemdeling heen. En dan hijgend en schreeuwend roept hij: "Ik laat U niet gaan, tenzij Gij mij zegent".

O, Jakob is tot de ontdekking gekomen dat die vreemde tegenstander God zelf is. God in mensengestalte. God Die z'n heup verwrongen heeft en Die hem wel kan verpletteren als Hij dat zou willen. Jakob kan niet bestaan voor God.

Jakob kan ook niet in Kanaän komen als God het niet wil. Jakob kan ook niet in de Hemel komen als God het niet wil... Het kan alleen uit GENADE.

Op Jakobs bede om de zegen vraagt de Heere: "Hoe is uw naam?" Zo vroeg ook eens z'n oude vader: "Wie ben je, mijn zoon"? Toen had hij gezegd: "Ik ben Ezau, uw eerstgeborene". O, alles komt terug. Maar nu zegt hij: "Ik ben Jakob". Toen zei de Heere: "Ik zal je een nieuwe naam geven. Voortaan zal je niet Jakob maar ISRAEL

heten! Israël, dat betekent: Die met God strijdt.
Ja, Jakob heeft met God gestreden en overwonnen.
Jakob heeft overwonnen omdat God genadig is en
omdat de Heere Jezus zwak wilde worden.
Jakob wil nu ook de Naam van God weten.
Maar de Heere zegt: "Waarom vraag je naar Mijn
Naam? Je weet toch dat Ik God ben?"
Over honderden jaren... dan zal de Engel tot
Maria zeggen: "De Naam van de Zoon van God is
Jezus". Het grootste voor Jakob is dat de Heere
hem zegent met de vergeving van al zijn zonden.
Dan keert de Heere, nadat Hij Jakob gezegend
heeft, weer terug naar de hemel. Het is Gods
tijd nog niet om op aarde te komen.
Jakob noemt de plaats waar dit alles gebeurde:
"Pniël". Dat wil zeggen: "Aangezicht van God".
Want, zegt hij: Ik heb God gezien van aangezicht
tot aangezicht en mijn ziel is gered geworden.
Kijk, daar strompelt Jakob terug naar de kara-
vaan. Blijdschap is in zijn hart. De God van
Zijn vaders is ook zijn God.
Stralend gaat de zon op over Pniël.
Alles lijkt anders nu.
God is niet bood op hem.
Jakob, hinkende Jakob.. wat ben je gelukkig.
God van Jakob.. wees ook onze God. Nu en voor
eeuwig.

Kennen jullie ook dit psalmvers:

Zalig hij, die in dit leven
Jakobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in hach'lijkst lot,
Vestigt op den HEER', zijn God.

Ps. 146:3

D.C.O

oo00oo

PUZZELRUBRIEK

De nieuwe puzzel is gemaakt van teksten uit
het Boek der Psalmen.

De eerste letters van de in te vullen woorden
vormen samen een vraag. Het antwoord van deze
vraag is te vinden door de getallen van de

van de gevonden psalmversen bij elkaar op te tellen.

Deze "speur"puzzel werd ingezonden door Evert Weelink uit Rhenen.

| | | |
|------|---|---------------|
| 1.) | ... heil is des Heeren | Ps. 3 vers . |
| 2.) | ... Heere! geef nu heil | " 118 vers .. |
| 3.) | ...Zijne sterkheid en Zijne Wonderen, die Hij gedaan heeft" | 78 vers . |
| 4.) | op den Heere | " 37 vers . |
| 5.) | .. looft den Heere | "134 vers . |
| 6.) | .. wees mij genadig | " 27 vers . |
| 7.) | mij in Uwe waarheid | " 25 vers . |
| 8.) |zingt den Heere | " 9 vers .. |
| 9.) | mij een rein hart | " 51 vers .. |
| 10.) | zou ik U loven | " 63 vers . |
| 11.) | mij, Heere, Uwen weg | " 86 vers .. |
| 12.) | .. hoop, die is op U | " 39 vers . |
| 13.) | .. Vader der wezen | " 68 vers . |
| 14.) | Uw oor tot mij | " 17 vers . |
| 15.) | .. naam is groot in Israël | " 76 vers . |
| 16.) | van Uw huis | " 69 vers .. |
| 17.) | die goed doet | " 53 vers . |
| 18.) | .. bij Hem is veel verlossing | "130 vers . |
| 19.) | roem den Heere | "147 vers .. |

RUBRIEK LEVENDE WOORDEN

Men heeft van die mensen, die, nadat ze tot geloof gekomen zijn, onafgebroken verder gelooven; alles is voor hen een uitgemaakte zaak; zij hebben nu toch immers vergeving van zonden en dus komen ze zeker in de hemel, dat staat bij hen als een paal boven water. Nu, dat men van zijn zaligheid verzekerd kan zijn en- als 't wel met ons staat- ook zeker móet zijn, dat is ook een uitgemaakte zaak. Het gaat er nu echter om, hoe dit toegaat. Waar echt leven is, daar houden de bezwaren niet op: wat al strijd, vrees, twijfel en onrust, kortom alle soorten van aanvechting. Wie nauwkeurig achtslaat op wat uit 't hart opkomt, die ziet voortdurend, dat het hem gaat zoals wij in de psalmen vinden: nu weent men, dan jubelt men, vrees voor Gods toorn schreien om genade, schrik voor de dood en hel. Dit zijn zo de gedachten van de oprechte, wie 't doen is om leven en behoudenis. H.F.K.

Nadat de zon over Jakob is opgegaan in Pniël, keert hij terug naar de karavaan. Spoedig krijgt hij nu het leger van Ezau in het oog. Jakob begint weer onrustig te worden als hij aan de ontmoeting met z'n broer denkt. Snel neemt hij nog een laatste maatregel. De slavinnen met hun kinderen plaatst hij vóór in de karavaan. Daarachter Lea met haar kinderen. Rachel, Jakobs liefste vrouw, met haar zoon Jozef, laat hij achteraan lopen. Dan spoedt Jakob zich naar voren; hij zal zijn broer het eerst ontmoeten. Zevenmaal buigt Jakob zich ter aarde voor Ezau. Na de laatste buiging staat Jakob vlak bij z'n broer Ezau. En dan... o, wat valt dat mee. Vóór Jakob iets zeggen kan is Ezau al met een paar grote stappen bij hem gekomen. Ezau slaat z'n armen om z'n broer heen en valt hem om de hals om hem te kussen. Beide broers barsten in tranen uit. Twintig jaren hebben ze elkaar niet gezien. Vergeten is een ogenblik de oude ruzie en wrok. Terwijl de beide broers vol ontroering elkaar aanzien, zijn de vrouwen en kinderen van Jakob dichterbij gekomen. Ze hebben gemerkt dat alles meegevallen is. Als Ezau z'n ogen opslaat en om zich heen ziet, staat daar het huisgezin van Jakob vlak bij hem. Verbaast zegt hij tegen Jakob: "Wie zijn dat allemaal die je bij je hebt"?? Jakob antwoordt: "Dat zijn de kinderen die ik uit genade van de



Heere gekregen heb".

Nu treden de vrouwen en kinderen van Jakob naar voren en maken een diepe buiging voor Ezau.

Ook vraagt Ezau naar de kudde dieren die hij ontmoet heeft... Voor wie is dat allemaal??

Jakob zegt: "Dat is een geschenk voor u, mijn heer... ik dacht: misschien vind ik genade in uw ogen".

Ezau vindt het veel te erg. Hij is immers ook rijk geworden? Daarom zegt hij tegen Jakob: "Ik heb al zoveel, broer, 't is echt niet nodig".

Maar daar wil Jakob niet van horen. Hij zegt: "Nee, broer, als ik genade in uw ogen gevonden heb, neem dan dit geschenk aan. Ik ben veel te blij dat je niet meer boos op mij bent. Toen ik je gezicht zag, was het voor mij of ik Gods aangezicht zag"....

Jakob was zo bang geweest.. en nu is alles meegevallen. Ezau is zo vriendelijk en aardig.

Jakob ziet de hand van de Heere in dit alles.

Jakob houdt vol en zegt: "Neem nu mijn geschenk aan; ik heb het van de Heere gekregen, en ik heb alles!" Hij heeft de zegen van de God van

zijn vaders. Hij heeft de belofte dat zijn kinderen het land Kanaän zullen bezitten. Maar het allergrootste is dat de God van Abraham en Izak ook zijn God wil wezen. Die God zal eenmaal Zijn Zoon zenden in deze wereld. In die Zoon zullen alle volken gezegend worden.

Dáárom mag Jakob zeggen: "Ik heb alles". Ja, als wij de Heere als onze God mogen hebben, zijn wij rijk. Rijker dan de schatrijke mijnheer die niet gelooft in de Heere Jezus.

Als we sterven gaan kunnen we toch niets meenemen in het donkere graf. We moeten dan alles aan anderen achterlaten. Maar als we de Heere vrezen, mogen we met Jakob zeggen: "Op Uw zaligheid wacht ik, Heere".

Nu breekt het ogenblik aan dat de reis weer verder gaat. Ezau stelt voor om met z'n broer verder te trekken. Dat zou een geweldige karavaan worden, met al die soldaten erbij. Maar Jakob heeft bedenkingen. Met al die kinderen en zogende lammetjes gaat zijn karavaan maar heel lang-

zaam vooruit. Dat is toch geen doen voor de soldaten van Ezau. En als ze dan telkens moeten rusten voor de pasgeboren lammetjes? Nee, het is voor beide partijen beter dat ze hun eigen weg gaan. Nadat Jakob z'n broer heeft beloofd hem eens te komen opzoeken, vertrekt Ezau naar het gebergte van Seir.

Jakob trekt door naar een plaats waar hij voorlopig kan blijven. Het is de plaats Sukkoth. Daar bouwt hij voor zichzelf een huis en stallen voor de beesten. In deze streek heeft Jakob misschien wel enkele jaren gewoond. Wie weet, heeft hij in die tijd ook een bezoek aan zijn ouders gebracht. In de Bijbel staat dat niet beschreven.. Ook niet waarom Jakob niet direkt naar Kanaän is doorgereisd. Later trekt Jakob verder op naar de omgeving van Sichem. Deze plaats ligt wel in het land Kanaän. Daar slaat hij de tenten weer op.

Eindelijk is hij in het beloofde land aangekomen. Het was een lange reis, vol gevaren... Maar óók een reis met genade. De Heere heeft Jakob behouden teruggebracht. Hem zij de dank. Spoedig zullen weer nieuwe moeilijkheden Jakob verdrieten...
Daarover de volgende keer, kinderen.

PUZZELRUBRIEK

De oplossing van de puzzel uit de vorige kerkbode is als volgt:

| <u>In te vullen woord:</u> | <u>tekstvers:</u> |
|----------------------------|-------------------|
| 1) Het | 9 |
| 2) Och | 25 |
| 3) En | 4 |
| 4) Vertrouw | 3 |
| 5) En | 2 |
| 6) En | 7 |
| 7) Leid | 5 |
| 8) Psalmzingt | 12 |
| 9) Schep | 12 |
| 10) Alzo | 5 |
| 11) Leer | 11 |
| 12) Mijn | 8 |

| | <u>In te vullen woord:</u> | <u>tekstvers:</u> |
|-----|----------------------------|-------------------|
| 13) | Een | 6 |
| 14) | Neig | 6 |
| 15) | Zijn | 2 |
| 16) | Ijver | 10 |
| 17) | Niemand | 4 |
| 18) | En | 7 |
| 19) | Roem | 12 |
| | | <u>150</u> |

De beginletters van deze woorden vormen samen de vraag: Hoeveel psalmen zijn er? Het antwoord is het totaal van de tekstverzen: 150.

Nieuwe puzzel.

Voor de vakantie hebben wij een grote puzzel gemaakt.

De beginletters van de gevonden woorden vormen samen een tekst, welke Jezus sprak tot Zijn discipelen.

- 1) oom van Jakob
- 2) eerste mens
- 3) één van de vrouwen van Lamech
- 4) discipel van de Heere Jezus
- 5) richteres, die tevens een profetesse was
- 6) vader van Samuël
- 7) man, die zijn broer doodsloeg
- 8) naam die de Heere aan Jakob gaf
- 9) overste der Joden, die 's nachts tot Jezus kwam
- 10) koning over Israël, man naar Gods hart.
- 11) profeet, die ten hemel opvoer.
- 12) oudste zoon van Jakob
- 13) "het beloofde land"
- 14) (joodse) vrouw van Ahasvéros
- 15) bouwer van de ark
- 16) (wijze) koning, die de tempel liet bouwen
- 17) richter
- 18) schoondochter van Naomi
- 19) 2^e steen in de borstlap van de hogepriester.

- 20) koning van Juda, zoon van
Hiskia.
- 21) vrouw van koning Achab
- 22) schoonvader van Mozes
- 23) berg, waar Eliä en de Baäl-
priesters offerden.
- 24) zoon van Boaz en Ruth
- 25) de oudste man uit de Bijbel
- 26) vriend van Job, de Themaniëet.
- 27) achtste zoon van Jakob
- 28) "uittocht" (2^e Bijbelboek)
- 29) één van de kleine profeten
- 30) wolk, die 's nachts de
Israëlieten in de woestijn
leidde.
- 31) wat verkocht Ezau aan
Jakob voor een schotel
linzenmoes.
- 32) liefste vrouw van Jakob
- 33) koning, die Johannes liet
onthoofden.
- 34) ander woord voor: "God zij met
ons".
- 35) stad, welke Jona de onder-
gang moest aanzeggen.
- 36) dochter van Jakob
- 37) eerste vrouw
- 38) welke man zei: "Mijn pink is
dikker dan mijn vaders
lendenen"
- 39) afgodsbeeldje van Laban
- 40) plaats, waar David tot koning
werd uitgeroepen
- 41) zoon van Seth
- 42) discipel, die onder de
vijgeboom zat.
- 43) koning van Babel
- 44) zoon van Abraham en Sara
- 45) landstreek van Ezau
- 46) plaats, waar Paulus een
gezicht zag van een Macedonisch
man.
- 47) De Heere Jezus zei eens:
Ik ben de ware...

- 48) vrouw van Jozef
49) plaats, waar een jongeling door de Heere Jezus werd opgewekt.
50) eerste smid
51) vrouw, die door Petrus werd opgewekt uit de dood.
52) plaats, waar een waarzegster woonde, die Saul raadpleegde
53) vrouw, die verspieters verborgen hield.
54) overste der tollenaars, die in een vijgenboom krom.
55) man, die de ark Gods aanraakte en die God ter plaatse doodsloeg.
56) neef van Abraham.
57) één van de 12 verspieters die met Jozua in leven bleef.
58) zoon van Jozef
59) vrouw van Elimelech
60) zoon van Hagar
61) helper van Paulus (Hand. 17)
62) man, die met God wandelde en niet stierf.
63) richter, die linkshandig was.
64) tent der samenkomst
65) beek, waar Elia vertoefde
66) eerste richter over Israël
67) woonplaats van Jozef en Maria
68) plaats, waar Paulus en Barnabas verbleven (Hand. 13)
69) profeet ten tijde van David.
70) vader van koning Saul
71) geboorteplaats van Samuël
72) zoon van Jakob
73) eerste handelaar in orgels en harpen
74) 2^e vrouw van Abraham (na de dood van Sara).
75) reus, die David versloeg met een slinger.
76) huis, waarin de ark Gods tijdelijk verbleef.
77) hoofdstad van Syrië
78) richter, die een tempel verwoestte.

PUZZELRUBRIEK

De oplossing van de puzzel uit de vorige kerkbode is als volgt:

- | | | |
|----------------|------------------------|----------------|
| 1) Laban | 27) Naftali | 52) Endor |
| 2) Adam | 28) Exodus | 53) Rachab |
| 3) Ada | 29) Nahum | 54) Zachéus |
| 4) Thomas | 30) Vuurkolom | 55) Uz(z)a |
| 5) Debora | 31) eerstgeboorterecht | 56) Loth |
| 6) Elkana | 32) Rachel | 57) Kaleb |
| 7) Kaïn | 33) Herodus | 58) Efraim |
| 8) Israëel | 34) Immanuël | 59) Naomi |
| 9) Nicodémus | 35) Nineve | 60) Ismaël |
| 10) David | 36) Dina | 61) Silas |
| 11) Elia | 37) Eva | 62) Henoch |
| 12) Ruben | 38) Rehabeam | 63) Ehud |
| 13) Kanaän | 39) Terafim | 64) Tabernakel |
| 14) Esther | 40) Hebron | 65) Krith |
| 15) Noach | 41) Enos | 66) Othniël |
| 16) Salomo | 42) Nathanaël | 67) Nazareth |
| 17) Tola | 43) Nebukadnezar | 68) Ikonium |
| 18) Orpa | 44) Izak | 69) Nathan |
| 19) Thummin | 45) Edom | 70) Kis |
| 20) Manasse | 46) Troas | 71) Rama |
| 21) Izébel | 47) Wijnstok | 72) Issaschar |
| 22) Jethro | 48) Asnath | 73) Jubal |
| 23) Karmel | 49) Nain | 74) Kétura |
| 24) Obed | 50) Tubal-Kain | 75) Goliath |
| 25) Methusalem | 51) Dorcas | 76) Obed-Edom |
| 26) Elifaz | | 77) Damaskus |
| | | 78) Simson |

De beginletters van deze woorden vormen samen een tekst uit Lukas 18:16

"Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert hen niet, want derzulken is het Koninkrijk Gods".

De voorraad puzzels is weer op. Nieuwe inzendingen zien wij gaarne tegemoet. Op het juiste moment stuurde Mirjam van Geelen de navolgende puzzel in, welke zij in haar vakantie te Nunspeet heeft gemaakt. De eerste letters van de geyonden woorden vormen samen een psalmversregel.

- 1)..... eerste woord van vers 2 uit de Lofzang van Zacharias.
- 2)..... een profeet
- 3)..... vader van Salomo
- 4)..... een van de goddeloze zonen van Eli
- 5)..... een van de vrienden van Job (zoon van Baracheël, den Buziet)
- 6)..... over welk land regeerde Nebukadnezar
- 7)..... tweede naam van Judas
- 8)..... een bijbelboek
- 9)..... man, welke door Jezus uit de dood werd opgewekt
- 10)..... goddeloze koningin
- 11)..... broer van Jakob
- 12)..... welke apostel doopte de kamerling van Candacé?

Er loop een meisje over de stoffige weg naar Sichem. Het is een meisje van zo'n jaar of 17. Haar naam is Dina. Ze is de dochter van Jakob en Lea. Jakob woont al een heel poosje in de omgeving van Sichem.

Wat gaat dat meisje doen? Gaat ze een boodschap doen? Nee.. dat meisje gaat helemaal alleen de stad in om wat rond te neuzen. Ze wil de meisjes van Sichem wel eens zien. Misschien wil ze zichzelf óók wel laten zien. Kijk, daar dwaalt Dina door de grote heidense stad rond. Dat is héél gevaarlijk.

Als we de krant lezen, merken we dat het lang niet veilig is op de wereld. Soms worden heel jonge meisjes en jongens mishandeld en vermoord. Kort geleden werd in Bussum een meisje van 4 jaar mishandeld.

Vroeger was het niet veel beter dan nu. In Sichem wordt Dina gezien door Sichem, de zoon van vorst Hemor. Dat meisje zal ik veroveren... die is voor mij. Vóór Dina er op bedacht is staat de jonge prins al bij haar. Hij probeert haar mee te lokken naar z'n huis. Maar Dina wil niet... nee, nu zou ze wel naar huis willen rennen. Maar daar is het nu te laat voor. De sterke prins pakt haar beet en neemt haar met geweld mee. Hij doet met haar wat hij wil, en zegt: Zo, nu ben je mijn vrouw.

Maar dat kan toch eigenlijk niet? Je moet toch eerst met elkaar praten, Sichem? Je moet toch ook met Dina's vader en moeder praten. Ja, Sichem voelt het zelf óók wel. Hij heeft verkeerd gedaan. Toch houdt hij van Dina. Daarom laat hij haar niets links liggen, maar hij spreekt vriendelijk tegen haar. Alles wil hij doen om het goed te maken. Als vader Hemor nu eens een goed woordje bij Jakob wilde doen? De vorst van Sichem is niet arm. Dina kan een groot geschenk krijgen en ook haar familie zal mee delen in de geschenken.

Inmiddels heeft Jakob gehoord wat er met z'n dochter gebeurd is. Praten doet hij er nog niet



over... eerst moeten de jongens maar eens thuis zijn. De jongens hebben ook gehoord wat hun zuster overkomen is. Ze waren met de schapen op pad, maar nu komen ze woedend naar huis. Dat hun zus dát overkomen moest... schandelijk! Als ze met Jakob om de tafel zitten, komen Hemor en z'n zoon Sichem op bezoek. Hemor vertelt dat zijn zoon Sichem zó veel van Dina houdt, dat hij haar graag ter vrouw wil houden. Zouden ze soms familie van elkaar kunnen worden? Wie weet komen er nog meer trouwerijen tussen het volk van Sichem en de Familie van Jakob. Voorzichtig probeert Hemor Jakobs Familie voor z'n plan te winnen. Als Jakob op de voorstellen ingaat, mag hij overal op het land van Sichem komen. 't Zal dan ook zijn land zijn. Als vader Hemor uitgesproken is neemt de jonge prins het woord. Hij zegt: Zeg maar wat ik jullie geven moet, al is het nóg zo veel... als ik Dina maar tot vrouw mag houden. Nu nemen de zonen van Jakob het woord. Ze doen alsof ze het roerend met Hemor en Sichem eens zijn. Eén groot bezwaar is er nog: De mannen van Sichem zijn niet besneden. Nu zouden wij zeggen: Jullie zijn niet gedoopt. En dát kan toch nooit samengaan? Daarom... de mannen van Sichem moeten zich laten besnijden... zo niet... dan halen ze Dina weg uit het huis van Sichem en vertrekken ze naar een andere plaats. Hemor en Sichem behoeven niet langer over het voorstel na te denken. Zo spoedig mogelijk zullen zij er werk van maken. Opgelucht keren ze terug naar de stad en roepen de mannen bijeen om over het voorstel te praten. Sichem, die met z'n hele hart van Dina houdt, spreekt óók een woordje mee. En de mannen van Sichem?? Wat doen ze?? Ze stemmen toe. Ze gunnen Sichem zijn Dina. Trouwens, iedereen heeft veel op met de jonge prins. Spoedig worden nu de mannen van de stad besneden. Dat doet wel pijn... tenslotte wordt er een stukje van je vlees gesneden. Maar vooruit, dat zal wel weer beter worden. De mannen van Sichem zullen een paar dagen rust nemen.

Dat hebben ze wel voor hun jonge prins over. Op de derde dag hebben de mannen van Sichem koorts. De derde dag is de akeligste dag. En dan... op die derde dag... daar komen Simeon en Levi, twee broers van Dina, de stad in. De deuren van de huizen worden opengerukt. Met ogen koud van haat kijken Simeon en Levi de kamer in. Ha... daar ligt er één. De weerloze zieke man wordt zonder pardon afgemaakt. Zo gaat het in ieder huis. Ook Hemor en Sichem ontkomen niet. Verbaasd hebben ze hun koortsige ogen opengeslagen toen de deur opengesmeten werd. Het volgende ogenblik hebben ze het zwaard al door hun hart. De kamer is rood van het bloed. Dina wordt meegenomen naar huis. Even later komen de andere broers een handje helpen. De lijken worden beroofd van de kostbaarheden. Alles wat van hun gading is nemen ze mee... het vee, de vrouwen en kinderen, vooruit, neem mee. Heel tevreden over hun dapperheid komen ze weer thuis. Als Jakob hoort wat er gebeurd is, ontsteld hij. Jullie, zegt hij tegen Simeon en Levi, jullie hebben mij beroerd. Jullie hebben mij gehaat gemaakt bij alle mensen in dit land. Straks zullen ze komen en ons allen verdelen. Maar Simeon en Levi brommen terug: Dacht die prins dat hij onze zuster zó kon behandelen? Dat nóóit.

Jaren later, als Jakob op z'n sterfbed ligt, is hij het nóg niet vergeten. Dan spreekt hij Simeon en Levi aan, terwijl de afkeer op z'n gezicht te lezen staat. Hij zegt: Jullie zijn geweldenaars. Ik wil met jullie plannen niets te maken hebben. In jullie toorn heb je de mannen dood geslagen en de ossen gestolen. Vloekt zij jullie toorn. God zal jullie verstrooien onder Israël.

Kinderen... wat mogen wij uit dit verhaal leren? Dat wij onvoorzichtige kinderen zijn als wij alleen op pad gaan. En ook dat onze woeste boosheid vervloekt is. Wij willen altijd onze eigen gerechtigheid oprichten en zijn aan Gods gerechtigheid niet onderworpen. Onder dit alles

zien we ook dat de Heere het kwade nog doet medewerken ten goede: De familie van Jakob wordt niet vermengd met de heidenen, ondanks hun heidense praktijken. Dat volk van Jakob moet bewaard blijven. Uit dat volk zal eenmaal de Heere Jezus geboren worden.

Tot de volgende keer, kinderen...

D.C.O.

PUZZELRUBRIEK

De oplossing van de puzzel uit de vorige kerkbode is als volgt:

- | | | |
|-----------|--------------|--------------|
| 1) God | 5) Elihu | 9) Lazarus |
| 2) Obadja | 6) Babel | 10) Izébel |
| 3) David | 7) Iskariot | 11) Ezau |
| 4) Hofni | 8) Kronieken | 12) Filippus |

De beginletters van deze woorden vormen samen een psalmversregel: God heb ik lief. (Psalm 116)

PUZZELRUBRIEK

Op onze oproep om nieuwe puzzels, in de vorige kerkbode, hebben enkelen van jullie gereageerd, hoewel onze "voorraad" puzzels nog best kan worden aangevuld.

We starten met de puzzel van Johan:

- 1) Bijbelboek uit het Nieuwe Testament
- 2) naam van een koning, waar Jezus werd voorgeleid
- 3) land, gelegen dicht bij Israël
- 4) vriend van Daniël
- 5) vrouw van Abraham
- 6) broer van Mozes
- 7) plaats, waar Paulus heeft gepredikt (Hand. 16)
- 8) schoonzus van Ruth
- 9) bouwer van de ark
- 10) vrouw van Achab
- 11) één van de zonen van de bouwer van de ark
- 12) opvolger van de profeet Elia
- 13) schoonmoeder van Ruth
- 14) richter, ten tijde van Koning Saul
- 15) zoon van Seth
- 16) koning van Babel

De beginletters van de gevonden woorden vormen samen de naam van een Bijbelboek uit het Nieuwe Testament.

PUZZELRUBRIEK

De oplossing van de puzzel uit de vorige kerkbode is als volgt:

- 1) Timotheüs
- 2) Herodes
- 3) Edom
- 4) Sadrach
- 5) Sara
- 6) Aäron
- 7) Lystre
- 8) Orpa
- 9) Noach
- 10) Izebel
- 11) Sem
- 12) Elisa
- 13) Naomi
- 14) Samuël
- 15) Enos
- 16) Nebukadnezar

De eerste letters van deze woorden vormen samen de naam van een Bijbelboek uit het Nieuwe Testament: **THESSALONISENSEN**.

NIEUWE PUZZEL

De Heer T. van Barneveld maakte voor ons een serie puzzels.

Hier volgt er één:

- 1) naam van een profeet (zoon van Amoz)
- 2) zoon van David
- 3) het beloofde land
- 4) zoon van Boaz en Ruth
- 5) jongste zoon van Jacob
- 6) naam die God aan Jakob gaf
- 7) naam van een Farizeër (Lukas 7)
- 8) zoon van Adam
- 9) naam van een richter, die de Moabietische koning Eglon doodde.
- 10) Berg der Verheerlijking (Ps. 89)
- 11) naam van de duivel
- 12) stad, welke Jona de ondergang moest aanzeggen.
- 13) schoondochter van Naomi
- 14) de dichter van Psalm 89.
- 15) vrouw van Izak
- 16) één van Jobs vrienden (de Naamathiet)
- 17) zoon van Jakob
- 18) apostel op Padmos
- 19) man van Abigáil (1 Sam. 25)
- 20) plaats in de woestijn (Exodus 15)
- 21) zoon van Salomo
- 22) opvolger van Elia
- 23) plaats waar Samuël woonde
- 24) eerste vrouw van Ahasvéros
- 25) diensthuis van Egypte.

De beginletters van de gevonden woorden vormen samen een tekstgedeelte uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 32.

Jakob voelde zich niet veilig in de omgeving van Sichem. De mensen zouden spoedig weten van het bloedbad dat z'n zonen in Sichem hadden aangericht. De Kanaänieten zouden wraak willen nemen op het gezin van Jakob.

Het zijn geen blijde dagen voor Jakob.. Maar dan spreekt de Heere tot Jakob. God wil dat Jakob naar Beth-El zal gaan. Weet je nog, Jakob? Daar is de Heere je verschenen. Daar heeft de Heere beloofd dat Hij met je zou zijn. Toen heeft Jakob óók wat beloofd. Hij beloofde de Heere een dankoffer te zullen brengen als alles zou geschieden naar het Woord van God. Jakob denkt terug aan de wonderlijke droom over de ladder. O, wat is dat lang geleden.

Gehoorzaam aan het bevel van de Heere, maakt Jakob zich gereed om te vertrekken. Vóór ze vertrekken laat Jakob al z'n volk bij zich komen. Hij zegt tot hen: Vrinden, we gaan op reis naar Beth-El. Daar zullen we die God ontmoeten Die mij uit alle benauwdheden heeft gered. Deze God is heilig. Nu verzoek ik U om alle overblijfselen van de afgoderij bij mij te brengen. Tot op heden heb ik er weinig van gezegd, maar nu moet het anders worden..

-15-



De mannen en vrouwen knikken instemmend. Rachel is een van de eersten, die bij Jakob komt. Het gestolen afgodsbeeldje zal nu voorgoed haar tent uitgaan. Iedereen is het er mee eens, dat ook de geluksringen die men aan de oren droeg, moeten verdwijnen. Bij de grote eik van Sichem stopt Jakob alles in de grond. Sommige mensen halen hun neus op voor die rare familie van Jakob. Maar de Heere in de hemel weet van ons allemaal hoeveel afgoden wij hebben. Na het wegdoen van de afgoden vertrekt de karavaan. Zonder ongelukken komen ze na enkele dagen in Beth-El aan. Jakob bouwt een altaar en brengt de Heere dankoffers. De Heere is goed voor hem geweest. Hij is overal doorheen geholpen. De God van Zijn Vader en Grootvader wilde ook Zijn God wezen. Daarbij heeft de Heere hem vrouwen en kinderen en nog veel meer gegeven. In Beth-El wordt kerk gehouden door Jakob en z'n volk. Daar zingen en spelen ze voor de Heere, Die zo goed voor hen is. Jakob mag nog eens de stem van God horen. Al de beloften die Jakob heeft gekregen, worden door de Heere herhaald. Wat gelukkig, dat de Heere telkens weer met mensen wil spreken. Hij maakt dan alles weer nieuw. Als de Heere opgevaren is, richt Jakob een grote gedenksteen op. Dat is ter herinnering en tot eer van God.

Dan trekken ze weer verder het zuiden in. Ze komen in de buurt van Bethlehem. Daar slaan ze hun tenten op. In één van de tenten ligt Rachel, de liefste vrouw van Jakob. Er zal een kindje geboren worden. Het is al lang geleden dat Jozef geboren werd. Toen heeft Rachel aan de Heere gevraagd om nóg een zoon. Nu is het zover.. Arme Rachel..wat heb je een vreselijke pijn... Het gaat zo moeilijk deze keer. Opeens flitst het door Rachel heen dat ze misschien wel moet sterven. Zo'n pijn heeft ze nog nooit gehad. De zuster die haar helpt, zegt: Wees niet bang, je hebt wéér een zoon. Maar Rachels ogen beginnen al te breken. Het leven vloeit uit haar weg. Terwijl ze sterft, stamelt ze de naam, die

Stamboom linken die verwijzen naar de persoon



Ingang van het [graf van Rachel](#), een [heilige plaats](#) in het [jodendom](#)

het kind zal moeten dragen: Bennoni..kind van mijn ongeluk. Rachel had zo graag voor haar kind willen zorgen. Ze had zo graag nog een poosje bij Jakob willen blijven. Maar de Heere had anders besloten. Rachel mag uit de duisternis in het licht. Rachel-- ween maar niet. De Heere zal voor je kinderen zorgen.

Jakob is óók heel verdrietig. Maar hij is het niet eens met de naam van de kleine baby. Nee, het kind mag geen "Ongelukskind" heten. Jakob maakt er Benjamin van..Zoon van mijn rechterhand..gelukskind..

In gedachten verzonken zit Jakob bij zijn geliefde dode. Hij denkt aan alles wat ze samen beleefd hebben. Samen hebben ze lief en leed gedeeld. Rachel.. liefste vrouw, vaarwel. Tranen rollen over z'n wangen. Weemoed vervult z'n hart. Scheiden doet pijn. Dan loopt hij naar het bedje van de kleine Benjamin. Kind, lief kind, jij bent het laatste geschenk van je lieve Moeder voor mij. Aan de weg naar Bethlehem heeft Jakob zijn vrouw begraven. Boven het graf maakt hij een groot gedenkteken. Eeuwen later stond dat gedenkteken er nog.

Kinderen... zo gaat het nu in het leven. Alles gaat voorbij. Allen moeten wij sterven. Hoe vaak moeten we afscheid nemen van elkaar. Totdat de Heere komt. Dan zullen de mensen, die in de Heere Jezus mochten geloven nooit meer verdrietig zijn. Er zal dan geen scheiding meer zijn. Mijn oude dominee zei wel eens:

O, heb toch lief, zolang ge kunt,
Want de ure komt en de ure slaat,
Dat ge aan het graf der uwen staat.

Kom Heere Jezus..kom haastig.

D.C.O.

PUZZELRUBRIEK

oo00oo

De oplossing van de puzzel uit de vorige kerkbode komt er als volgt uit te zien:

- 1) Jesaja
- 2) Absalom
- 3) Kanaän
- 4) Obed
- 5) Benjamin
- 6) Israël
- 7) Simon
- 8) Habel
- 9) Ehud
- 10) Thabor

- 11)Satan 12)Nineve 13) Orpa 14)Ethan 15)Rebekka
 16)Zofar17)Issaschar 18)Johannes 19)Nabal
 20)Elim 21)Rehábeam 22) Elisa 23) Rama 24)Vasthi
 25)Egypte.

De beginletters van deze woorden vormen samen een tekstgedeelte uit Deuteronomium, hoofdstuk 32 vers 9: Jakob is het snoer Zijner erve.

NIEUWE PUZZEL

De fam. H.v.d.Berg stuurde ons de volgende puzzel in:

- 1) vader van Johannes de Doper
- 2) zoon van Abraham
- 3) land waar het volk Israëel verdrukt werd.
- 4) wrede koning, die heel veel kindertjes heeft laten vermoorden.
- 5) opvolger van de profeet Elia
- 6) is de stad, waar Paulus vandaan kwam.
- 7) schrijver van "De Handelingen der apostelen".
- 8) zoon van Adam en Eva
- 9) naam van het gebergte, waar Abraham zijn zoon Izak moest offeren.
- 10) landstreek van Egypte, waar Jakob met de zijnen mocht wonen.
- 11) grootvader van David.
- 12) werd in de leeuwenkuil geworpen.
- 13) zoon van David.

De beginletters van de gevonden woorden vormen samen een tekstgedeelte uit Johannes 1.

RUBRIEK LEVENDE WOORDEN

De gelovige -rechtvaardige- zal in het geloof leven. Die is alleenlevend, die zichzelf dood en ijdel weet en zich alleen op Gods genade verlaat. In hem leeft nu God en hij is dood. Die is alleen vroom of rechtvaardig, die zijn ongerechtigheid erkent en zich alleen verlaat op de rechtvaardige Jezus Christus. (Zwingli)

De oude Izak is gestorven. Hij had niet gedacht dat hij 180 jaren oud zou worden. Jakob en Ezau hebben hun vader begraven in de spelonk van Machpèla. Daar zijn ook Abraham en Sara begraven.

In het huisgezin van Jakob waren ook moeilijkheden. Wat is het toch erg als broers en zusters telkens ruzie met elkaar maken. Die ruzies komen uit ons boze hart. De oudste tien zonen van Jakob hebben een gloeiende hekel aan hun jonge broer Jozef, de zoon van Rachel. Jozef is een jongen van zeventien jaar. Hij gaat al mee om de kudde van z'n vader te weiden. Benjamin is nog te klein om te werken.. die speelt in de tent van vader Jakob. Waarom hebben die grote broers toch zo'n hekel aan hun jonge broer?

Wel..Jozef vreest de Heere. Jozef luistert naar vader Jakob als hij vertelt van de grote daden van God. De grote broers zitten er ook wel eens bij. Ze denken: Hield vader nu maar eens op met die verhalen.. dat hebben we al zo vaak gehoord. Nee, liever zijn ze in het wijde land. Daar kunnen ze hun eigen zin doen. Bidden voor het eten? Doe niet zo vroom, joh. Als ze ver van huis zwerven, leven ze alsof er geen God in de hemel is. God, Die alles ziet. De broers halen allerlei boze boevenstreken uit. Vader ziet het toch niet. Die zal wel met de kleine Benjamin spelen. Maar de HEERE ziet het WEL.. en Jozef ziet het ook. Hij waarschuwt z'n grote broers. Maar ze lachen hem in z'n gezicht uit. Ze schreeuwen hem nijdig toe: Wat wou jij ons vertellen, snotneus? Je bent een verwent kereltje. Wat doe je eigenlijk hier?.....

Jozef heeft verdriet over z'n boze broers. Gods Naam wordt gelasterd door hun boze daden. Hij vertelt het ook aan vader Jakob. Jakob bestraft z'n boze zoons. Maar ze trekken zich er niets van aan en gaan rustig door. Ze krijgen nog meer hekel aan Jozef.. zo'n akelige klikspan. Op zekere dag krijgt Jozef een mooie gekleurde rok van z'n vader. Vader Jakob houdt het meest



van Jozef. Dat kun je wel merken aan die prachtige rok. De broers worden nog bozer. Schamper zeggen ze tegen elkaar: Moet je die mooie meneer zien lopen. Hij verbeeldt zich nogal wat. Toen gebeurde er iets, waardoor de broers hem nog feller gingen haten. Jozef kreeg een paar wonderlijke dromen. Die dromen vertelde hij ook aan z'n broers. Moet je luisteren, jongens... Vanacht droomde ik dat we met elkaar aan het schoven binden waren op het land. Nou, en toen ging mijn schoof recht overeind staan. Toen kwamen jullie schoven om de mijne heenstaan en bogen zich voor mijn schoof ter aarde. Snappen jullie wat dat kan betekenen? Later kreeg Jozef nog een andere droom. Ook nu vertelt hij de droom aan z'n broers en z'n vader. Jozef droomde dat de zon en de maan en elf sterren zich voor hem nederbogen. Met deze droom heeft Jakob het wel een beetje moeilijk. Hij bestraft Jozef.. Nee, Jozef, dat gaat te ver. Zullen je vader en moeder en broers naar jou komen en voor je buigen? De broers van Jozef zijn nu door het dolle heen. Daarbij zijn ze vreselijk jaloers op Jozef. Vader Jakob liet ook wel heel goed merken dat hij het meest van Jozef hield. Toch kan vader Jakob de dromen niet vergeten. Telkens moet hij er weer aan denken. 't Is een wonderlijk kind, die Jozef. Wie weet, wat de Heere met hem van plan is.

Eens waren de broers van Jozef lange tijd met de kudden onderweg. Ze hadden gezegd dat ze naar de omgeving van Sichem wilden gaan. Maar nu bleven ze toch wel héél lang weg. Vader Jakob maakt zich ongerust. Er zal toch niets gebeurd zijn? Gelukkig dat Jozef thuis is. Jakob roept Jozef bij zich en zegt: Jongen, je moet voor mij eens op onderzoek uit. Je broers zijn al een poosje weg en ik hoor maar niets. Ga jij eens kijken of je ze kunt vinden en hoe ze het maken. En kom dan gauw terug om mij te vertellen hoe ze het maken....

Gehoorzaam gaat Jozef op weg naar Sichem. Uren loopt hij te dwalen door de velden van Sichem. Wat hij ook ziet.. nergens een spoor van de

broers. Gelukkig is er een reiziger, die weet waar de broers van Jozef zijn. Ja jongen, ik kwam voorbij, en toen hoorde ik ze juist zeggen: Laten we naar Dothan gaan. Op naar Dothan. Nu duurt het niet zo lang meer of daar ziet Jozef in de verte de kudden van zijn vader. Gelukkig, eindelijk gevonden. Jozef is moe van het zoeken. Jozef is nog ver weg..maar de broers hebben hem al gezien. Hun ogen beginnen te fonkelen van kwaadheid. Ze zeggen tegen elkaar: "Kijk kijk.. daar komt meester dromer aan. Kom jongens, laten we hem doodslaan. Alstie dood is gooien we hem in een diepe kuil. Ha, ha, we zullen eens zien wat er van z'n mooie dromen uitkomt"..

Een van de mannen heeft al een flinke knuppel in de hand.. Zal ik dat ventje eens een mep verkopen? Maar dan komt Ruben voor de draad. Hij is de oudste, en dit gaat hem wel wat te ver. Hij zegt: Jongens, laten we hem niet doodslaan..dan hebben we een moord op ons geweten. Laten we hem liever levend in een diepe kuil gooien. Daar komt hij toch nooit meer uit.

Ruben dacht.. straks haal ik hem er wel weer uit. Intussen is Jozef dichterbij gekomen. Hij steekt z'n hand op om de broers te groeten. Maar niemand doet iets terug. Als hij vlakbij bij hen is komen ze dreigend op hem af en pakken hem beet. De mooie rok scheuren ze hem van het lijf. Jozef schreeuwt het uit van de schrik. Hij valt op z'n kniën voor de broers en smeekt om genade. Niemand luistert naar hem. Ze grijpen hem bij de armen en sleuren hem naar de put.. Nog een fikse duw, en Jozef glijdt over de rand in de diepe put. Eruit komen kan hij niet. Telkens als hij het probeert glijdt hij naar beneden. Stof en zand vullen z'n ogen en oren en mond. Hij schreeuwt om hulp..maar de broers zitten rustig een boterham te eten. Gelukkig had het een poos niet geregend. De put was droog. Anders was Jozef in de modder gestikt. Maar dat kon niet. De Heere zorgt ervoor dat ze hem niet vermoorden.

Hé, wat komt daar aan? Dat is een gezelschap van Ismaelieten. Kooplieden, die hun kamelen beladen hebben met specerijen en balsem. Ze zijn op weg



naar Egypte om hun kostbare lading te verkopen. Toen zei Juda tot z'n broers: Laten we onze broer niet doodslaan. Daar schieten we ook niets mee op. Laten we hem aan die kooplui verkopen. Last zullen we niet meer van hem hebben. De anderen zijn het er mee eens. Vlug halen ze een stuk touw om Jozef uit de kuil te trekken. Wat is die jongen blij. Maar als hij eindelijk weer op de begane grond staat, ziet hij hoe vreemde ogen hem opnemen. Een paar kooplui stappen op hem toe en beginnen hem te bekloppen. Twintig zilverlingen willen ze voor Jozef geven. Voor dat geld zullen ze hem kopen en meenemen naar Egypte om als slaaf te verkopen. Nee, nu kijkt Jozef niet langer blij. De vreselijke werkelijkheid begint tot hem door te dringen. Hij is verkocht aan deze kooplui. Verkocht als een stuk vee. Ontsnappen gaat ook niet. De kooplui binden hem stevig vast. Vooruit.. daar gaan de kamelen.. en daar sjokt Jozef mee.. bitter bedroefd...

Toen dit alles gebeurde, was Ruben even weg. Zodoende wist hij niet wat er was gebeurd. Als hij terugkomt gaat hij naar de kuil om z'n broer te bevrijden.. maar de kuil is leeg. Ongerust loopt hij naar z'n broers en vraagt: "Wat hebben jullie met de jongen gedaan? O, wat moet ik toch beginnen". Ruben, je bent te laat. Dat had je eerder moeten bedenken. Gezamenlijk besluiten ze om vader Jakob te bedriegen. Vlug slachten ze een geitebok en dopen de gehavende rok in het bloed. Ze sturen een jongen met het bloederig geval naar hun vader. Die jongen moet vragen of vader Jakob soms kennis aan deze rok heeft.

O, wat een gemene streek. Vader Jakob herkent de rok. O, roept hij uit.. dat is de rok van Jozef. Een boos dier heeft hem opgegeten. Mijn lieve Jozef is verscheurd..

Van droefheid scheurt Jakob z'n klederen en trekt een rouwgewaad aan. Vele dagen weent hij om z'n lieve Jozef. Als z'n zonen thuiskomen doen ze heel verbaast, net of ze nergens van weten. Toemaar, schijnheilige booswichten.

Ze proberen hun bedroefde vader te troosten. Het lukt hen niet. Nee, zegt hij, ik zal rouw bedrijvende tot mijn zoon in het graf nederdalen. Jakob is oud geworden. Hij loopt voorover alsof een zware last hem drukt. Zo is het ook. Van verdriet is hij oud geworden. De schapen en de runderen interesseren hem niet meer. Het enige lichtpuntje is nog de kleine Benjamin. Arme Jakob..arme Jozef..arme broers.. Of???

De HEER' zal in dit moeilijk leven,
Zijn volk en erfdeel nooit begeven;
Het oordeel keert, vol majesteit,
Haast weder tot gerechtigheid;
Al wie oprecht is van gemoed,
Die merkt het op, en keurt het goed.

Psalm 94:8

D.C.O.

oo00oo

PUZZELRUBRIEK

De oplossing van de puzzel uit de vorige kerkbode is als volgt:

1) Zacharias 2) Izak 3) Egypte 4) Herodus 5) Elisa
6) Tarsen 7) Lukas 8) Abel 9) Moria 10) Gosen
11) Obed 12) Daniël 13) Salomo.

De beginletters van deze woorden vormen samen een tekstgedeelte uit Johannes 1:
Zie het Lam Gods.

BIJBELVERTELLING Jozef in Egypte.

Héé mensen...komt dat zien. Kijk's wat een prachtige jongen hier te koop wordt aangeboden. Helemaal kerngezond.. Bekijk hem maar eens goed. Wie is die arme slaaf op de slavenmarkt? Het is Jozef. Hij wordt te koop aangeboden in Egypte. Op de markt loopt ook een officier van de lijfwacht van Farao, de heerser over Egypte. Bij Jozef blijft hij staan. Dat lijkt hem wel wat, zo'n sterke slaaf. Zo op het eerste gezicht lijkt het ook een betrouwbare slaaf te zijn. Maar dat zal de praktijk wel leren.

De kooplieden en officier Potifar worden het eens over de prijs. Jozef gaat mee naar het huis van Potifar. 't Valt niet mee voor Jozef. De vrije zoon van Jakob moet nu slavenwerk verrichten. Jozef gaat echter niet bij de pakken neerzitten. Hij doet zijn werk zo goed mogelijk. En de Heere zegent hem. Met het werk gaat het heel voorspoedig. Toen Jozef in het huis van Potifar kwam, is de Heere ook meegekomen. Daar is Potifar goed mee. Hij merkt dat alles veel beter gaat dan vroeger. 't Is een wonderlijke slaaf met een wonderlijke God.

Het duurt niet lang.. dan moet Jozef bij Potifar komen. "Zo jongen", zegt Potifar, "ik moet eens met je praten. Sinds jij hier bent wordt alles hier in huis en op m'n land gezegend. Nu heb ik besloten je te bevorderen. Jij wordt hier chef over alles wat in dit huis is. Voortaan heb jij de leiding"....

Dat was een hele eer voor Jozef. Zou het gaan? Ja,... de Heere helpt Jozef. Alles loopt naar wens, en Potifar is van veel zorgen verlost. Het lijkt alles zo mooi en goed. Jozef weet niet dat donkere wolken zich boven zijn hoofd samenpakken.

Het gebeurde eens, toen Potifar van huis was, dat Jozef geroepen werd door de vrouw van Potifar. Verlangen spreekt uit haar ogen. Ze denkt: Wat is die Jozef toch jong en mooi. Wat wil ze toch van Jozef? Ze wil dat Jozef bij haar komt slapen als haar man Potifar van huis is.



Maar dat mag toch niet? Ze hoeft toch geen twee mannen te hebben? Wat een gemene bedriegerij... Maar dat interesseert deze vrouw niet. Haar man hoeft er niets van te weten. Maar de Heere noemt zulke bedriegerij OVERSPEL. De Heere wil niet dat ze Jozef zal verleiden. Mevrouw Potifar moet bij haar eigen man maar slapen. Met hém is ze getrouwd...niet met Jozef. In het hart van Jozef is de vreze des Heeren. Hij weet dat de Heere het niet goed vindt. Tegen Mevrouw Potifar zegt hij: "Mevrouw, dat kan ik niet doen. Uw man heeft mij alles in dit huis toevertrouwd, behalve U. U bent zijn vrouw. Hoe zou ik dan zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God???"

Mevrouw Potifar is diep teleurgesteld over dit antwoord. Ze had gedacht die vrome slaaf wel te kunnen verleiden. Dat viel tegen... maar ze geeft de moed niet op. Elke dag probeert ze het opnieuw. Maar Jozef geeft niet toe. Dan breekt er een dag aan dat Mevrouw Potifar alleen met Jozef in het grote huis is. Ze denkt: Nu of nooit... Ze loopt op Jozef toe en grijpt hem bij z'n mantel. Kom, zegt ze, je zal bij mij slapen. Je hoeft niet bang te wezen dat iemand ons ziet. Er is niemand in huis. Maar Jozef wil het niet en kan het niet. Hij rukt zich los en vlucht weg. De mantel glijdt van z'n schouders en blijft in de handen van de boze vrouw. Mevrouw Potifar voelt zich diep gekrenkt. Haar valse liefde maakt plaats voor een diepe haat. Een duivels plan komt in haar hart. Plotseling zet ze het op een schreeuwen... help...help. De bedienden die buiten zijn, horen het gegil en rennen naar binnen. Ze zien hun Mevrouw heel ontdaan op de rand van het bed zitten. O, roept ze... dat is nu de dank van zo'n vreemde slaaf. M'n man dacht dat hij een goeie slaaf had... Maar jullie zien het. Nu hij z'n kans schoon zag wilde hij me aanranden. Gelukkig dat jullie mij hoorden schreeuwen. Kijk, hij gunde zich niet eens tijd z'n mantel aan te trekken. Mevrouw Potifar vertelt die leugens ook tegen

haar man.

Als Potifar het hoort, is hij vreselijk teleurgesteld en verontwaardigd. Is er dan niet één slaaf te vertrouwen? Hij geeft bevel om Jozef in de gevangenis van de koning op te sluiten. Daar gaat Jozef. Als een misdadiger wordt hij weggebracht en opgesloten. Er is een einde aan z'n voorspoed gekomen in het huis van Potifar. Allemaal door de gemene leugens van de boze vrouw. Maar de Heere bestuurt alles. Jozef wordt niet op staande voet gedood. Meestal nam men het niet zo nauw als het om het leven van een slaaf ging. Zou Potifar een beetje getwijfeld hebben aan het verhaal van z'n vrouw? Zeker is, dat de Heere Jozef bewaarde tegen de zonde; en Potifar werd weerhouden om Jozef te doden. Dat is de hand van God in het leven van mensen.

De Heere heeft nog grote plannen met Jozef. Maar op 't ogenblik is het met Jozef niet best. Diep bedroefd hoort hij de zware gevangenisdeuren achter zich in het slot vallen. Zou de Heere hem vergeten en verlaten?

Is er niemand die het voor hem opneemt?

Toch wel.... spoedig zal Jozef merken dat de Heere óók meegegaan is in de gevangenis.

Daarover de volgende keer verder, kinderen....

Ik weet, dat God, getrouw in 't richten,
des armen rechtzaak, daar hij schreit,
hoe vals hem d'ontrouw moog' betichten,
beslissen zal naar billijkheid.

Psalm 140:12

D.C.O.

oo00oo