

## ZIEKEN EN BEJAARDEN

De mens ontziet noch vuur noch zwaard,  
Om hier te blijven op de aard!  
Men zaagt hem af zijn been en hand,  
Zijn aders worden toegebrand,  
Men giet hem vuile dranken in,  
Vergiftigt met een slang of spin;  
Wat druk, wat kruis, wat tegenspoed,  
Zal dan verschrikken ons gemoed,  
Wanneer men in zijn harte prent,  
Dat hoogste goed, dat nimmer end?

Zo schreef vader Cats, zo'n 350 jaren geleden.

Kennelijk werden toen ook heel wat middelen gebruikt om 't kranke lijf te beteren.

Je vraagt je wel eens af: Wat zullen onze voorouders toch een pijn geleden hebben?

Nu zijn er pijnstillende middelen.

Vaag herinner ik me een oude plaat, voorstellende een man wiens been werd afgezaagd.

De patient hield een kruik in de hand.

Vermoedelijk een kruik brandewijn, om de



pijn te dulden.

Toch ondanks al de vorderingen van de medische wetenschap, wordt nog veel pijn geleden.



op ziekenbezoek

Deze maand was een echte ziekenhuis-maand. Aan ziekten en ziekenhuizen zitten verschillende kanten.

Zo zal de duivel wel blij zijn als tie die zieke gezichten van de mensen ziet.

Die ellendige geest heeft vermaak in ons kreunen en steunen.

Maar God heeft voor Zijn kinderen alles ten goede gedacht. Hij gebruikt ziekten en ziekenhuizen als medicijn. De laatste ziekte heeft voor dat volk grote en heerlijke gevolgen. Dan worden zij verlost uit alle nood en pijn.

Het lachen zal de duivel vergaan.

Tenlaatste grijpt hij er toch naast.

Ja, als je mag weten dat de zieke verlost is,

overheerst soms de blijdschap. Je zit dan in het sterfhuis te praten over de tekst op de rouwkaart...zwart of grijs randje...steen of geen steen...de prijs van een en ander...zoeken naar een adressenlijst enzv.

Dan kijk je nog even naar de dode in het andere kamertje.

Opeens kan het je dan overkomen: Innerlijke blijdschap...verlangen...jaloezie.

Hij is er doorheen. God zij geprezen!

Natuurlijk is er verschil. Denk alleen maar aan de leeftijd.

Hoe verdrietig als een vader of moeder of kind op jeugdige leeftijd wordt weggerukt.

Toch kan de Heere ook dan alles welmaken.

Ik denk aan een ver familielid uit lang vervlogen dagen.

Hij was jong..had een groot gezin..leed aan een vreselijke ziekte.

Enkele kinderen des Heeren stonden rond zijn bed en beklagden hem.

Maar de zieke zei: Houden jullie toch op met mij te beklagen. Nooit heb ik mezelf eronder kunnen krijgen, maar nu gaat tie eraan.

Ik ben veel te blij dat ik het rookhok mag verlaten.

Maar je vrouw en kindertjes dan?

Wel, zei de zieke...daar zal God voor zorgen, beter dan ik ooit gedaan heb.

Van m'n oom Daniël hoorde ik, dat hij zeer verblijd in de handen klapte toen hij z'n longen uitspoog.

Hij was 18 jaar.

Zo kan de Heere alles welmaken. Ver boven bee en denken.

Een begrafenisondernemertje met een opgeruimd gemoed, deed altijd z'n best om alles zo netjes mogelijk te laten verlopen.

De overledene werd niet met een karretje uit de aula naar het graf gereden.

Dan zei de man, zeer tevreden over zijn menswaardige aanpak: Ik wil dat de mensen op hun laatste ritje gedragen worden.

Bij dat "laatste ritje" moest ik altijd glimlachen. Onwillekeurig gingen m'n gedachten van de sjouwende bedienaren naar de hemelse dienaren.

Zij droegen Lazarus in Abrahams schoot. Voor die laatste reis zijn alle kosten betaald.

Jezus heeft plaats bereid voor al de Zijnen. De Heere bereide ons tot een rechte reis. Een hartelijke groet voor de zieken en bejaarden, mede namens m'n vrouw.

We zijn met Cats begonnen en willen ook aan het slot van dit stukje naar hem luisteren..

Ick lach eens uijtgestrect in bangheyt mijner zielen,

Ick sach een open graf, de doot was op mijn hielen,

De helle stont bereyt, als met een open mont, So dat ick (waer ic socht) geen raet of rust en vont.

Maer inden meesten noot doen is my troost verschenen,

Mijn druck (danc hebbe God) mijn commer is verdwenen;

Siet! als het diepste leet tot aen de ziele rijst,

Dat even is de wegh die ons den hemel wijst.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*

\*

### VOOR DE JEUGD

Hallo, jongens en meisjes.. Als jullie deze kerkbode krijgen is het Paasfeest.

Nu zou ik aan jullie willen vragen: Schrijf de betekenis van de volgende feesten eens in je schrift:

Kerstfeest.

Goede Vrijdag.

Paasfeest.