



En blijft m' ook soms verborgen
Uw grote macht,-
Gij voert mij tot de morgen,
Ook door de nacht!
Neem dan mijn beide handen
En leid Uw kind,
Tot ik aan d'eeuwge stranden
De ruste vind.

oo00oo
LEVENDE WOORDEN

Mijn geliefden! Aanstaaude zondag hopen wij met de overdenking van het allerheiligst lijd en sterven van onze dierbare Heere en Heiland Jezus Christus te beginnen. Ofschoon ik het vorig jaar bij de behandeling van deze zo troostrijke stof ervaren heb, dat onze kerk bijzonder leeg was, en het schijnt, dat men liever thuis blijft, terwijl men weer en wind schuwt, zo wil ik toch, zolang ik hier ben, onvermoeid voortgaan u deze waarheden voor te houden. Daar mij evenwel deze geschiedenis te heilig is, om haar door de gemeente te zien verwaarloosd, zo heb ik mij voorgenomen dezelve gedurende de komende zes weken, in beelden voor te stellen, of misschien bij de een of de ander de liefde tot de Heere Jezus daardoor mocht worden opgewekt, om te komen en te horen en te bedenken, wat tot zijn vrede dient.

H.F.K.

Die een vlammetje wil maken, vindt wel een zwavelstok.
Stront, vuur en zotten willen niet geraakt zijn.