

LEVENDE WOORDEN

God blijft niet eeuwig aan de deur staan. Wanneer de goddeloosheid de door Hem gestelde grens bereikt heeft, roept Zijn machtswoord de wereld het halt toe: - tot hiertoe en niet verder. geen stap meer.

Dat ingrijpen van hogerhand geschiedt op de meest onverwachte en snelst denkbare wijze:

- op een uur dat gij het niet verwacht....

- als een dief in de nacht....

- gelijk de bliksem

Plots staat de geschiedenis stil, doodstil voor God.

Niemand kan nog van plaats veranderen, de mensheid is aan de grond genageld in een panische ontzetting.

In één punt des tijds, acuut heeft de inbrekende invasie Gods plaats, in de diepste ure van de nacht, de ure Gods, de enige ure.

Hier is geen sprake van een evolutie of wereldbekering, de gang der historie wordt afgebroken door een bovennatuurlijke tussenkomst die alles omvat. Het is niet de bekroning der cultuur, heel dat dwaze spel van menselijke overmoed is ten ondergang gedoemd, het is niet de ontwikkeling der wereld naar Christus toe, het gaat hier om een soevereine daad buiten alle verwachting. Het is het einde van de wegen der mensheid. Dan scheurt God de wolken, breekt de graven open, opent de hemel.

Ongeremde krachten worden ontketend, wanneer de Allerhoogste Technieker Zijn weerhoudende teugels loslaat. Indien een menselijk instru-

ment met zijn geringe hoeveelheid atoom-energie zulke vreselijke dingen kan teweegbrengen, wat zal er gebeuren wanneer de vinger Gods op de knop zal drukken, die alle krachten der natuur zal vrijmaken voor de vernietiging der wereldopstandelingen? Het huis der wereld wordt verbroken, de wereldbouwers worden verpletterd onder hun Babeltorens, het symposium van het anti-christelijk genie wordt uiteengeslagen, de dampkring scheurt, niet de cultuurmens maar de Schepper heeft het laatste woord. Dan roept de vertwijfeling bergen en heuvelen op om al wat doodgelopen is, voor altijd te begraven. Maar een machtige hoop - deze woorden zijn waarachtig en getrouw - overstemt alles. Uit de laatste ruïnes van satanische verdrukking en wreedheid, van ontgoochelingen, bloed en tranen, smart en wanhoop - zal door het ingrijpen Gods een eeuwige wereld oprijzen, die de kinderen des lichts in onsterfelijke gestalte zullen bewonen. Ik zag, zo roept de apostel Johannes in vervoering: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... En door het gehamer onzer wereldtechniek heen horen wij de stem van de geliefde Verlosser: Uw hart worde niet ontroerd, geloof in God, geloof ook in Mij. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen, anders zo zou Ik het u gezegd hebben, want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben... Uit de vernietiging zal een nieuwe schepping ontstaan, niet langs evolutionaire weg, niet door de vergoding der wetenschap of vereniging der kerken, niet door slavenopstand of door de macht der magnaten, maar op catastrofale wijze. God zelf zal de poorten van het paradijs ontsluiten, niet de mens.

L.

't Gevaar zij dreigend groot,
Nooit liet G'in angst en nood
en banden van de dood
Uw kind alleen..