

Over kerkmuren heen om 's HEEREN huis Juli/Augustus 1986

Over kerkmuren heen, nog een woord van meeleven met br. ir. J. v. d. Graaf. Beter laat dan nooit. In het "kerknieuws" stond een dubbelinterview met ir. J. v. d. Graaf en prof. Kamphuis over de doleantie.

Ik las in dat artikel dat v. d. Graaf veel pijn leed.....: "Terwijl het mij erg pijn kan doen op z'n tijd", en op een andere plaats: "Dus ik spreek zo'n woord met verschrikkelijk veel pijn uit".

Kijk, toen ik dat las, dacht ik: Wat verschrikkelijk als je zo'n pijn in je keel hebt; daar helpt geen wiebertje meer.

Maar toen ik het artikel nog eens herlas, kwam ik, dat dacht ik tenminste, de echte oorzaak van de pijn tegen. Ik las namelijk: "Het geding tussen Kuyper en Hoedemaker is



J v/d Graaf



prof. J. Kamphuis

helemaal door mij heengegaan".

Ja..toen kon ik die vreselijke pijn wel begrijpen. Wat denk je, lieve lezer..als zo'n geding tussen Kuyper en Hoedemaker dwars door je heen gaat?

Bij dit alles is nu weer een volgende pijn gekomen.

In de krant las ik, met grote letters, een ontdekking van br.v.d.Graaf: Dr. Aalders staat in lijn van Geelkerken.....Dr Aalders denkt niet Calvijs.

De lezer zal begrijpen dat zulke ontdekkingen ook weer veel pijn veroorzaken.

Tenslotte las ik in ons "kerkblaadje", dat een "oude leeuw" uit Ommen zich gaat verheffen om br.v.d.Graaf de laatste slag toe te dienen (vanwege z'n aantijgingen).

Dit alles laat mij niet koud. Daarom heb ik een stukje ingeruimd bij zieken en bejaarden. Van harte wens ik de broeders sterkte toe in het strijdperk van dit leven. Dat wens ik mezelf óók toe..en prof. Kamphuis ook, als hij het nodig heeft tijdens het doleren.

De liefde is mededeelzaam en gunnend!

Na dit kleine uitstapje, waarin ik een weinig blijk wilde geven van m'n oprechte oecumenische gezindheid, neem ik hartelijk afscheid van de zieken en bejaarden en leidende en lijdende medebroeders.

Er is nog balsem in Gilead! Gode bevolen!