



Calvijn

BEDIENING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

Zo de Heere wil zal er op zondag 11 december bediening van het Heilig Avondmaal zijn.

"En in dit vertrouwen willen wij ons nederbuigen voor Zijn heilige Majesteit, Hem biddend dat Hij ons allen in genade aanneme, dat wij, hoe arm en ellendig wij ook zijn, niet nalaten onze toevlucht te hebben bij Zijn barmhartigheid. En hoewel wij van dag tot dag Zijn toorn tegen ons inroepen en met recht verdienen door Hem verworpen te worden, toch moeten wij niettemin verwachten, dat Hij ons toont de vrucht en de kracht van de dood en het lijden, dat Zijn enige Zoon heeft doorstaan, waardoor wij verzoend zijn, en dat wij niet twijfelen dat Hij altijd onze Vader is, namelijk wanneer Hij ons de genade zal bewijzen, dat wij ons jegens Hem als rechte kinderen openbaren. En dat wij dit daadwerkelijk bewijzen, zodat wij niets vragen dan helemaal de Zijnen te zijn, dewijl Hij ons ook voor zo dure prijs verworven heeft en wij met recht helemaal tot Zijn dienst moeten vernieuwd worden. En overmits wij zo zwak zijn, dat wij ons niet van het hondendste part van onze plicht zullen weten te kwijten, ook al werkt Hij in ons door Zijn Heilige Geest, omdat altijd de zwakheden onzes vleses zoveel weerspanningheid en strijd meebrengen dat wij ons slechts voortslepen in plaats van te marcheren, zoals het zou behoren..zo behage het Hem ons van dat alles te ontdoen, en dat wij met Hem verenigd mogen worden".

Calvijn.