



*Lambertus Weelink*

---

BEGRAVEN

Wij kregen een rouwkaart betreffende Lambertus Weelink, echtgenoot van Maria Johanna Loman, en vader van Evert Weelink.

Hij stierf op de leeftijd van 71 jaren.

In het verleden kwam dit gezinnetje wel eens een zondagje over.

Maria Johanna Loman is een zuster van onze medebroeder Loman.

Bertus Weelink had wel een plaatsje in de harten van die hem kenden. Hij was een arme van geest, die hoopte op de genade van onze Heere Jezus Christus.

Jarenlang was Bertus, in alle opzichten, een ziekelijk mens. De laatste periode van z'n leven werd hij liefdevol verpleegd in "Het Zonnehuis" te Doorn.

Te Rhenen woonden we de begrafenisplechtigheid bij.

In de rouwdienst werden we bepaald bij Job 14: 10: WAAR IS HIJ DAN? De dominee kon er niet

doorheen kijken, zodat het vraagstuk niet kon worden opgelost:

Spoedig werd een overstapje gemaakt naar de tekst boven de rouwkaart: Weest in geen ding bezorgd; maar laat al uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God... Fil. 4:6.

Volgens de eerwaarde spreker zou wel niemand van de aanwezigen deze tekst begrijpen.

Die tekst hoorde namelijk niet boven een rouwbrief. Nou ja..de dominee wist het.. jammer! Die het weet, weet het niet.

Toen we Maria condoleerden, fluisterde ze, heel zacht: 't Is goed! Ik vroeg: Is het goed met jou? Ze zei: Ik bedoel dat het goed is met Bertus! Dat was het mooiste van de dienst: Het stille woord van hoop en troost van de huisvrouw van Bertus.

Zij mocht wat verder kijken dan het vraagstuk "Waar is hij dan?"

Opgelucht keerden Tiny en ik huiswaarts. Onze overdenking was:

Ik ben een bedelaarskind  
Van de Vader bemint.....

We wensen Maria de troostende nabijheid van de Heere toe! Hij is een Man der weduwen.  
Ook Evert en z'n vrouw hartelijk gegroet. Hij is een Vader der wezen!

P.S. Wat zal dat een overgang voor Bertus zijn geweest!!