

## JUBILEUM

Onze mensen in Hilversum maken zelf jubilea. Dat hebben we ondervonden op zondag 2 november. Op 1 november was het 20 jaar geleden dat m'n oom Ds. P. Overduin mij bevestigde in de gemeente te Hilversum. Na het 12½-jarig jubileum dacht ik dat in een ver verschieft D.V. het 25-jarig bestand schemerde.

Dat bleek een vergissing. Op zondag 2 november was de kerk extra gevuld met mensen uit Hilversum..Waddinxveen en Sliedrecht. De dienst droeg een feestelijk karakter. Tekst voor de prediking was Psalm 48:10. We gedachten Gods weldadigheid in Zijn gebroken en opgerichte Tempel.

Na de dienst volgde een hartelijke toespraak van br. W. Dekker. Hij gewaagde van de goedheid van de Heere in het schenken van vrucht op de prediking. Ik schepte weer een weinig moed. Tevens overhandigde br. Dekker een tegoedbon voor de aanschaf van nieuw Ambtsgewaad en een bedrag voor privé...ik denk het te besteden aan een schrijfmachine of aan enkele boeken. Hierna overhandigde br. Kroon jr. via acht kinderen acht delen van de kerkbode, keurig gebonden boeken. Dat vind ik een origineel geschenk!

Voorts hoop ik den haren mantel niet aan te trekken om te liegen. Tiny kreeg een enorme bos bloemen aangeboden.

Vervolgens werden we door de catechisanten toegezongen uit Psalm 118, het laatste vers door de hele gemeente staande gezongen.

Geliefde gemeente..Het was voor m'n vrouw en mij een onvergetelijk samenzijn. Hoe hebben we het zolang met elkaar uitgehouden! Dat is de goedheid van de Heere! Gezien de zeer verschillende geestelijke achtergronden van onze leden,

moest het zwakke kerkscheepje wel stranden. Maar Gode zij dank mochten we stranden op de Rots der eeuwen. De Heere zegene jullie uit Sion. Hij, die de hemel en de aarde gemaakt heeft!

### TIENDEVEEN

Op zondag 19 oktober viel er in Tiendeveen ook wat te gedenken. Veertig jaar geleden mocht Ds.v.Oosterom zijn werk als Evangelist in deze streek aanvangen. De grote Herder der schapen heeft deze arbeid rijkelijk willen zegenen. Na een aantal jaren werden twee kerken en een pastorie gebouwd.

In Tiendeveen een kerk plus pastorie. In Nieuw-Balinge een kerk. Alles werd betaald en uitgevoerd door de saamgeroepenen. Zo riep de Heere de dingen, die niet zijn, alsof ze waren. In het begin van de zestiger jaren zijn we veel in deze plaatsen geweest. Het begon met de zondagen dat Ds.v.Oosterom het Avondmaal bediende. Op die zondagen mocht ik dan voor- gaan in Tiendeveen of Nieuw-Balinge. Later kwamen daar de vakanties en de feestdagen bij. Deze periode vormde voor mij een oefenschool. Vaak gingen Tiny en ik gezamenlijk op pad. Op sommige zondagen deden we samen dienst. Tiny begeleidde de diensten dan op het orgel. Vanwege al de goede herinneringen, hebben we met blijdschap de uitnodiging om naar Drente te komen, aanvaard.

't Was ons vreemd te moede, toen we Tiendeveen binnenreden. We kwamen ogen te kort voor al die mooie plekjes in dit Drentse land. Tussen de buien door, speelde de zon in het Linthorst-Homankanaal.

De kerk was goed bezet. Ds.v. Oosterom had de wens te kennen gegeven, nog een keer in Tien-

deveen te mogen preken (Ds.v.Oosterom is 77 jaar). De tekst voor deze bijzondere dienst was Jesaja 1:16-18. Na de dienst volgden enkele toespraken..de plaatselijke predikant..een vertegenwoordiger van de Bond voor inwendige zending. Na de dienst was er gelegenheid een kopje koffie te drinken. Daar overviel me weer dat gevoel van: Niets is hier blijvend. Hoeveel mannen en vrouwen werden in zo'n 25 jaar weggenomen. Enkele kerkeradsleden uit die tijd dat wij daar kwamen, leefden nog. Langzaam kwamen de gezichten uit het verleden voor de geest..Opa Woltinge..IJmker en z'n vrouw..Benjamins..Strijker..Kleine..Schonewille..Kroeze..Koopman..en niet te vergeten: Zr. v.Oosterom. Hoe vaak hoorde ik haar zingen, achter het orgel, als de laatste kerkgangers het gebouw reeds verlaten hadden..ze zong dan één van de liederen Sions. Hoe heeft ze, achter de schermen, haar huishouding draaiende mogen houden in die moeilijke beginjaren. Alles voorbij! Het graf zegt niet: Het is genoeg.

's Avonds hebben we bij Ds.v.Oosterom gegeten. Na de maaltijd volgde een zondagavonddispuut. Dat was 25 jaar geleden ook al de gewoonte. Natuurlijk hebben we ons veel te druk gemaakt..maar we kunnen veel van elkaar hebben. Met aangename herinneringen keerden we huiswaarts en de stormen boven ons land deerden ons niet. Een hartelijke groet aan de vrienden in Drente..inzonderheid ook aan Hanneke en Piet en hun aanhang!



Ds. P. van Oosterom