



## "HET KERKBODETJE" EN NOG WAT.

### "HET KERKBODETJE" EN NOG WAT.

Graag wil ik een woord van dank richten aan allen die hebben meegewerkt aan de verschijning van de kerkbode in het afgelopen jaar.

Eerst br. van Iersel, hartelijk dank gezegd. Hij bedient de stencilmachine..sorteren..vouwen..nieten..snijden..adresseren..verzenden enz.

Ook z'n vrouw en kinderen vriendelijk dank. Als je je huisgenoten in zo'n geval niet mee hebt, begin je niets.

Dan wil ik Marijke \_\_\_\_\_ bedanken voor het tikken van de stencils. Ze doet het bijzonder goed en gauw.

Nooit kreeg ik een uitbrander van haar als de copy een beetje laat kwam.

Bert \_\_\_\_\_ jr. vriendelijk dank voor het beheren van de financiën.

Deze kerkbode heb ik grotendeels geschreven terwijl ik lag bij te komen van één of andere griep.

Een woord van hartelijke dank aan m'n geliefde vader, die hier in Hilversum wilde komen,

om, buiten de gebruikelijke vakantie, in deze koude dagen, het Woord te bedienen.

Met zorgzame blik heeft hij mij geobserveerd. Hij gaf me de raad, om naast de twee weken zomervakantie, nog eens een extra weekje er uit te gaan (voor de rust).

Tijdens m'n ziektzijn zijn we vast begonnen een keertje door de praten tot 'snachts half twee. Maar dat was een "uitschieter".

Terzake.. Geliefde Vader, hartelijk bedankt voor alles.

Natuurlijk is dit tegelijk een woord van dank aan m'n lieve Moeder.

Nu wil ik ook nog even met de trouwe lezers praten.

Jullie hebben recht om te weten dat ik, al is het dan niet van Marijke \_\_\_\_\_, heus wel eens een uitbrander krijg. Soms werd gevraagd: Hoe oud istie dominee eigenlijk? D'r werd ook wel eens wat gezegd. Maar daar ga ik niet verder op in.

Die koeien laten we in de sloot zitten. Zoiets gaat natuurlijk niet langs je heen. Je moet het allemaal maar "verwerken".

'k Begin ook al aardig grijs te worden.

Beste lezer, bijna altijd loopt het in zo'n geval over één of ander humoristisch geestigheidje. Ik hoop met alle goedbedoelde vermaningen winst te doen.

Tevens vraag ik vergeving aan ieder, bij wie ik duistere gevoelens van verdriet of ergernis heb opgeroepen (als dat zo zou zijn).

'k Heb nooit te kwader trouw geschreven. Maar weet u hoe het is? Van mezelf neig ik naar de sombere, melancholieke kant. Misschien juist daarom houd ik van een glimlach door de tranen heen. Soms LIJKEN het grimlachjes..maar geloof me, het zijn glimlachjes. Om mezelf en om elkaar.

Nou moeten jullie niet denken dat er alleen maar uitbranders binnenkomen. Gelukkig komt er ook nog wat op de giro van de kerkbode. Alle kosten konden betaald worden.

Vriendelijk dank voor al uw meeleven.

Het wordt hogelijk gewaardeerd. Het zou m'n grootste blijdschap zijn als de Heere het "kerkbodetje" wilde gebruiken tot troost voor troosteloze zondaren.

De kerkbode komt mij niet altijd gelegen, maar ik hoop dat hij u wel eens gelegen komt. Ik ben me bewust dat het geen "Keur van de kerkelijke pers" is. Als er maar een klein beetje geur aan mag zijn van de onvervalste nardus.

De medewerkers van de kerkbode wensen al de lezers van de kerkbode, inzonderheid ook de dienaren van het Woord, gezegende feestdagen en op Gods tijd een eeuwig zalig uiteinde.

D.C.O.

oo00oo

