

GOD ZEGENE ONZE KONINGIN

Koningin Juliana heeft afstand gedaan van de troon.

Haar dochter Beatrix werd ingehuldigd als onze nieuwe Koningin.

Weloverwogen heb ik een vlag gekocht..voor 't eerst van m'n leven. Een vlag voor de Koningin.

Waarom nu pas? Nooit zo bij stilgestaan. Maar het bloed kruipt waar het gaan kan. Hoe meer ik hoorde van tegenkanting..hoe meer de bevolking werd opgestoot tegen ons vorstelijk huis...hoe meer behoefte kreeg ik om te gaan vlaggen.

Als mensen zich niet schamen om anderen te leren hoe ze rookbommen moeten maken, zal ik de vlag uithangen voor onze Koningin.

Er is vast iets goeds gezegd en gebeurd in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Anders zou de duivel niet zo te keer hebben gegaan.

Waren jullie ook blij dat we de Naam van God hoorde noemen?

En dat de Koningin zei: Te wortelen in:

Mijn schild ende betrouwen,

Zijt Gij, o God, mijn Heer'.

Zoiets doet de burger toch goed. Ach ja, veel van onze volksvertegenwoordigers willen de Naam van God niet noemen.

Maar meerderen hebben God tot getuige aange-roepen bij hun belofte van trouw.

U zegt: Maar het Koninkrijk van God is toch niet van deze wereld? Zeker, zo is het.

Maar het doet goed als we nog iets merken van de tekenen van dat Koninkrijk in het koninkrijk der Nederlanden.

En...daar moge Albert en z'n omroep ook eens aan denken: Ons volk is nog niet rijp voor de afschaffing van de monarchie.

Ons volk is ook nog niet rijp voor de ter-reur en de anarchie.

God zegene onze nieuwe Vorstin en haar man en kinderen.

Hij geve hen te schuilen bij de Koning der koningen en de Heere der heren.

Hij zegene ook prinses Juliana en haar man bij het klimmen der jaren.

Leve de Koningin. Dat zij op God moge bouwen.

God zegene en bescherm de politie en allen die geroepen zijn de orde te bewaren.

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heeren hand.....