

God lacht met onze onmogelijkheden. ...

LEVENDE WOORDEN

God lacht met onze onmogelijkheden. Schept er een bijzonder behagen in om ons te laten zien, dat 't nooit beter kan dan wanneer 't helemaal niet kan.

De Kananeesche vrouw... Wanneer ze maar een hondendeel hebben mag. En ze krijgt een kinderdeel.

En van God een kinderdeel krijgen, dat is alles te krijgen.

Al is 't dan voorlopig nog maar enkel in hope..

J.

Zalig worden is oneindig zaliger dan we weten. Zalig worden is ook oneindig verschrikkelijker dan we weten. En al de vreselijke, schier onoverkomenlijke, metterdaad onoverkomenlijke moeilijkheden zijn stervens-symptomen, stukjes dood, zou ik willen zeggen, behorende tot de dood, dien God ons aandoet om ons levend te maken.

Wij liggen op ons sterfbed nu, elke dag, elk uur, elke minuut. Doodszweet, doodsgerochel, 't hoort bij ons aardse leven.

Elk ogenblik treedt de dood in tussen ons en

het andere. Voor ons natuurlijk levensgevoel is dit afsterven bitter, afgrijselijk benauwd.

Maar moeten we tenslotte niet danken voor al de gruwel van dat ruïne-worden? Niet elke verzwakking welkom heten als overgang tot kracht? Elk spoor van ontbinding, dat we aan onszelf bespeuren, begroeten als hanenkraai van onze opstanding?

En als wij het recht willen aanvaarden, volkomen aanvaarden met al zijn verschrikkingen, zou dan ons actief sterven niet een passief ons laten-sterven worden door Gods wonderbare zaligende genade?

J.

De uitverkorenen zullen hun deugden niet kennen, en de verdoemden niet de grootheid van hun misdaden.

"Heere, wanneer hebben wij U hongurig of dorstig gezien?"

Pascal.

Troost u.. Niet van uzelf moet u het verwachten, maar integendeel, door van uzelf niets te verwachten moet u het verwachten.

Pascal.

Er zijn maar twee soorten mensen: rechtvaardigen die zich voor zondig houden en zondaars die zich voor rechtvaardig houden.

Pascal.