



Ds. E.E. de Looze

## Dominee E.E. de Looze schreef.....

Hervormde kerkbode Hilversum oktober 1966

Van verschillende zijden is mij gevraagd hoe het zit met de verhouding van de zgn. „Herv. Geref. gemeente” in Hilversum tot de Hervormde Kerk. Over de stichting van zulk een gemeente zal ik maar niet veel zeggen. Ik acht al die afscheidingen van de Kerk des Heren een zondig bedrijf, zonder meer. Men kan dit nooit verdedigen met een beroep op de Schrift en evenmin met een beroep op de Reformatoren en zelfs niet met een beroep op schrijvers die men zo graag prijst. Het is schuld de eenheid der Kerk te verbreken, wanneer het Woord Gods gepredikt wordt en de Sacramenten bediend naar de instelling van Christus.

Verder zou ik willen zeggen dat de naam misleidend is, want de Hervormde Kerk is een kerk met een Geref. belijdenis. En daarom wekt men de indruk dat men nog Hervormd is en dat is men beslist niet. Wie zich dus bij zulk een schijnkerk aansluit, breekt daarmee met de Ned. Herv. Kerk en moet daarom naar mijn mening van het lidmaatschap van deze Kerk vervallen verklaard worden. En wanneer men eerlijk is wacht men niet daarop, maar zegt zelf het lidmaatschap van de Ned. Herv. Kerk op. Deze eerlijkheid sluit echter niet uit dat men schuldig is door in eigenwilligheid te handelen en dat men zijn aandeel aan de schuld van het kerke-lijk leven (waaraan wij allen deel hebben) meeneemt. De ware profeten hebben zich nooit losgemaakt van hun aandeel aan de schuld van hun volk. Zij hebben gesproken in de geest van: „Wij en onze vaders hebben gezondigd”. Schijnprofeten doen dit wel. Er zal geen zegen op rusten.

Ds. E.E. de Looze, Hervormde  
kerkbode Hilversum okt 1966