

# DELFT-DELVEN

[omsHeerenhuis oktober 1984]

Een broederlijke groet aan dominee A. de Reuver. Na Capelle is het dan Delft geworden. Vriendelijk dank voor de uitnodiging tot bijwoning van de bevestiging en intrede in Delft. Zeker zou ik gekomen zijn, als de zondag geen scheiding had gemaakt tussen jou en mij. Vanuit de verte volg ik, met grote belangstelling de gebeurtenissen. Delft – delven. God geve je tijdens je verblijf in Delft, te mogen delven in en uit het eeuwige blijvende Woord!

In Jezus Christus zijn al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen...en de Geest maakt levend! Zojuist heb ik je bijdrage gelezen in de studies rond Barth-Kolhbrugge en Miskotte. Heb dank voor de evenwichtige benadering! Eerlijk gezegd heb ik me nooit kunnen vinden in het geschreeuw tegen...zonder oog te hebben voor de positieve facetten van een theologische stroming. Dank zij de bijdrage van Ds. G. den Boer, heb ik enkele Barthiaanse [Miskotte] trekjes bij mijzelf ontdekt. Bijvoorbeeld als het gaat over het "geloof" van Petrus, waar Jezus voor bad. Zo zie je dat je nooit te oud bent om "gereformeerd" te worden. Het bijvoegsel "Bond" wil ik maar vergeten.

Wat je op pagina 39 schreef is mij uit het hart gegrepen. Ook de bijdrage van dr. Aalders was alles, behalve kretologie!

Geliefde vriend...tijdens het lezen zou je wel wat willen vragen aan elkaar. Daar komt echter weinig van in ons met zorgvuldigheden bezette leven. Gods zegen wens ik je toe op de arbeid te Delft.

En ....neem zo nu en dan een botterham met pindakaas van Calvé vanwege de lichamelijke zwakheden!

Hartelijk gegroet met Fieke en de dochters! Van Daan, Tiny en de kinderen!