



Calvijn

LEVENDE WOORDEN

Zo zullen wij dus weten, dat onze Heere Jezus gewild heeft ons te overtuigen van Zijn opstanding, omdat daarin alle hoop ligt op onze zaligheid en al onze gerechtigheid, als wij nl. maar waarlijk weten, dat onze Heere Jezus is opgestaan.

Niet, dat Hij ons niet door Zijn lijden en sterven heeft gereinigd van al onze onreinheden, maar Hij moest in die vernedering niet blijven.

Hij moest de kracht van Zijn Heilige Geest betonen en geopenbaard worden als de Zoon van God, zoals Paulus daarvan spreekt, zowel in het eerste hoofdstuk van de brief aan de Romeinen als op andere plaatsen.

Vandaar, dat ook wij moeten verzekerd zijn, dat onze Heere Jezus als de Opgewekte wil, dat wij tot Hem komen en dat de weg voor ons open ligt en Hij niet wacht tot wij Hem zoeken, maar dat Hij bewezen heeft, toen wij geroepen werden door de prediking van het Evangelie en door de boodschap, die door de mond van Zijn gezanten tot ons kwam, dat Hij het is die ons heeft verkoren.

Daar dit nu zo is, hebben wij te erkennen, dat wij ons heden hebben te verheugen over de gerechtigheid, welke wij in onze Heere Jezus Christus hebben om daardoor tot de hemelse heerlijkheid te geraken, aangezien Hij van ons niet wil gescheiden zijn.

Calvijn.

*

BEDIENING HEILIG AVONDMAAL

Zo de Heere wil, zal op zondag 9 december het Heilig Avondmaal worden bediend.

"Wat ons betreft, ook al zou er niet anders zijn dan het gebod Gods, zo zouden wij tevreden zijn met de wijze, waarop het Hem behaagt ons geloof met al zijn zwakheden te onderhouden.

Maar gelijk wij reeds zeiden, wij zien bovendien het voordeel, dat het ons afwerpt.

Hoe het ook zij, daar de heilige Paulus verklaart in Efeze 4:11, dat het de weg naar de volmaaktheid is zich te houden aan de dienst der kerk, zoals Jezus Christus die heeft ingesteld, toen Hij herders gaf, zo zij de verwaandheid vervloekt van hen, die halsbrekende toeren in de lucht gaan maken en beweren met hun bespiege-

lingen tot in de hemel te kunnen klimmen en die daarom de preken en het gebruik der sacramenten verachten, alsof dat maar uitwendige dingen waren, die allerminst vereist zijn.

Dergelijke mensen hebben, naar het hun toeschijnt, de prediking niet nodig, het Avondmaal laat hun onverschillig, zij zullen er nimmer toe naderen.

En wat de uitwendige orde der kerk betreft, dat is goed voor kleine kinderen, 't is beneden hun waardigheid.

Moeten deze mensen, vraag ik u, niet blind zijn?

En toch maken zij ons er een verwijt van, dat wij hen, aan wie onze Heere Zijn waarheid heeft geopenbaard, opwekken gebruik te maken van de middelen, die God heeft ingesteld ter versterking, bewaring en volharding in het geloof.

En waarom anders dan omdat zij geërgerd zijn, wanneer men hen wakker gemaakt heeft en hen aan hun kwaad herinnert?"

Calvijn.