

SCHRIFTMEDITATIE

"Indien dengene, die u haat, hongert, geef hem brood te eten; en zo hij dorstig is, geef hem water te drinken; Want gij zult vurige kolen op zijn hoofd hopen, en de Heere zal het u vergelden".

Spreeken 25:21,22.

"Liefde"...waar is de liefde? De liefde staat buiten op de stoep in de regen, in de kou. Liefde? Kom nou. U hebt toch wel gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten..

De Ligne schreef: "Het was liefde die de lichten aanstak aan de nachtelijke hemel, het was liefde die op onze planeet al de levensheerlijkheid deed oprijzen, het was liefde die de Christus drong naar deze donkere aarde te komen om er te sterven aan de schandpaal, het was liefde die talloze martelaren kracht gaf zich te offeren voor hun Meester.

Aan het kruis, waar alle maskers worden afgerukt, zien wij twee ontzaglijke machten -liefde en haat- in doodstrijd gewikkeld, we zien ze ongemaskerd in hun grote worsteling, de macht van de haat in helse lafheid en wreedheid, de macht der liefde in uiterste verlatenheid het satanisch tempeest trotserend zonder één duimbreed te wijken. Dáár zien wij de mens in zijn ware gedaante, de omwoelde grond zijner natuur wordt er zichtbaar voor ieders oog".

Jezus zegt: Hebt uw vijanden lief; zegent ze die u vervloeken; doet wel dengenen, die u geweld doen, en die u vervolgen; Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde??

We behoeven echt niet naar andere mensen te

kijken om te ontdekken dat we aan "vriendjes-politiek" doen.

We groeten die ons groeten. Blijft onze groet onbeantwoord..we doen er in 't vervolg ons zwijgen aan toe.

We nodigen die ons nodigen. We prijzen die ons prijzen. Doen ook de tollenaars niet alzo? Het Woord van God dringt in ons egoïstisch wereldje binnen en zet alles in het licht. Heeft iemand die u haat honger? Geef hem brood. Heeft uw vijand dorst? Geef hem te drinken. Lezer..denk toch eens na over deze woorden. Het druist in tegen onze gangbare opvattingen. Tegen de waarheid van God komt onze wolvenna-tuur in verzet.

Op alle mogelijke manieren trachten we ons aan die waarheid te onttrekken. Wie wil zich buigen onder dit scherpe zwaard? Wie wil erkennen zijn eigen, persoonlijke liefdeloosheid? Wie wil zich laten gezeggen dat hij zo'n walgelijk eigenbedoelend schepsel is? Nee, dan studeer ik liever een avondje op de Bijbel om materiaal te verzamelen waardoor ik het gebod van God krachteloos tracht te maken.

Indien dengene, die u haat, hongert, geef hem brood te eten.

We komen er met onzelf niet uit. En als we er uit komen, blijft de vraag klemmen: Hoe komen we er uit.

Wanneer we onzelf er uit redden, hebben we het Woord van God krachteloos gemaakt. Als we onzelf er niet uit kunnen praten, staan we voor dit Woord als geslagen, verloren mensenkinderen, die het voornaamste van de Wet vergeten: Liefde..Geloof..Barmhartigheid.

Toch is het beter hier en nu ontdekt te worden aan ons droeve bestaan, dan straks in het hel-se vuur geworpen te worden. Immers, een onbarmhartig oordeel zal gaan over dengenen die geen barmhartigheid gedaan hebben.

De woorden van deze meditatie zijn Woorden van God. In Hem zijn de woorden levend en krachtig. In Hem is deze, voor ons on-natuurlijke waar-

heid, vlees en bloed. Wij hebben liefde en trouw verloochend. We hebben onszelf gemaakt tot haters van God en de naaste. Ons leven is getekend door Kains lijfspreuk: Ben ik mijns broeders hoeder?

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons liefgehad. Ook toen wij dood waren in de misdaden en vijandschap van het vlees. Ook toen wij Hem de vurige kolen van onze zonden op het hoofd hoopten.

Hij zorgde voor brood en water, voedsel en kleding. Hij deed aan alle schepselen wel.

Heere, Gij behoudt mensen en beesten.

Wie kan dat begrijpen? De Schepper, Die Zijn verdoolde schepselen bezekt met brood en water?

Wie heeft dorst? Wie heeft honger? Hij luistert naar de stem van God. Hij geeft zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Komt tot de wateren.

Of veracht gij de rijkdom van Zijn goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt?

Beveelt Hij iets zonder het Zelf te doen?

Heeft Hij ons niet overladen met Zijn zegeningen? Hebben wij het als uit Zijn hand ontvangen? Of hebben wij het ons als rechthebbenden toegeëigend?

Hij doet Zijn zon over ons opgaan.

Hij geeft spijs en drank.

Hij gaf tenslotte het brood, dat uit de hemel neerdaalde. Hij gaf alles. Vijanden verzoent

Hij met Zichzelf door de dood van Zijn Zoon.

O, wat een vurige kolen heeft Hij uitgestrooid.

"Vriend", o welk een vurige kool, "Vriend", hoe zijt gij hier gekomen? verradende de Zoon des mensen met een kus?

Begenadigd is de mens, die onder de vurige kolen mag gaan smelten. Bevoorrecht de mens, die het van zulk een liefde mag verliezen.

Deze liefde is gegrond in het vervulde recht in Christus Jezus. Hij heeft gehongerd en gedorst. Hij verging onder het vuur van Gods toorn. Hij droeg onze zonden in Zijn lichaam

op het hout.

"Vader", vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Daar begint Hij vurige kolen te hopen op het hoofd van moordenaars. Vijanden maakt Hij tot vrienden.

"Zo dengene die u haat, hongert, geef hem brood te eten; en zo hij dorstig is, geef hem water te drinken"; Waarlijk..dat heeft God gedaan. Dat heeft de Vader gedaan toen Hij het Brood van de hemel zond. Dat heeft de Zoon gedaan toen Hij het land doorging: goeddoende. Dat heeft de Heilige Geest gedaan door de pijlen te brengen in het hart van des Konings vijanden.

Hongerigen en dorstigen gaan dood. Hun kracht vergaat en hun levenssap verdroogt. Wanneer dengene die u haat in "goede" doen is, zal hij wellicht uw brood en water met een verachtelijk gebaar versmaden.

De jongste zoon uit de gelijkenis begon gebrek te lijden. Hij kwam tot zichzelf. Toen begonnen de vurige kolen te branden. O, wat was vader goed geweest. En toen hij arm en ellendig thuiskwam, werden weer vurige kolen op zijn hoofd gehoopt...Het beste kleed..het gemeste lam..schoenen aan de voeten..een ring aan de vinger.

O, zoon..het was een hatelijke gang uit vaders huis naar de vreemde. Maar alle afkeer en verachting moest smelten onder de liefdekolen. Rijke en verzadigde haters zijn uitgesloten en sluiten zichzelf uit. Maar de in het nauw gedrevenen leren met de broers van Jozef bekennen: Wat zullen wij tot mijn heer zeggen, wat zullen wij spreken, en wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid uwer knechten gevonden.....

Toen duurde het niet lang...Jozef maakte zich bekend aan zijn broeders. Kolen van liefde strooit hij op hun hoofd, en vervult alzo de wet van Christus.

Want God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.

O, vurige kolen...Hoe zwaar zal de straf zijn voor de verachters en versmaders van het Heilig Evangelie. En gij, Kapernaüm, die tot de hemel toe verhoogd zijt, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden.

Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda, want zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren, die in u geschied zijn, zij zouden eertijds, in zak en as zittende zich bekeerd hebben.....

Kolen van liefde kunnen vlammen van toorn worden. O Heere, laat ons smelten onder de kolen van liefde, opdat we niet vergaan in de vlam van Uw toorn.

In het rechtsgeding op Golgotha is de liefde-loosheid van een volk verzoend.

In dat volbrachte werk is ook de weg bereid voor de liefde in de harten van mensen.

Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en elkander hatende. Maar wanneer de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes; Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker; opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn Genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwigen levens. Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat gij ernstig bevestigd, opdat degenen, die aan God geloven, zorg dragen om goede werken voor te staan; deze dingen zijn het, die goed en nuttig zijn de mensen (Titus).

Zo dan uw vijand hongert, geef hem te eten.

Zo hem dorst, geef hem te drinken.

Omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Ik heb mijn medemens misbruikt voor mijn begeren, en al hetgeen de wereld rond mij heeft vertoond, gebruikt voor mij alleen. Ik heb de aard bewoond

om haar voor mijn gemak en lust te exploiteren
en deze sluwheid in mijn eigen oog verschoond.

Al wat de wereld bood was dienstig tot laveren.
Ik ving de winden zo, dat ik mijn richting voer,
En vond mijzelf als verantwoordelijk stuurman
stoer..

tot 'k op mijn knieën Uwe wil heb leren eren,
en 'k alles overgaf met Christus aan het roer.

D.C.O.