

SCHRIFTMEDITATIE

"Uw goede Geest geleide mij in een effen land".

Psalm 143:10b.

De dichter van psalm 143 spreekt zijn verlangen uit naar de Heilige Geest. Hij leed onder de vervolgingen, binnenshuis en buitenshuis.

Binnenshuis is hij een zondaar..Niemand die leeft zal voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn. Daarom: Ga niet in het gericht met Uw knecht. Binnenshuis en buitenshuis zijn de vervolgers van de ziel. Vlees, zonde, duivel en wereld vertreden hem ter aarde, als degenen die overlang dood zijn.

Toch is deze man zich bewust een "knecht van God" te zijn. Menigmaal heeft de Heere hem Zijn gunst betoond. Dat wil echter niet zeggen dat wij met die gunstbewijzen uit het verleden, de weg weten in het heden.

De "genade" is geen hulp in de huishouding of een halve kracht voor lichte werkzaamheden. Zo denken wij er doorgaans wèl over.

We zijn bekeerd, geleerd en geëerd met ons "Hallelujah" en met ons "als het zo eens wezen mag".

David, de man naar Gods hart, spreekt er anders over.

Hij loopt niet weg met "ingestorte hebbelikheden".

Integendeel..hij is in zorg vanwege alle onhebbelikheden..Wie zal bestaan??

Toch is deze man zich bewust een GOD te hebben: Gij zijt mijn God. Hierin is hij rijker dan veel zogenaamd arme mensen die jaar en dag met hun "hebbelikheden" blijven zeuren en leuren..en het de man niet durven nazeggen: Gij zijt mijn God.

Hoe zou het ook anders kunnen? Op God verlaat zich de arme, en deze arme is rijk in God.

Hoe doet zo'n arme het welbehagen van God?

Zulk een arme kan helemaal niets doen. Hij heeft nodig dat de Heere hem leert. Hij heeft de stem van de Vader nodig: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in welke Ik Mijn welbehagen heb, hoort Hem.

Dat is immers de rechte leer?

Die de Zoon aanschouwt en in Hem geloofst, heeft eeuwig leven.

Die de Zoon ongehoorzaam is, blijft onder de toorn van God.

Goed..goed..maar hoe moet ik dat doen? Kan ik met bezorgd te zijn één el tot mijn lengte toedoen?

Indien gij dan het minste niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd?

Dan maar onbezorgd zijn? Och, wat zijn wij?

Leer mij o Heere, de weg door U bepaald.

UW GOEDE GEEST.. Mijn geest is niet goed. Of weten wij niet van hoedanige geest wij zijn?

Onze geest is onbetrouwbaar, dwaalziek, arglistig.

Wij kunnen niet Geestelijk zijn.

We zijn vleeselijk, verkocht onder de zonde.

God is goed..Vader, Zoon en Heilige Geest.

De Geest van God is de Goede Geest. Hij is Heilig en Rein. Hij gaat uit van de Vader en de Zoon. Hij leidt in de waarheid. Hij ver-

heerlijkt Christus. Hij maakt indachtig. Hij draagt vrucht in het leven van zondaren. Hij

overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij is de Geest van de blijdschap. Hij is de

Geest van de genade en de gebeden.

Alléén door die Geest zal het geschieden, niet door onze geest.

Het is beter nederig van geest te zijn...Uw goede Geest geleide mij.. Neem mij bij de hand, goede Geest van God.

Zonder die hand dool ik als een vogel van z'n nest. Zonder die hand kom ik niet op de rechte weg..de weg naar de stad..de weg naar het hart..de weg naar U.

Uw goede Geest geleide mij in een effen land... De bewoner van Kanaän wist heel goed wat een

oneffen land betekende. Het waren de paden, vol gevaar.

Losgeraakte stukken steen konden de weg versperren. Door regen en hitte ontstonden kloven in de weg, gevaarlijk voor de reiziger. Daar waren de gladde plaatsen. De voet slibberde en men viel in verwoesting.

Rechte wegen en een effen land zijn van het grootste belang. De dichter weet van zulk een oneffen land.

Hij heeft er dagelijks mee te maken. Wij hebben er óók mee te maken.

Die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.

Onze verblijfplaats is zo best niet.

Veel obstakels versperren de weg. Eigenlijk zien we in 't geheel geen weg.

Wel zijn er strikken en netten voor onze voeten. Daar is ons eigen mislukte leven. 't Is een verloren leven. Eén berg van onmacht, onwil, onmogelijkheid.

Iedere stap een misstap. Zonde van bedrijf.. zonde van nalatigheid. Eigenwilligheid.. hoogmoed.. blindheid.. doofheid.. verlamming.. onrust.. ongeloof.. de éne steen na de andere.

Dat alles behoort bij ons land.

Een land van duisternis en dood; waar niemand lavenis kan krijgen.

Heere, leidt mij in een effen land. Dat is het heilige land. Je hoeft het niet in Israël te zoeken.

Ook in ons eigen land niet.

Het effen land is het land van de vrede. Een land, vloeiende van brood en wijn.

Dat effen land is de persoon en het werk van Christus. Hij heeft het land bereid. Al de stenen en hindernissen heeft Hij uit het midden weggedaan.

In dat land is de Wet heerlijk vervuld. In dat land is de vloek ondergaan en ondergegaan. Zonde en overtreding zijn verzoend en weggedaan.

O, welk een heerlijk land. Er groeien in dat land kruiden tegen alle kwalen.

Er is een weg, die de heilige weg genoemd wordt. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. In dat land wordt alles om niet uitgereikt. Armen ontvangen er zonder prijs, wijn en melk. In dat land wordt gezongen:

Uw goedheid, Heer, is hemelhoog;
Uw waarheid tot de wolkenboog;
Uw recht is als Gods bergen;
Uw oordeel grond'loos, Gij behoedt,
En zegent mens en beest, en doet
Uw hulp nooit vrucht'loos vergen.
Hoe groot is Uw goedgunstigheid..
Hoe zijn Uw vleug'len uitgebreid..
Hier wordt de rust geschonken;
Hier 't vette van Uw huis gesmaakt;
Een volle beek van wellust maakt
Hier elk in liefde dronken...

Hij heeft dat land bereid voor de ellendigen.
Ze mogen er wonen. Tranen worden gedroogd..
zonden vergeven en vergeten.

Waar is dat goede land? 't Is daar, waar de Heere Jezus is.

't Is daar, waar het dierbaar Evangelie wordt verkondigd, en geloofd.

't Is daar, waar Zijn tekenen en zegelen zijn. O, hier op aarde is het een leven door het geloof.

Soms mogen we de blijdschap van het effen land proeven. Smaakt en ziet dat de Heere goed is.

Het effen land is zo ver weg...toch is het ook zo dichtbij. Je kunt denken het nooit meer te zien...en opeens ben je er in. Hij werpt volle garven in uw schoot.

Meer dan Boaz is hier.

Hoe kom ik in dat land? Door eigen kracht en inzicht zullen we het niet vinden. We worden er in gebracht.

Hoe zouden we dat land ooit kunnen vinden?

Wie zou er naar verlangen?

Leer mij..wil mij geleiden..ik kom er nooit.

De Herder is de deur tot dit effen land.

Wie is de Herder? Onze Heere en Zaligmaker.
Wie is de Leidsman? De Heilige Geest, door de
Zoon van de Vader gebeden. Hij gaat uit van
de Vader en de Zoon. Hij leidt in het effen
land. Hij leidt in de waarheid.

O, ik zou altijd wel in dat effen land willen
wonen.

Mijn land is vol doornen en distelen. Echter..
we bevinden ons nog op de aarde.

In Christus zijn we reeds in het effen land
ingekomen.

Uw wandel is in de hemelen..uw leven met
Christus verborgen bij God.

Maar 't is nog niet af. We dragen hier het
beeld van de aardse Adam, naar lichaam en
ziel. Straks komt de volkomen genieting van
dat goede land.

Hoe kom ik er dan? Alleen door de Heilige
Geest.

In grote mate is deze Geest uitgestort op het
Pinksterfeest. Deze Geest heeft nog geen rust.
Hij wandelt door het dorre land en laat water
stromen voor de dorstigen...levend water.

Hij laat het volk in duisternis een groot
licht zien. Een licht dat straalt uit dat
goede land. Licht door de poorten van de stad.

Uw goede Geest geleide mij in een effen land.

Ook mij, Heere..ook mij.

Ga toch niet voorbij aan Uw knecht.

Laat ons door het geloof het vergelegen land
zien.. Laat ons de Koning zien in Zijn schoon-
heid.

Lieve lezer..er is maar één effen land. Alle
andere landen en wegen zijn geen echte landen
en wegen.

Zij zullen allen ophouden te bestaan.

Eén land blijft eeuwig bestaan. Het land van
de Belofte. Het hemels Kanaän..Jeruzalem dat
boven is.

De stad zal laag worden in de laagte, en het
zal hagelen waar men afgaat in het woud.

Zie, dat is het land van de mensen.

Daar gelden mensenkrachten..mensenwerken..

mensenhuizen Maar dit alles zal vergaan.

Alleen het effen land zal bestaan tot in eeuwigheid. Kom, Schepper, Geest, bezoek Uw kerk. Mensen noemen de landen naar hun namen. Maar onze verwachting zij op Immanuël en Zijn land.

Lieve lezer..in dat land staat de Boom des Levens.

Hebben we de kostelijke vrucht reeds geproefd? Dan zijn we op reis..op reis naar het effen land.

Of is ons deel alleen dit leven? Dan zullen wij zeker vergaan.

Zij konden niet ingaan vanwege het ongeloof. Maar door het geloof is Abraham een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Izak en Jakob, die medeërfgenenamen waren van dezelfde belofte.

Want Hij verwachtte de stad, die fundamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is. Uw goede Geest geleide mij in een effen land...

Door de nacht hoor ik uw stem, stad van mijn hart, Jerusaleem.

Want op ieder getij, bij vreugde en klacht, stad van mijn hart, werd gij gedacht.

Eer ik u dan, Jerusaleem, vergeete, vergeete ik mijne moeder en mijne jeugd.

Waar wij rusteloos dolen of in vreugde zijn gezeten,

wij gedenken u, stad, in weemoed en in vreugd.

We wensen alle lezers gezegende Pinksterdagen toe..

Met het oog op het effen land en de stad van God.

D.C.O.

oo00oo

LAAT PINKSTEREN.

Wij zeiden: Morgen zomerweder.
en beidden U, o Geest van vuur.
Gij druppeldet als regen neder
en laafdet harten en natuur.

Door Uw bestel is 't zaad ontsproten
't is opgewassen door Uw kracht.
Het is in bloeien uitgeschoten,
de halmen buigen zwaar van dracht.

Alleen mijn hart, die dorre stengel,
hoe mild en mals Gij hem begoot,
vertoont noch blad noch bloemgebengel.
De taaie stok blijft grauw en dood.

Och, dring in de onvruchtbare aarde,
en stijf snel in de steel omhoog.
Het minste bloeien in de gaarde.
is nog zeer dierbaar in Uw oog.

Gij druppeldet als regen neder..,
De bloemen heffen blank en puur,
en spiegelen Uw witheid weder.
Daal neder, Geest van Godlijk vuur..

Willem de Mérode.

oo00oo



Willem de Mérode