

"Zijt nuchter en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden".

1 Petrus 5:8

De gelovigen in Klein-Azië hadden het moeilijk. Het woord van de Meester werd ook aan hen vervuld: In de wereld zult gij verdrukking hebben... Dat de Meester de wereld overwonnen heeft wordt niet altijd in het oog en in het hart gehouden. Zo bevonden zij zich in lijden om des geloofs wil. We lezen in de brief: Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwame;

Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u; opdat gij ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de Naam van Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der heerlijkheid en de Geest van God rust op u.

In die tijd waren er ook vakbonden en andere verenigingen. De gelovigen, die niet meededen aan de heidense praktijken, werden onder druk gezet: Waarin zij zich vreemd houden, als gij niet meeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid, en u lasteren....

Van allerlei misdaden werden de gelovigen beschuldigd: En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen; opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken, die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking....

Onder deze omstandigheden werd bij velen de hoop neergedrukt. Het vlees trekt naar het vleselijke.

Daarom: Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren.... Zie toch op de onverderfelijke en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is

voor u...

Zo is dan deze brief de brief van De Hoop en van de Vermaning. O, mijn ziel..wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts, en mijn God.

"Zijt nuchter"..Weest helder van geest. Laat u niet bedwelmen door de mooischijnende redenen van het vlees. Laat uw blik niet verduistern door het mistige waas van de geest der leugen..de geest van de vooruitgang..de geest van de valse vrijheid..de geest van de twijfel..de geest van de revolutie..de geest die heerst in de kinderen der ongehoorzaamheid.

Zijn listen zijn ons niet onbekend. Petrus weet ervan. Zijt nuchter. Want de geest van de wereld is de geest van de moordenaar. Het is de geest die de zielen verderft en het ongeboren leven vermoordt. Het is de geest van de tirannie. Die geest duldt geen tegenspraak. Die geest stampet alles in de grond wat haar niet welwillend tegemoet treedt.

Die geest verheft de ongerechtigheid tot liefde en de leugen tot waarheid. Die geest spreekt van vrede waar geen vrede is. Die geest loochent de doodstaat van de mens. Die geest blaast de mens op met drogidealen van vrede en gerechtigheid, buiten de kennis en het geloof in de betalende Plaatsbekleder.

Zijt nuchter en waakt..Weest wakker. Laat u niet in slaap sussen door de ijdele filosofie en verleiding der geesten.

Wakker zijn...OOG hebben voor de werkelijkheid. Niet blind zijn voor het oordeel der verharding dat zichtbaar wordt in deze wereld. Maar ook: Ziende op Jezus, de overste Leidsman en Voleinder des geloofs.

Ziende op de ellende gaan we tenonder. Ziende op Jezus is er zelfs hoop in alle verwarring. Zeker, 't lijkt wel of alles eraan gaat. Naar het oordeel van velen leven we in het na-Christelijk tijdperk. Maar met alle eerbied voor Dr. de Graafs grote kennis en inzicht...: We

hebben gelukkig niet met een dood of levend tussenwezen te doen.

O neen, laat de goden maar sterven. Hoe meer hoe beter. Dat is de ernst en tegelijk de heerlijkheid van het Evangelie, dat alle goden mogen sterven.

Maar Jezus leeft. Hij heeft overwonnen.

Er is een tijd geweest dat het "gewoon" was naar de kerk te gaan...belijdenis te doen enz. Die tijd is voorbij. Opvoeding en onderwijs trekken de scheidslijn langer niet. De zogenaamde mondige mens beslist zelf. Dit bewerkt een scheiding der geesten.

Wat uit God is, hoort. Wat uit God niet is, hoort niet. Dat komt in onze tijd duidelijk openbaar.

Daarom staat, meer dan ooit, de kerk in het teken van het wonder. Het wonder, dat mensen naar de kerk komen. Het wonder dat jonge mensen belijdenis begeren af te leggen. Het wonder dat weerbarstigen worden gebogen door Woord en Geest.

Dan mag het hart wel eens verbreken vanwege het wonder van Gods genade. Dat HIJ doorgaat met de toebrenging van een gemeente die zalig wordt. Dat HIJ doet gedenken aan de vrouw van Lot. Dat Hij de verdwaasde mens stilzet bij het ene nodige.

Dat HIJ nog jonge mensen wakker maakt. O, dat mogen we nog zien en bemerken.

Gemeente..ik zeg dit niet met de zelfgenoegzaamheid van de christenmens. O neen. Iets mag ik weten van de geestelijke dood waarin we verzonken zijn.

'k Heb in m'n leven mogen spreken voor soute-neurs en walletjesmensen. Ook voor ontwikkelde mensen. Onder alles en allen heb ik mogen ontdekken dat God alleen wakker kan maken. En waar het Hem behaagt, ons ook wakker maakt. Met onszelf bereiken we niets. Daarom is het wonder des te groter wanneer ik de kleine kinderen op de katechisatie zie. Als ik de grotere jongens en meisjes op de katechisatie zie.

Juist omdat ze niet beter zijn, is het wonder

des te groter.

Wel heeft de grote tegenpartijder mij weinig zegen beloofd. Hij heeft me ingefluisterd de ondergang van ons allen..vroom en goddeloos. Doch steeds behaagde het de Heere ons te bepalen bij dat eenzijdig Verbond en de Almacht van Zijn genade. Dáárom ging het. Dáárom mogen we nog leven onder dat dierbaar Evangelie. Dat God ons ook dáárin wakker deed zijn, om te aanschouwen de wonderen van Zijn hand. Er is in ons midden veel leed. Velen hebben het moeilijk. Velen hebben een blok aan het been. Sommigen zijn in de kracht van hun leven gebroken.

Anderen zien op tegen te verwachten nood. Maar door alles heen mogen we bemerken dat de Heere Zijn Woord tot lering en onderwijzing wil zegenen, óók in de omstandigheden van dit leven.

Hem zij de dankzegging. Wat ons en onze kinderen nog overkomen zal, weten we niet. Maar tot dit ogenblik heeft Hij ons vastgehouden..tegengehouden...staande gehouden.

Bij óns is de schuld. Bij Hem de schuldvergevende liefde.

Waakt. Gij hebt voor ons, o Heere, doorwaakt Doods duistre nachten.

Waakt. De Heere gaat door. De duivel gaat door. Hij is de tegenpartij. Hij is de aanklager van de broeders. Hij is de grote hinderaar. Hij verklaagt de broeders dag en nacht voor onze God. Hij is de oude draak..de briesende leeuw. Dag en nacht dient hij een lijst met aanklachten in. Dag en nacht eist hij z'n recht op. Dag en nacht probeert hij God te bewegen ons te verdoemen..Ons aan hem over te geven. Onze ondergang en dood is zijn leven.

Dáár leeft hij voor..dag en nacht.

Hij kent onze zonde en ellende beter dan dat we ze zelf kennen. Nauwkeurig tekent hij aan. Ieder ogenblik houdt hij appél..telt de ontbrekenden..trekt er op uit. Nooit wordt hij moe. Nooit kent hij rust. Wie zal bestaan tegen zulk een geest?

Een geest die leeft van slachten en verderven?
"Weest wakker", zegt God, de satan begeert
zeer u te verslinden.

Vol woede ziet de draak aan hoe God doorgaat
in de wereld en in de kerk. Hij misgunt u alles,
behalve de ellende. Hij probeert uw huwelijk te
vernielen. Vol ergernis ziet hij de zegen over
de hand van de vlijtige.

Briesende waart hij rond. Vervuld van haat
bonkt hij op de hemelpoort. Hij spreidt z'n
brieven uit voor God. Hij eist op. Wie zal er
van Jakob blijven staan? De briesende leeuw
zegt dat al de kinderen hem toebehoren. De
draak dreigt ze te verslinden.

Maar wat zegt Gij? Trouwe God..wat zegt Gij?
Zult Gij Uw hand van ons aftrekken? Ons over-
geven aan het goeddunken van het boze hart?
Zult Ge ons laten toevallen aan het wild ge-
dierte dat niets ontziet?

Rijs op, o God, rijs op toon Uw gezag;
Betwist Uw zaak, wees onze pleitbeslechter;
't Is meer dan tijd; gedenk o Hoogste Rechter,
Wat smaad de dwaas U aandoet dag op dag.

Weest wakker. Onze Heere en Zaligmaker is opge-
staan. Hij heeft de kop der slang verplet. Bij
Hem is Raad. Bij Hem alléén.

Hebben we kinderen? Kleinkinderen? Achterklein-
kinderen? Wat is onze hoop? Vergeet toch niet
dat de Heere zich een Gezalfde heeft verkoren.
Het welbehagen des Heeren zal door ZIJN hand
gelukkig voortgaan. Om de arbeid Zijner ziel
zal Hij zaad zien.

Daarom: Zijt nuchter en waakt, want uw tegen-
partij, de duivel, gaat rond als een briesen-
de leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden.
Luisteren we nog naar enkele regels uit Bilder-
dijks "bemoediging".

Beef niet, Christen,
In dees twisten,
Als het heir der ongodisten
Aard en zeeën overspreidt,
Door geweld en helse listen

Kerk en Staat de val bereidt.

Maar Gods ogen,

Nooit bedrogen,

Peilen d'afgrond uit den hogen;

Zien dat heilloos woeden aan,

Spotten met het roekloos pogen

Van de vader van de logen,

Met zijn opgeblazen waan.

Laat hij wetten:

Uittrompetten;

Span hij de onschuld vooglaarsnetten;

Jezus leeft en overwon;

Wat zou ons met Hem ontzetten,

Die de kop der slang verpletten,

Dood en hel betemmen kon.

D.C.O.

oo00oo