

"Want Hij komt".

Psalm 96:13 ged.

De HEERE KWAM. HIJ KWAM om het schepsel, dat al bevende voor Hem vlood, te roepen. Hij KWAM, om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Met Zijn Belofte kwam Hij in het hopeloze en radeloze mensenleven. Hij KWAM tot de gaande en vergaande mens. Hij KWAM in het Woord dat eeuwig is. Hij KWAM uit de nooit begonnen eeuwigheid.

Hij KWAM, en wilde Zich bergen in de zondvloed in de lenden van Noach. Zijn komen in toorn tot de eerste mensheid was vol van genade en waarheid, tot voortgang van de Belofte.

Hij kwam tot Godverzakende torenbouwers. Hun plannen werden verijdeld. Maar HIJ richtte daardoor op een toren van verlossingen. De Naam des HEEREN is een sterke toren.

Hij KWAM, en riep Abraham, een afgodendienaar, uit het Ur der Chaldeeën.

Hij bevestigde Zijn belofte. Door het onmogelijke heen kwam Hij, de Komende.

Niets kan Zijn hoog besluit ooit keren,
't Blijft van geslachte tot geslacht.

Hij KWAM, toen Abraham sliep bij het Bondsoffer. De weg van het Verbond werd eenzaam gelaten.

Hij werd een woeste, afdalende weg. Op Abraham viel grote schrik en duisternis.

Tussen de doormidden gesneden dieren lag een pad van bloed.

Hij KWAM en ging tussen de stukken door..Hij, de ware en ene partij. Hij wandelt door het bloed. Hij komt door het bloed tot Abraham.

Hij Kwam tot een verloren volk...een volk in duisternis en dienstbaarheid.

Hij kwam en leidde hen uit door een uitgestrekte arm en een sterke hand.

Hij kwam in de weg van het bloed...het lam...de eerstgeborenen.

Hij kwam in wonderen en tekenen.

Hij kwam in wolkkolom en vuurkolom.

Hij kwam op de berg en sprak: Ik ben de HEERE uw God...

Hij kwam in de offeranden en ceremonieën.

Hij kwam in tent en tabernakel.

Hij kwam altoos als de Eerste en de Laatste.

Immers, wij zijn van God uitgegaan om nooit meer terug te keren.

Hij kwam door nood en dood. Door Rachab de hoer en Ruth de Moabitische.

Hij kwam door Richters, Profeten, Priesters en Koningen.

Onweerstandelijk dreef Hij de Belofte van het Zaad door de geslachten heen. Door ballingschap en lijden... Oorlog en honger.. Pest en melaatsheid.. Verwoesting en ondergang.

Hij kwam snellijk tot Zijn tempel.

Hij kwam en is gekomen tot de maagd Maria. In de volheid des tijds heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw.

Hij kwam tot de herders: Geboren is u heden de Zaligmaker.

Hij kwam.. en heeft ons vlees en bloed aangenomen. Het Woord is vlees geworden. In het Kind, de Jongeling en de Man. In leven en in sterven. Uit de schoot van de Vader kwam Hij in de schoot van Maria. Kwam Hij in de schoot van de kerk.

Hij sprak: Zo Ik niet gekomen ware, ge zoudt een voorwendsel voor de zonde hebben. Maar nu Ik gekomen ben hebt gij geen voorwendsel voor de zonde.

Hij kwam om Gods wil te doen. Dit is het Brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan ete, en niet sterve.

Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben een Licht, in de wereld gekomen.

O ziet, tegenover de vluchtende mens staat de komende Heere. Zondaren vangt Hij in Zijn net. Hij trekt ze met koorden en touwen van eeuwige

liefde.

Wat is ons komen? Zij komen aan door GODDELIJK licht geleid.

In de tijd van Zijn gunst opent Hij hun blinde ogen. Dan pas zien ze hun grote verblindings.

Dan pas erkennen zij de duisternis van de geestelijke dood waarin ze verkeren.

Alles gaat alleen van de Komende uit. Niets hebben ze van zichzelf. Geen berouw. Geen geloof. Geen hoop. Geen liefde.

Het scheppende Woord beveelt: Kom uit. Dan komen de gestorvenen uit, aan handen en voeten gebonden.

Hij troost de veroordeelde, de bedrukte, de verworpene in zichzelf, met het Woord: Mijn zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Genade is op Zijn lippen uitgestort.

Gevangenisdeuren maakt Hij open. Gevangenen maakt Hij los.

Hij is gekomen om de ellendigen en nooddriftigen te richten in rechtmatigheid.

Zijt ge veroordeelt? Schiet ge in alles tekort? Kunt ge niet één goed kenmerk bij uzelf vinden? Kunt ge aan niet één eis of voorwaarde voldoen?

O biddeloze, dankeloze zondaar, die geen stap kunt doen op de weg naar Hem.. HIJ KWAM. HIJ IS GEKOMEN. HIJ KOMT!

Het "bnze" doet niet mee. Onze ongeschiktheid staat Hem niet in de weg. Rijken worden ledig weggezonden. Armen worden met goederen vervuld.

Jezus brengt alles mee. Hij schenkt alles.

Zonder prijs en zonder geld. Wijn en melk.

Maar zou ik daarbij horen? Hij is immers de grote Pottenbakker? Machthebber over het leem?

Luister dan naar de melaatse: Heere, indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen. En Jezus raakte hem aan en zeide: Ik wil.

Maar mijn zonden? Hij zegt: Kom, en laat ons samen richten. Wat een eeuwige meevaller..

Hij wast in Zijn bloed.

Hij vergeeft en vergeet.

Is het lang geleden dat ge de troost smaakte

van Zijn vergevende liefde? Maken de zonden een scheiding tussen de Heere en de ziel? Gevoelt ge uw totale onmacht om één knoop te ontbinden? Eén raadsel op te lossen? HIJ KOMT! Hij, Die het goede werk begint, zal het ook voleinden, tot op de dag van Jezus Christus.

De Komende komt tot de gaande. De Komende doet komen. Komt, en uw ziel zal leven. Gezegend is Hij, Die daar komt in de Naam des Heeren. Gezegend de onwillige, die gewillig gemaakt wordt. Gewillig, om uit Genade zalig te worden.

Hij komt. Ook heden komt Hij in de prediking van het Heilig Evangelie. Hij komt door de werking van de Heilige Geest.

Wat een eeuwig wonder... te mogen verkeren onder de beademing van het dierbaar Evangelie. Ook dat is naar het voornemen van Zijn wil. Het heeft Hem goedgegacht ons te brengen onder het door Hem verordineerde middel tot de zaligheid. Zijn heilige Naam heeft Hij over ons uitgeroepen.

HIJ KOMT op de wolken des hemels. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid, en de volken in alle rechtmatigheid.

Hij komt Zijn belofte vervullen: Ziet, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal.

Hij komt met de wolken. Aller oog zal Hem zien. Hij heeft getuigd, zeggende: Ja, Ik kom haastig. Amen.

Ja, kom, Heere Jezus.

D.C.O.

oo00oo