

"En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld, als zij dit hoorden".

Luc. 4:28.

De Heere Jezus verkondigde het Evangelie in veel dorpen en steden van Galilea. Ook vertelt men in dat land: al de wonderen van Zijn hand. Op één van Zijn reizen kwam Hij in Nazareth. Dat mag een wonder van Genade heten.. Jezus kwam te Nazareth! Wie kwam uit Nazareth tot Hem? Nathanaël had het nog niet zo mis, toen hij uitriep: Kan uit Nazareth iets goeds komen? Evenwel kan er TOT Nazareth iets goeds komen. De GOEDE ZALIGMAKER komt wel tot Nazareth. Dat is Genade. Immers, de Zaligmaker is in deze plaats opgegroeid. Hij kent de mensen meer dan alleen maar oppervlakkig. Hoeveel karweitjes heeft Hij verricht in en aan de huizen van de Nazareners. Hij weet de roddelaars en de slechte betalers wel te zitten. Toch komt Jezus naar de plaats daar Hij "opgevoed" werd. O mensen, je zou er bij huilen: De plaats daar Hij "opgevoed" was. Hoe diep heeft de grote Opvoeder willen buigen in ons vlees. In Nazareth heeft de Heere op catechisatie gegaan. Hoeveel synagogediensten zou Hij hier wel hebben meegemaakt? De mensen hebben Zijn Naam aan dit plaatsje verbonden: Jezus de Nazarener. Grote wonderen werden in die Naam verricht. Het is genade op genade, dat Jezus te Nazareth komt. Laat ons echter voor alles bedenken dat genadeverkondiging ook gerichtsprediking is. Genadeverkondiging is het gericht over alle hoogheid van het vlees.. Onschuldigen zullen opstaan en het Evangelie verachten. Schuldigen en verlorenen zullen zich verblijden in "gunst van boven". Jezus komst maakt de gedachten uit vele harten openbaar.

Nu is het sabbat. Een liefelijke morgen en een Leraar der gerechtigheid met een kostelijk Evangelie. Maar zie toe..we zijn er nog niet. De kerk is nog niet uit.

Liefdebetoon kan de vlam van de haat hoog doen oplaaien. Bergen kunnen omvallen en heuvels wijken.

Gezegende sabbat. Heden begeeft de ware Sabbat Zich tot de synagoge. Hij is in der waarheid: DE MOND GODS.

Kijk..Hij gaat staan. Jezus gaat staan tussen de vromen..de Woordverklaarders..de toepassers..de hoorcommissie.

Jezus geeft te kennen dat Hij wil lezen. Hij wil Zijn eigen Schriften lezen. Lezen uit eigen werk. Wie kan beter lezen dan Hij, de Auteur van het werk? Wie kan beter vertolken dan de Uitdenker zelf? O, kostelijk uur..De Auteur gaat lezen uit eigen werk. Welk werk? God, ja God bepaalt de keuze van het werk.

Daarom grijpt de synagogedienaar een rol..De rol van Jesaja de profeet.

Had de dienaar niet iets anders kunnen grijpen? Neen. De hand van de dienaar houdt vast omsloten de rol van Jesaja. Zonder te beven reikt hij de rol aan Jezus over. In Jezus handen ligt de rol goed. Jesaja mag wel van vreugde opspringen. Eindelijk is de rol in goede handen. Dat is wel eens anders geweest.

Luister eens naar Jesaja: Want de Heere heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap, en Hij heeft uw ogen toegesloten; de profeten, en uw hoofden, en de zieners heeft Hij verblind. Daarom is u alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek, hetwelk men geeft aan een, die lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan niet, want het is verzegeld.

Of men geeft het boek aan een die niet lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan niet lezen.....

Verwonder u nu, mijn ziel, en beef bij deze majesteitelijke heerlijkheid.

Stel u voor de vraag: Wat gelooft gij van de

voorzienigheid Gods? God heeft Zichzelf een Lam ten brandoffer voorzien. Zonder wijfeling neemt Jezus de rol over. In de rol des boeks is van Mij geschreven. De synagoge heeft gefaald.

O, hoge wonderen. In Nazareth schijnt de zon. Jezus opent de rol en vindt de plaats daar geschreven is: De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalft; Hij heeft Mij gezonden, om de armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; Om de gevangenen te prediken loslating, en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren....Indrukwekkende woorden van de Evangelist Jesaja. Woorden van het jubeljaar. Woorden van bevrijding uit banden. Woorden van herstelling. Woorden van ontferming. Woorden van verzoening.

Jezus maakt de rol dicht en geeft ze de dienaar terug. Nu gaat Hij zitten. De toepassing..o, de toepassing.

De toepassing daar de mensen zoveel mee ophebben. Aller ogen zijn op de Leraar gericht. Wat heeft Hij te zeggen? Wat uit te leggen? De halzen rekken zich. Gedachten vermenigvuldigen zich. Wat heeft onze beroemde timmerman te zeggen? Wat heeft Hij ons te bieden?

En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren vervuld.....

Zeker heeft de Heere nog meer woorden gesproken dan voornoemde.

Hoofdzaak in de verkondiging is, dat Hij het volk bepaalt bij de vervulde profetie. Jezus dient Zich aan als de Beloofde.

De hoorders verwonderden zich over de aangename woorden. Een goedkeurend gemompel stijgt op uit de luisterende vergadering.

Waar haalt de zoon van de timmerman dit alles vandaan?

't Is onbegrijpelijk. Nog zelden zo'n mooie preek gehoord. De een fluistert de ander toe: Voor mij heeft hij een poosje terug het dak gerepareerd.

Hoe is het mogelijk dat zo'n jongen zo dierbaar kan spreken? Ze mogen van Nazareth zeggen wat ze willen...maar die Jezus heeft het toch maar geklaard. Waar zo'n timmermansjongen het al niet toe brengen kan.....

O, volk van Nazareth..Jezus is de ZALIGMAKER. Hij is niet de trots van jullie stad. Hij is niet jullie singulier begaafde.

Heden..Heden is deze Schrift in uw oren vervuld. Heden gaat de zon op in uw synagoge.

O, ontzagwekkend heden. O, schrikbarend uur. Wat zal hier van worden?

Aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Wie heeft de prediking geloofd? Wie heeft geloofd in Hem?

Jezus vertolkte het Woord. Nu wordt Hij de tolk van de gedachten der mensen. Nu maakt Hij de gedachten uit veler harten openbaar.

En Hij zeide tot hen: Gij zult zonder twijfel dit spreekwoord tot Mij zeggen: Medicijnmeester, genees uzelf; al wat wij gehoord hebben, dat in Kapernaüm geschied is, doe dat ook hier in Uw vaderland.....

Stompzinnige ideoten die we zijn. Is dat de vrucht van de bediening? Weten we geen ander woord dan "medicijnmeester"?

Is dat het punt? Moet die timmerman-tovenaar iets doen? Iets bijzonders? Om ons meerderwaardigheidscomplex te stijven?

Is dat veel beter dan de stompzinnige vraag aan Lou de palingboer, of hij van water wijn kon maken? Lou zei: Geef me een glas wijn, en ik zal er water van maken... Is dat ons geestelijk niveau? O God...medicijnmannen hebben we wel gewild, maar Hij, de Redder, de Ruimte-maker, hebben we niet begeerd.

Toch laat de Meester het er niet bij. Hij wil het waas, de sluier van de zelfvoldaanheid, afrukken. De grote toneelvertoning van deze "voorstanders van de oude waarheid" wil Hij verstoren.

Hij zal de leugen openbaar maken. Hij is immers ook gekomen om de "vader der leugen" te ontmaskeren? Hoe zal dat geschieden?

En Hij zeide: Voorwaar Ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in Zijn vaderland.... Dat is óók een oude waarheid.

Maar....ze hebben zich toch verwonderd over de aangename woorden? Inderdaad. Ze vonden het een mooie preek. Maar HEM zagen ze niet. Ze zagen de zoon van de timmerman. Ze hoorden de woorden maar geloofden niet in het vleesgeworden Woord.

Nu dit spreekwoord: Geen profeet is aangenaam in zijn vaderland. Laat de historie maar spreken. Hoe verging het de profeten? Ze werden veracht en miskend.

Jeremia klaagt dat zelfs de mannen van Anatoth hem tegen zijn. De Heere gaf hem dat te kennen. Toen sprak Jeremia: En ik was als een lam, als een os, die geleid wordt om te slachten; want ik wist niet dat zij gedachten tegen mij dachten, zeggende: Laat ons de boom met zijn vrucht verderven, en laat ons hem uit het land der levenden uitroeien, dat zijn naam niet meer gedacht worde.....

Wie zouden we nog meer noemen? Elia? Eliza? Ezechiël? Amos?

Zij kwamen tot hun volk en werden niet aangenomen. Gij, die de profeten doodde en stenigde die tot u gezonden werden.

Luistert, mannen van Nazareth! In de tijd van Elia waren er veel weduwen in Israël, toen de hemel drie jaren en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het hele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden, dan naar Sarepta Sidonis, een vrouw die weduwe was...een heidin.

Er waren ook veel melaatsen in Israël, ten tijde van de profeet Eliza; en geen van hen werd gereinigd, dan Naäman, de Syriër....

Jezus bepaalt Zijn hoorders bij de Ontferming van God over hetgeen niets is. Het is waarlijk Vrijmachtige, Verkiezende Liefde.

Tevens, en niet in het minst: Israël geloofde in zichzelf.

Geen weduwe zoekt hulp bij God en Zijn profeet. Integendeel..ondanks alles gingen ze gewoon

door. Welke melaatse was in die tijd om hulp verlegen? Zij droegen hun ellende alleen. Zou er onder het "overblijfsel" geen enkele melaatse zich bevonden hebben? Waarschijnlijk wel. Maar wie zal tot de grote Pottenbakker zeggen: Wat doet Gij? Zullen wij Hem bevel geven van het werk Zijner handen? Moeten de mannen van Nazareth zich aanstellen als "recht-hebbenden"?

Een heiden kwam, door het verhaal van een meisje, uit zijn land om hulp te zoeken bij de man Gods. Was die man beter?

Nochtans heeft hij geweten, geloofd en beleden dat de God Israëls alleen God is.

Kom, beste mensen..hoe staat het met jullie?

Jullie zijn als één grote luistercommissie naar de kerk gekomen. Is er nog iemand om hulp verlegen? Is er nog wat te redden? Zijn er nog wat onbekeerde mensen in de kerk? Ja..'t was een mooie preek vanmorgen. Maar de toepassing, o, de toepassing. Maar we willen toch zo graag een toepassing? Dat willen wij toch ook? We willen toch graag een bevestiging in onze staat en stand? En als onze staat niet in orde is en onze stand deugt niet..dan willen we graag meedoen met de loterij? Misschien winnen we nog eens de honderdduizend.

Maar o, nu komt de grote Leraar met preek en toepassing. Nu worden de gedachten uit veler harten openbaar.

Bij deze toepassing moet er iets gebeuren.

Waarom? Omdat de verkondiging van Christus inhield dat het gebeurd is.

Heden is deze Schrift in uw oren vervuld..Zijn er nog gevangenen? Zijn er nog blinden? Zijn er nog gebrokenen van hart? Neen, volk van Nazareth..je loopt nu niet als vrijblijvende kopers op een supermarkt of in een doe het zelf zaak. O wee, welk een ontzagwekkend uur in de synagoge van Nazareth. Donderwolken staan op het punt zich te ontladen. De mannen van Nazareth willen geen uitverkorenen wezen. Uitverkoren wil immers zeggen dat je op dezelfde hoop ligt met al die heidenhonden.

Uitverkiezing wil zeggen dat je van natuur een kind van toorn bent gelijk al de anderen. Dat gaat te ver. Dat nemen we niet. Wat denkt die timmerman wel? Grote verbolgenheid maakt zich van de hoorders meester. Allen in de synagoge worden met toorn vervuld. Ze staan op. Al die lieve mensen staan op. Weg met deze pest. Hij heeft onze beginselen aangetast. Denkt Hij soms dat we Hem nodig hebben? Kom op, mannen, smijt Hem er uit. Zo wierpen zij Hem uit, buiten de stad, en leidden Hem op de top des bergs, op welke hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen. Wat een lage misdaad willen ze begaan aan de Man, die op de ramshoorn blies. De Man die het goede boodschapte aan Jeruzalem. Het jubeljaar kwam niet gelegen. Kan uit Nazareth iets goeds komen? En Jezus? Wat doet Hij? Werpt Hij de moordenaars in de steilte van Gods toorn? Neen. Hij, door het midden van hen doorgedaan zijnde, ging weg. En Hij kwam af te Kapernaum, een stad van Galilea, en leerde hen op de sabbatdagen. 't Is wel een vreselijk oordeel: Jezus ging weg. Maar het welbehagen des Heeren zal door Zijn hand gelukkig voortgaan. Ook in Galilea. Ook in Nazareth. Zijn er nog Nazareners tot het geloof gekomen? Veel? Wij weten het niet. Wel weten wij, dat de broers van de Heere Jezus niet in Hem geloofden. Later wel. Daar is, o God, een tijd van welbehagen. Waar is de roem? Wie durft er nog over roem te praten? Alle roem is uitgesloten. Vlees en bloed staan buiten de deur. Niet anders heeft het voortgebracht dan vijandschap tegen God. O mens van Nazareth..God geve ons te zien hoe ons vlees en bloed aan het kruis te sterven hangt. Hoe God ons vlees en bloed van de steilte heeft geworpen in de allerdiepste verlating. Jezus ging weg uit Nazareth. Maar Hij ging niet weg van het kruis. 't Ziet er bijzonder slecht uit voor alle Nazareners. God verhoede de totale ondergang.

Buiten Jezus blijft geen slachtoffer over voor de zonde.

O God, leer de mannen en vrouwen en kinderen van Nazareth buigen voor het Lam...eer dat het Lam gaat bidden:

Stort over hen Uw gramschap uit; vertoon Uw hete toorn; grijp aan hen, die U haten; Dat hun paleis verwoest zij en verlaten; Dat niemand meer in hunne tenten woon'.
Want dit geslacht, dat zich in't kwaad verheugt, Vervolgt, dien Gij verwond hebt en geslagen; Zijn smart strekt hun tot tijdverdrijf en vreugd; Zij doen van praot en schimp schier alles wagen..

Psalm 69:11.

D.C.O.