

"Maar Hij, door het midden van hen doorgedaan zijnde, ging weg".

Luc.4:30

"En er was geschreven: Jezus, De Nazarener, De Koning Der Joden".

Joh.19:19b

In de vorige kerkbode hebben we iets gelezen betreffende de uitwerping van de Heere Jezus door de mannen van Nazareth.

Gaarne wil ik nog enkele dingen opmerken deze geschiedenis aangaande. Jezus ging weg uit Nazareth. Nazareners Wierpen Hem uit. Jezus GING weg. De ellende is groot: Mensen werpen Hem uit. Het oordeel is zwaar: Jezus gaat weg. Maar ook de genade is groot: Jezus ging weg. Hij treedt handelend op. Hij gaat verder. Hij is zich bewust de weg naar het kruis. Niet door de handen van mensen die Hem van de steilte willen storten, maar op Gods tijd zal Hij Zich geven in de dood. Zijn overlevering tot de dood zal zijn een baren van het besluit. Hij gaat de weg van kribbe tot kruis. Hij, het teder Lam, gaat de weg doelbewust.

Hier is nu de genade overvloeiende. Jezus draagt het kruis.

Hij verdraagt de smaad en het tegenspreken van zondaren. Welk een ontzettende weg gaat Jezus van Nazareth. Heden blijft Nazareth staan omdat de Nazarener uitgaat, dragende Zijn kruis. Zo zien we de kruispunten op de lijdensweg van Jezus. Hij is ontvangen in Maria's schoot, te Nazareth. Hij is geboren te Bethlehem..het broodhuis zonder brood. Hij werd met de vluchtenden gevoerd naar Egypte. Terug naar Egypte. Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. De ware Zoon maakt de tocht, heen en terug, naar Egypte. Dat doet Hij voor de onwaardige zonen Israels. Nu gaat de Levensvorst als Nazarener uit Nazareth naar het kruis. Waarlijk, Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld.

Jezus neemt de Nazarener in Zich op. Hij laat

Zich tot Nazarener maken..tot zonde. Hoe zwaar is dit lijden. Hoe smartelijk de pijn. Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar Hij heeft wel ons vlees en bloed aangenomen. Onze dood en vloek heeft Hij gedragen. Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. Ellendige Nazareners...wij hebben de dood verdiend. Geselslagen moesten ons deel zijn. Uitdrijving uit de synagoge..wegdrijving uit de stad. Walgelijke mensen..Godsdienstige mensen, en juist daarom erger dan de heidenen..dieper gezonken.

En Jezus ging uit, dragende Zijn kruis. Hij gaat uit Nazareth.

Nazareners hebben de dood verdiend. Nazareners zijn godsdienstige zelfhandhavers. Nazareners moeten van de berg worden afgeworpen in de diepte.

Wie kent de sterkte van Gods toorn? En Zijn verbolgenheid naar dat Hij te vrezen is?

Jezus gaat uit, dragende Zijn kruis. Aan Zijn hals hangt het bord met de beschuldiging er op geschreven:

JEZUS DE NAZARENER, KONING DER JODEN.

In drie talen staat het geschreven. Ieder kan het lezen. Maar dat is toch belachelijk? Is dát Zijn schuld? Is het een laatste trap van Pilatus naar de gehate en dweperige Joden? Zeker, Pilatus probeert de Joden belachelijk te maken met hun Koning aan het kruis. Zo hebben ze het ook gevoeld. Graag willen ze het opschrift veranderen, maar Pilatus houdt voet bij stuk: Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven.

Kan uit Nazareth iets goeds komen? De vraag blijft aktueel.

En het antwoord blijft onveranderd; Neen..uit Nazareth kan niets goeds komen. Nazareth is een stad des verderfs.

Jeruzalem is ook een stad des verderfs. Maar van zeer hoog uit de hemel slaat God Zijn

machtige hand om de hand van Pilatus.. Schrijf, Pilatus, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig: JEZUS DE NAZARENER.

Van God is de dwalende en die doet dwalen. Wij mogen toezien. Hij is tot zonde gemaakt. O, gadeloze ontferming. Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees kracheloos was, heeft God, Zijn Zoon zedende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.. Jezus de Nazarener.

Ach, zo wordt Hij toch dierbaar voor een volk van Nazareners.

O, Man van Nazareth.. Gij hebt het bord om UW hals laten hangen. Zulkeen is mijn Liefste, zulkeen is mijn Vriend, o dochters van Jeruzalem. Hij is tot één vlees geworden, doch zonder zonde. De Bruidegom heeft alles verlaten om een verlopen en verlepte bruid te kopen.. los te kopen. Hoog is de prijs. Het is de prijs van het bloed. Zalig de Nazareners die in deze Nazarener bevonden worden. Zalig die in Hem geloven. Hij is de schuldovernemende Borg en Plaatsbekleder. En die buiten zijn, geen plaats hebbende in de stad, komen Hem tegen.

Buiten ontmoeten zij Hem, met het Bord om de hals. Er staat geschreven: JEZUS NAZARENER, KONING DER JODEN.

Ten ware de Heere, Die bij ons geweest is, zegge nu Israël.

De Heere zij geloofd. De rechtvaardige Vader heeft Hem krank gemaakt.

Wie is slecht? Hij kere zich herwaarts.

Wie is een dwaze Nazarener? Hij hore de stem van God: Alzo zegt de HEERE, de Verlosser van Israël, Zijn Heilige, tot de verachte ziel, tot Dien, aan welke het volk een gruwel heeft, tot de Knecht dergenen, die heersen: Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich voor U buigen; om des Heeren wil, Die getrouw is, om de Heilige Israëls, Die U verkoren heeft. In de tijd des welbehagens heb Ik U verhoord, en ten dage des heils heb Ik U geholpen; en Ik zal U bewaren, en Ik

zal U geven tot een verbond des volks, om het  
aardrijk op te richten, om de verwoeste erfe-  
nissen te doen beëerven.

Juicht, gij hemelen, en verheug u, gij aarde!  
en gij bergen! maakt gedreun met gejuich; want  
de Heere heeft Zijn volk vertroost, en Hij zal  
Zich over Zijn ellendigen ontfermen..

Wie komt er ooit te gruw'lijk snood,  
Te veel van alle kracht ontbloot,  
Te walgelijk, te vuil, te blind,  
Te diep er in, te hopeloos,  
Die toch nog geen genezing vindt,  
Genezing voor altoos?

D.C.O.