

Om 's HEEREN huis nr. 95

april 1979

"Jesus Christus, Die de dood heeft te niet gedaan".

2 Tim.1:10b

Wat zegt U nu toch, hooggeleerde en geliefde Paulus? Is de dood te niet gedaan? Maar dat is toch ongelofelijk? De dood is sterker dan alle duivelen. Wat man leeft er die de dood niet zien zal? Wie redt zijn ziel van het graf?

Kerngeleerden sterven. Internisten en specialisten...allen keren weer tot het stof.

Op één of andere kwade dag ligt de multimillio-
nair dood in bed. We behoeven trouwens zo ver
niet te gaan. Straks liggen we zelf te zieltoegen..
en dan brengen ze mij weg, naar de aarde, waar
ik uit genomen ben. Want een man sterft, als
hij verzwakt is, en de mens geeft de geest;
waar is hij dan?

De wateren verlopen uit een meer, en een rivier
droogt uit en verdort; alzo ligt de mens neder,
en staat niet op; totdat de hemelen niet meer
zijn, zullen zij niet opwaken, noch uit hun
slaap opgewekt worden.

Als een man gestorven is, zal hij weder leven?
Ik zou al de dagen mijns strijds hopen, totdat
mijn verandering komen zou.

Dat Gij zoudt roepen, en ik U zou antwoorden,
dat Gij tot het werk Uwer handen zoudt begerig
zijn....Zo ik wacht, het graf zal mijn huis
wezen; in de duisternis zal ik mijn bed spreiden.

Tot de groeve roep ik: Gij zijt mijn vader!

Tot het gewormte: Mijn moeder en mijn zuster!

Waar zou dan nu mijn verwachting wezen? Ja,
mijn verwachting, wie zal ze aanschouwen? Zij
zullen ondervaren met de handbomen des graf,
als er rust te zamen in het stof wezen zal (Job).

DE DOOD TE NIET GEDAAN??? Maar Paulus toch!

Heeft u soms het middel gevonden tegen kanker?
Hart- en vaatziekten?

Maar Paulus zegt: Neen, beste vrienden..ik heb
iets veel beters gevonden..het beste medicijn,
beter bestaat niet. Geen dokter heeft het kun-

nen uitvinden. Het is in geen mensenhart opgeklimmen. God heeft het mij geopenbaard. Maar laat ons eerst eens luisteren naar het Woord: Wij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods.. De bezoldiging der zonde is de dood.

Want door één mens is de zonde in de wereld gekomen, en door de zonde de dood; die dood is tot alle mensen doorgedaan. Wat dat voor een dood is? O, die dood begint ver voor ons lichaam bezwijkt. Het is onze geestelijke dood. Wij zijn van God afgegaan..afgesneden..verloren. Nu derven we de heerlijkheid van God. We zijn God kwijt..derven het leven..de gemeenschap. Naast de duivel is er geen ongelukkiger schepsel dan de mens.

Niemand vraagt: Waar is God mijn Maker, Die de psalmen geeft in de nacht.

Wij hebben de keuze gedaan, eens en voorgoed. Wij zullen zelf God zijn.

Zo is dan onze geestelijke dood een diepe afgrond. En de afgrond roept tot de afgrond.

Immers, in die geestelijke dood glijden we via de lichamelijke dood in de eeuwige dood..

We hadden het over het wederkeren tot het stof.

Let op...daar ligt de mens in z'n laatste ogenblikken. Ziet, hoe krampachtig is de worsteling om te blijven in het land der levenden.

Maar de situatie is uitzichtloos, onhoudbaar.

Een laatste beweging. 't Gelaat van doodzweet klam. Nog een zucht. Nog één. Dan is het stil.

't Gebroken oog staart uitzichtloos naar boven.

Voorbij..Gelijk de beesten, die vergaan. Soms is er opluchting bij de omstanders. Ze fluisteren elkaar toe: Hij is uit z'n lijden verlost.

Maar Jezus heeft gezegd: De rijke man stierf ook, en werd begraven. Hij sloeg zijn ogen op in de hel, zijnde in de pijn.

Jezus spreekt van eeuwige pijn..een worm, die niet sterft..een vuur, dat niet uitgeblust wordt. Eeuwige dood-verlating-lastering-vervloeking-van God verlaten-met velen en toch alleen-eeuwige straf. Ontzettende werkelijkheid. Wie zegt daar: Uit het lijden verlost?

Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen.

Vervloekt...eeuwig vervloekt. Erger kan niet. O, Paulus, apostel van Jezus Christus..De dood te niet gedaan?? Vertel er toch iets van. Dat zou toch de allerbelangrijkste boodschap zijn die ooit aan stervelingen werd gebracht? Paulus zegt: Ik spreek als apostel van Jezus Christus. God heeft Zijn Zoon gezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de Wet. Die God heeft ons zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, vóór de tijden der eeuwen; doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze Zaligmaker Jezus Christus, Die de dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie. Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel, en een leraar der heidenen.

Hebt u het gehoord, lezer? God zelf spreekt door Paulus van de vernietiger van de dood. God heeft het grootste kwaad aangetast.

Ik...ik ben een de dood toebehorende. Mijn voorland is het graf. Neen, niet het graf alleen. Veel erger: De afgrond van de eeuwige dood. Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus.....

Kom, arme lezer..laat u niet wegdringen door duivel, zonde en dood. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigheid.

O, die ijselijke dood heeft zich letterlijk uitgeleefd in onze Heere en Zaligmaker.

O, die volle dood heeft zich doodgelopen op onze stervende Zaligmaker. Z'n scherpe baktanden zijn gebroken in de Opstanding en het

Leven. Christus is gestorven, begraven, en opgestaan
van de doden.
Het graf kon Hem niet houden.

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, de sterke Held.

Dat is het bewijs..het is geleverd. De dood
heeft z'n rechten verloren. Christus heeft het
recht. De eeuwige Vader drijft de dood weg uit
het graf. De steen moet eraf.

Hij heeft, o God, van U begeerd,
Het onvergankelijk leven;
Gij hebt het Hem gegeven.
Zo zijn de dagen Hem vermeêrd;
Zo leeft de Vorst altoos;
Zo leeft Hij eindeloos.

In drie uren van doodsduisternis is Hij gedood
geweest.

In drie dagen maakt Hij het graf tot een uit-
gang naar het leven. Hij heeft de dood te niet
gedaan. Vaders deugden zijn verheerlijkt.
De vurige Wet is vervuld. Geheel en al vervuld.
Tot in alle delen. Hij heeft de dood te niet
gedaan. Blijde boodschap van het Evangelie.
Hij leeft. Het leven en de onverderfelijkheid
zijn aan het licht gebracht door de verschijning
van onze Zaligmaker. Ver boven stervende
kinderen..Ver boven akkers vol doden schijnt
de Zon. Geen graf kan de Zon uitblussen.
Want God, de Heere, zo goed, zo mild; Is 't
allen tijd een Zon en Schild.

Zo ver het west verwijderd is van 't oosten,
Zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten,
Van ons de schuld en zonden weggedaan.

Zeker, zeker is het..de wormen vreten zich dood
aan de kinderen.

De worm is gestorven en het vuur is uitgeblust.

HIJ HEEFT DE DOOD TE NIET GEDAAN.

Zeg mij toch: Voor wie heeft Hij dat gedaan?

Jezus heeft gezegd: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een ieder die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid.

Voorwaar, voorwaar zeg ik u: Die Mijn Woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.

Voorwaar, voorwaar zeg ik u: De ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben zullen leven.

Hebt u geen oren om te horen? De Heere Jezus zette het oor aan Malchus hoofd. Zou Hij u geen oren kunnen geven?

Zou Hij u, dorre zondaar, niet kunnen verblijden met Zijn zegepraal op de dood? Kan Hij het Paaslicht niet laten vallen in onze duisternis?

Wie is aan onze God gelijk? Die armen opricht uit het slijk! Jezus is niet alleen Middelaar van verdienste, maar Hij is ook de Middelaar van de toepassing.

Dat dan die duurverworven Geest in ons wone en werke. Dan zullen wij het Woord gaarne aan-nemen. Het zal dan ook voor ons een Woord des Levens zijn.

Wie kan ons voor die regter daag?

Gods uitverkore kind verklaag?

Waar is die mond wat durf verdoem
as God sy kind regverdig noem?

Dis Christus wat die skuld wou dra,
die dood vir ons gesterf het, ja
wat opgewek, in glorie sit,
en altyd deur vir ons wil bid.

Wie sal ons, van die skuld-straf vry,

van Christus en sy liefde skei?

Verdrukking, of vervolgingsnag?

Benoudheid wat ons hier nog wag?

Of honger, naaktheid of gevaar?
Die swaard van die geweldenaar?
As skape word ons nou geag,
klaar vir die mes wat ons wil slag!

Maar nee, ons sal oorwinnaars bly
deur Hom vir wie ons leef en ly.
Ja, 'k weet gewis, geen lewe of dood,
geen eng'le mag, bomenslik groot.

geen skepsel in die Skepping wyd,
geen ding in tyd of ewigheid
niks kan ons van Gods liefde skei
wat ewig vas in Christus bly.

HIJ HEEFT DE DOOD TE NIET GEDAAN. AMEN.

D.C.O.

oo00oo