

"Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar die in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven maaien".

Galaten 6:8

Pinksterfeest. Feest van de Heilige Geest. De aanval is begonnen. Zéker is de overwinning. Een grote schare wordt toegebracht.

Onderdanen van het Koninkrijk. Toekomstige bewoners van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want ziet, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een Drieëinig God is werkzaam in schepping, verlossing en herschepping.

Jezus Christus heeft in het vlees geleden. Hij is gestorven en begraven. In Zijn lijden tot de dood is alle vlees veroordeeld.

De Heilige Geest bindt de strijd aan tegen ons vlees. 't Is een ontzettende realiteit...die doodswerkingen van het vlees. Hoe staat toch het veroordeelde vlees telkens weer op?

De Heilige Geest is toch gekomen om te wonen in de harten? Toch leert de Schrift ons duidelijk dat het zo is. De ervaring bevestigt het.

Het vlees begeert tegen de Geest. Vlees en bloed beërven het Koninkrijk niet. Die naar het vlees leven zullen sterven. Die in het vlees zijn kunnen Gode niet behagen. Ik ellendig mens! Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. In het woord voor deze meditatie wordt ons vlees voorgesteld als een akker.

In een akker kan gezaaid worden. Nu ligt het voor de hand om in je eigen akker te zaaien. Die eigen akker ligt ons het naast. We ploegen en eggen op onze akker...proberen de harde grond los te maken...stenen te verwijderen. En we vergeten dat er een vloek op onze akker rust. Ondanks alle mest en kunstmest wil de vijgeboom geen vrucht dragen. Hij is uitgehouwen en voor het vuur.

Toch maar doorgaan met spitten en zaaien? Vergis u niet...Het akkertje brengt vrucht voort naar zijn aard. De aard van de akker is in

één woord: Goddeloos. Kijk eens wat er groeit!
Doornen en distelen. Je kunt er zoveel "waar-
heden" instoppen als je wilt. Het helpt niet.
De werken van het vlees zijn openbaar; welke
zijn: overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtig-
heid, afgoderij, vernijnging, vijandschap,
twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf enz.
Dat alles komt voort uit onze akker.
Hopeloos..Doornen..Distelen..nabij de ver-
dwijning.

Daarom: Die in zijn eigen vlees zaait, zal uit
het vlees verderfenis maaien. "Verderfenis"...
zwaargeladen woord. Woord dat ons wijst naar
de ondergang. Van de akker komt geen vrucht
om te eten.

En wat we eten van de giftige vrucht, werkt de
dood. Vergiftigingsdood..Hongerdood. Het
vlees...

Blijft naar heiligheid steeds streven,
en 't vermaakt zich in het slijk,
't Kent dan ook geen ander leven,
Dan te heulen met een lijk.

Jezus, ja, Zijn Naam te noemen,
Kwam zo bij ons doen van pas,
Maar, Hem heel alleen te roemen,
Wist men zelfs niet wat dat was.

't Was, wanneer wij van Hem spraken,
altijd streven naar Zijn beeld,
En Zijn daden na te maken,
Gretig doen wat Hij beveelt.

Waar Gij echter komt verschijnen,
En Uw Christus openbaart,
Daar moet alles wel verdwijnen,
Wat men zelf heeft opgegaard.

In het vlees zaaien is: Hopen op jezelf, op je
eigen mogelijkheden. Het is hopen op vrucht
van je eigen akker.
Vervloekt is de mens, die vlees tot zijn arm
stelt. Hij is dood, gaat dood en blijft dood.
Uit u geen vrucht meer in eeuwigheid.
Dat we dan af mogen laten van het leunen op

een rietstaf...aflaten om vuur in onze boezem te nemen...aflaten van een ongegronde valse hoop...aflaten van ons voorzichtig verdrag met de dood...aflaten van onze vleeselijke heilsbespiegelingen.

MAAR DIE IN DE GEEST ZAAIT, ZAL UIT DE GEEST HET EEUWIGE LEVEN MAAIEN.

Dat wil zeggen: Die zijn hoop stelt op de Heilige Geest en Zijn werk zal er doorkomen. Meestal niet zonder kleerscheuren. Toch, door nood en dood heen...door de Geest zal het geschieden..

De werken van de Geest zijn betrouwbaar, eetbaar, eeuwig. Die Geest neemt het uit Christus om het ons te verkondigen. Hij verheerlijkt Christus. Maakt ons Zijn werk indachtig.

Hij troost midden in de ellende van ons vleeselijk zijn: Ik dank God, in Jezus Christus.

Wandelen naar de Geest. O, Heilige Geest, wil ons leiden. Uw werken zijn voortreffelijk.

Want de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet.

Ontwaak, noordenwind! en kom, Gij zuidenwind! doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn Liefste tot Zijn hof kwame, en ate zijn edele vruchten.

Zaaien in de Geest is: Neem Uw Heilige Geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde Uws heils; en de vrijmoedige geest ondersteune mij. Zo zal ik de overtreders Uw wegen leren; en de zondaars zullen zich tot U bekeren. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond Uw lof verkondigen.

Zaaien in de Geest is: Doch ik ben ellendig en nooddruftig, ó God, haast U tot mij; Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder; Heere, vertoef niet. Want Gij zijt mijn Verwachting, Heere, HEERE! mijn Vertrouwen van mijn jeugd aan.

Leer mij HEERE, Uw weg; ik zal in Uw waarheid wandelen; verenig mijn hart tot de vreze Uws Naams. Laat mijn ziel leven, en zij zal U loven,

en laat Uw rechten mij helpen. Leer mij Uw welbehagen doen, want Gij zijt mijn God. Uw goede Geest geleide mij in een effen land. Kom, geliefde lezer...Hij beloofde: Ik zal Mijn Geest ulieden overvloedig uitstorten. Hij heeft Zijn Geest uitgestort over alle vlees. Reeds al te veel en te lang zoeken onze ogen eigen akker af. Reeds al te veel en al te lang graven onze handen in eigen zwarte grond. Met doornen en distelen is toch onze grond vervloekt. Dat ons betrouwen dan moge zijn op de Geest der genade en der gebeden.

In alle zelfbetrouwen en zelfwerkzaamheden wordt de Heilige Geest bedroefd. In ieder bidvertrekje op onze drasse grond wordt Hij uitgeblust.

De vrucht van onze akker is de onzinnige roem in het vlees. Eén ding ontbreekt. Dan ontbreekt ook alles.

Wie op de wind acht geeft, die zal niet zaaien, en wie op de wolken ziet, die zal niet maaien.

Onze gewoonte is: met vlees en bloed te rade gaan. Maar 't zijn slechte vriendinnen. Zij hebben niet dan wind gebaard.

Moeizaam soms, sjokken de schapen voort. Maar de Herder leeft, zoekt en vindt. Wie door de Geest in Hem gelooft zal eeuwig leven maaien. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere.

De boze geest lijkt meer succes te boeken dan de Geest des Heeren. Toch is het slechts schijn. De Geest maakt levend. Dat die Geest ons trooste en sterke in alle goed woord en werk. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!

Laat ons dan niet versagen; en goeddoende, niet vertragen.

Jezus vóór, wij achteraan,
Dan zal alles zeker gaan.
Jezus Koning, die regeert,
Die Godlozen waarheid leert.
Jezus liefde, Hij alleen,
Hij heeft lief een krukkebeen!
Jezus, Uw geloof is rein;
Dat verdrijft al mijn venijn.

D.C.O.

oo00oo