

"En nu zie, de hand des Heeren is tegen u, en gij zult blind zijn, en de zon niet zien voor een tijd. En van stonde aan viel op hem donkerheid en duisternis; en rondom gaande, zocht hij, die hem met de hand mochten leiden".

Hand.13:11

Paulus, Barnabas en Johannes Marcus, kwamen tijdens hun eerste zendingsreis op het eiland Cyprus. De Geest heeft hun schreden gericht. Eilanden zullen horen de stem van de Zoon van God. Barnabas zal het op prijs hebben gesteld.. hij was van Cyprus afkomstig. Hij weet de weg en kent de spraak.

We vragen ons af: Wat zoeken deze mannen op dat goddeloze eiland? 't Is een eiland zonder Heiland. Een eiland vol van zedeloosheid en wellust. Daar werd de godin van de "liefde" aanbeden en gediend. Er woonden ook veel joden op het eiland. Waar handel bedreven wordt, kan men wat verdienen. Wat zoeken onze zendingen daar? Zoeken ze bekeerde mensen? Nu, dat is zoeken naar een speld in een hooiberg. Misschien zijn er wat joden die een gerechtigheid uit de werken der Wet zoeken op te richten. Gelovigen in de Heere Jezus Christus zijn er weinig. Wat zoeken die mannen dan?

Zoeken ze parels? Neen, ze zijn niet gekomen om iets waardevols uit de mesthoop op te diepen. Ze zijn gekomen om wat te brengen.

Zij verkondigen het Woord van God. Zij komen met een koninklijke proclamatie. De volken wordt verkondigd de bekering tot God..het geloof in Zijn Naam..vergeving der zonden..eeuwig leven. Wonen er nog zondaars op Cyprus? O ja, meer dan genoeg, tot op deze dag. Maar ze weten het niet en willen het niet weten.

Hoe moet dat dan? Wanneer ik mezelf geen schuldenaar weet, zegt het me niets als deze of gene zegt: Ik heb je schuld betaald.

Hoe wordt een mens zondaar voor God? Door veel zonde te doen? Door hem met een knuppel te lijf

te gaan? Door hem de donderslagen van de Sinai voor te stellen? Niets van dat alles. Een eeuwigheid straflijden maakt een mens nog geen zondaar voor God.

Alleen het licht maakt de duisternis openbaar. Alleen eeuwige liefde breekt het hart. David was een man naar Gods hart. Een Godvruchtig man.. Maar toen hij zich te buiten ging door overspel en moord, kon hij toch geen zondaar voor God worden. Echter, toen de Heere Zijn hand naar hem uitstak en hem aanwees: Gij zijt die man.. Toen was het gebeurd met David.. Gena o God, gena. Verschoon mij toch naar Uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden.

Evenzo ging het met Paulus. Jezus kwam er aan te pas: Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij? Jezus maakte van een vijand een vriend.

Daarom moeten we maar niet vragen of Cyprus een geschikte plaats is om zending te bedrijven.

Er is op Cyprus niets bijzonders te vinden.

Wie weet, heeft God er wat te zoeken.

Toch vinden de zendelingen wel wat op Cyprus.

Naast goddeloze afgodendienaars, vrome en minder vrome joden, vinden zij er een zekere tovenaars, een valse profeet, een jood, wiens naam was Bar-Jezus. Wonderlijke combinatie van alle soorten ellende: Tovenaar...valse profeet... jood...Bar-Jezus, dat is: Zoon van Jezus.

Wat bergt één mens toch een legio aan zonde in zich. Een valse profeet is een leugenprofeet, een bedrieger, een antichrist.

God heeft van een valse profeet gezegd: En die-zelve profeet, of dromendromer, zal gedood worden. Gij zult hem niet terwille zijn, en naar hem niet horen; ook zal uw oog hem niet verschonen, en gij zult u niet ontfermen, noch hem verbergen. Maar gij zult hem zeker dood-slaan; want hij heeft gezocht u af te drijven, van de Heere uw God... Tovenaars horen thuis in Babel en Egypte, soms in Endor.

Daar moeten ze aan de kost komen met het bedriegen van Sauls en andere wanhopigen.

't Is ook een jood. Uit het geslacht van

Abraham. Verbond en Woorden zijn hem niet onbekend. Maar wat trekt een jood zich daarvan aan? Net zoveel als Ismaël en de Arabieren. Vervolgens zijn naam: Bar-Jezus. Gewoon een aanfluiting. Bar-Jezus is uit de vader de duivel en wil de begeerte van zijn vader doen, dat was en is een leugenaar en moordenaar van de beginne. Tegenover de ware Jezus kan de satan wel een legio valse jezussen in het veld brengen. Dat is toch heel erg? Dat is het zeker. 't Is vreselijk. Bedenk echter dat Bar-Jezus de enige niet is. Je mag hem gerust veroordelen. Beter heeft hij niet verdiend. Maar denk er om dat hij een broertje van ons is. Dat lelijke stekelvarken behoort rechtstreeks tot onze familie. Schaam je je voor je familie? Zeer terecht. We behoren ons te schamen voor God vanwege onze toverijen.

Bar-Jezus had het ver gebracht. Hij was doorgedrongen in de hogere kringen. Verkeerde in het paleis van de stadhouder Sergius Paulus. Sergius Paulus was een verstandig man. Die verstandige man was echter blind voor de hemelse dingen. blind voor de waarheid. 't Verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. Daarom, beste man, je kunt uitnemende gaven hebben ontvangen van de Heere...maar de weg naar het hart van God kun je niet vinden. Je bent een willige, onnozele prooi voor die sluwe wolf Bar-Jezus. Eigenlijk kun je beter te maken hebben met een domme muilezel dan met een godsdienstige tovenaer. Als de vos z'n passie preekt: Boer, pas op je ganzen. De stadhouder heeft gehoord van de zendelingen. Daar wil hij meer van weten. Ach ja, die tovenaer kan hem aardig bezighouden...maar gelukkig maken?? eeuwig gelukkig?? Neen, dat kan deze Bar-Jezus niet. Zeer verstandig dat de stadhouder deze zendelingen een uitnodiging doet toekomen. In de mond van twee of drie getuigen zal het Woord bestaan. Pas op! Bar-Jezus! Je troon begint te wankelen. Eigenaardig...de stadhouder zocht zeer het Woord van God te horen.

Bij geruchte heeft hij iets vernomen van de volgelingen van een gekruisigde. De wind waait over Cyprus..de wind waait door Pafos..er begint iets te ritselen in het paleis..in het hart. De wind blaast waarheen hij wil. Paulus en Barnabas zijn gaarne bereid de boodschap te brengen. Het is de oude boodschap van dood en leven, vloek en zegen, zonde en genade. De stadhouder luistert. Bar-Jezus krijgt het benauwd. Ook over hem wordt de geest vaardig, de geest uit de afgrond. Hij begint tegen te spreken, te weerleggen. Al zijn kennis van het Woord wendt hij aan om Jezus dood te praten. En de stadhouder? Och, die arme man kan die twistgesprekken niet volgen. 't Is hem vreemd te moede. Toch zal er wat gebeuren. God wil het. De tovenaar wil de deur dichthouden. De Geest wil de deur ontsluiten. Het suizen van een zachte stilte kan aanwakkeren tot orkaankracht. De maat is vol van deze tegenwerker. Paulus, vervuld met de Heilige Geest, kijkt de tovenaar recht in het gezicht. Paulus schaamt zich het Evangelie van Christus niet. Het zwaard van de Geest schiet uit: O gij kind des duivels, vol van alle bedrog, en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heeren? En nu zie.. "Zie", wonder van geduld..wonder van verdraagzaamheid. Is er voor een blinde nog wat te zien? Ja toch. Zie, tovenaar. Zie op je blindheid van God je aangedaan. Zie, de hand des Heeren is tegen u. O tovenaar..God tegen je te hebben..Wie zal dat kunnen dragen. God, Die Zich een worstelaar betoont. Zie Bar-Jezus, gij zult blind zijn, en de zon niet zien voor een tijd. En van stonde aan valt op hem donkerheid. De profeet-waarzegger kan geen hand voor de ogen zien. In een ogenblik stort de blinde leidsman in de gracht. De valse profeet kan de wag naar huis niet meer vinden. Hoe zal hij nu nog langer de stadhouder bedriegen? En duisternis.... van binnen is het licht ook uitgegaan. Z'n ge-laat is asgrauw geworden. Hij is een gebroken man. Als een verdwaasde loopt hij rond.

Is er nog iemand die hem thuis wil brengen?
Alles weg. Alles verloren. Of niet??
Ach toe, Johannes Marcus, breng die geslagen
hond even thuis. Bijten doet hij op dit ogen-
blik niet. Z'n tanden zijn uitgebroken. Vooruit,
Johannes Marcus, vertel hem wat onderweg. Ver-
tel hem dat hij de zon niet zal zien VOOR EEN
TIJD. Het is tijdelijk.

Vertel Bar-Jezus meteen dat verhaal van broeder
Paulus. Die is immers ook blind geweest voor
een tijd? Drie dagen dat hij blind was. Toen
zond de Heere een blijde boodschap tot hem.
Het laatste wat we zien is een waggelende tove-
naar. Achter hem slaat de deur van z'n huis
toe. Wie weet..wie weet. Jezus komt door ge-
sloten deuren. Jezus maakt van tovenaars vrien-
den der waarheid. Valse profeten doopt Hij over
in Zijn bloed, opdat ze Zijn Naam zouden ver-
melden. Misschien mag hij dan nog eens terug-
komen op het paleis.

De stadhouder geloofde. Gods werk gaat door!
De deur is opengedaan op Cyprus.

Lezer..hoe groot zijn de werken van God. Kennen
wij iets van de wonderbare kracht van Woord en
Geest? Ter ontdekking? Vertrouwing? Vermaning?
Mogen we, met de stadhouder, geloven in de Naam
van de Zoon van God?

Alles gaat omver. Maar er geloofden zovelen als
er verordineerd waren ten eeuwige leven. De
Herder zegt: Zij zullen niet verloren gaan in
der eeuwigheid.

Misschien is de tovenaar gevangen door eeuwige
liefde. Misschien mocht hij de Zonne der ge-
rechtigheid aanschouwen. Dan mag hij met recht
Bar-Jezus heten. Zelf noemt hij zich dan: De
grootste der zondaren. Dan zal hij nog boven
de stadhouder uitzingen:

Door U, door U alleen,
Om 't eeuwig welbehagen.

D.C.O.