

"Ga heen naar uw huis tot de uwen, en boodschap hun, wat grote dingen u de Heere gedaan heeft, en hoe Hij Zich uwer ontfermd heeft".

Marcus 5:19 (slot)

Soms bidden boze geesten.

In dit verhaal bidden zij, dat ze niet buiten het land gezonden zullen worden.

Hebben boze geesten vaderlandsliefde?

Ik denk dat de oude draak op veel plaatsen speciale afdelingen heeft gestationeerd. Afdelingen met bijzondere opdrachten, al naar gelang de aard en het milieu van de bevolking.

Daarom bidden de boze geesten om een verblijfsvergunning in het land van de Gadarenen.

Straks zal de verblijfsvergunning in Gods schepping hen ontnomen worden.

Als de boze geesten in de bezetene niet mogen blijven, waar moeten ze dan heen?

Daar zien ze een kudde zwijnen, weidende.

Direct vragen ze toestemming om in deze zwijnen te varen.

Waarom in de zwijnen?

Zwijnen zijn voor de Wet onreine, walgelijke en vuile dieren.

De gelovige jood had zo'n afkeer van het eten van varkensvlees, dat hij liever de pijnlijkste martelingen onderging, dan zoiets te doen.

Misschien mogen we zeggen: Wat een melaatse was onder de mensen, was een zwijn onder de dieren.

Onrein..Een zwijn wentelt zich in de modder..vreet bijna alles, tot kadavers toe.

Het behoort tot de klasse der zoogdieren en tot de onderorde der niet-herkauwers.

Tussen zwijnen en mensen is veel overeenkomst. Misschien projecteert de mens, onbewust, zijn zwijnennatuur op dit beest.

Zwijnen en mensen zijn omwoelers en ondergravers van de wijnstok.

Zwijnen en mensen gaan altijd de verkeerde kant op.

Hoort wat God zegt: "Ik heb Mijn handen uitgebreid, de ganse dag tot een wederstrevig volk, die wandelen op een weg, die niet goed is, naar hun eigen gedachten.

Een volk, Mij gedurig tergende in Mijn aangezicht, in hoven offerende en rokende op tichelstenen.

Zittende bij de graven, zo vernachten zij bij degenen, die bewaard worden, etende zwijnenvlees, en er is sap van gruwelijke dingen in hun vaten".

Daarom geven de duivelen hun voorkeur te kennen voor de zwijnen, niet beseffende, dat die onvernunftige dieren veel te goed voor ze zijn. Jezus zendt ze heen in de zwijnen.

Maar o, wat krankzinnigheid maakt zich van de dieren meester.

Hun brein is niet geschikt om deze invasie te verwerken.

De dieren kiezen de dood, boven een duivelenleven. Tweeduizend zwijnen slaan, voor de ogen van hun bewakers, op hol.

't Is afgelopen met deze redeloze dieren.

Ze rennen de helling af en storten in zee.

Jammer, dat het duivelse legioen niet mee verdrinkt.

Angst grijpt de zwijnenhoeders aan..ze vluchten weg. Tegen wil en dank moeten zij hun boodschap in de stad brengen.

Voor de eigenaren van de zwijnen is het een zwarte dag. Merkwaardige evangelisten, die zwijnenhoeders.

Kijk, daar komen ze aan..uit de stad en van het land. Bazen en knechten, ieder wil er het zijne van hebben.

Wat? Wat zien ze daar? De BEZETENE, gekleed en wel bij zijn verstand, aan de voeten van Jezus.....Nogmaals wordt het verhaal verteld. De ex-bezetene is blij.

Vreugde straalt van zijn gezicht.  
Hij wandelt in't vrolijk levenslicht.  
Hij is weggehaald van de graven.  
Weggehaald van de dood.  
Weggehaald van de duivel.

"Looft de HEERE, alle heidenen; prijst Hem, alle natiën! Want Zijn goedertierenheid is geweldig over ons, en de waarheid des HEEREN is in der eeuwigheid! Hallelujah!"

Maar de gezichten van de bazen en de knechten worden er niet vrolijker op. Vrees grijpt hen aan. Wat is dit toch? Wat hangt hen boven 't hoofd? Wat staat ze te wachten? Wat magische toverkracht is hier aan het werk? Ach, 't is heden de tijd niet om deze mensen de mantel uit te vegen. Laten we onze verontwaardiging vanwege deze mensen, die meer op hebben met hun zwijnen dan met een ongelukkig mens, maar voor onszelf houden.

't Is natuurlijk groot om van zo'n gevaarlijk mens verlost te worden, maar...niet tot elke prijs.

Denk aan onze boterham, man van Nazareth! Wat we U willen bidden: Vertrek uit ons land. Laat ons voorlopig met rust, er is nog veel te doen om onze economie te redden.

Een mens is banger voor Jezus dan voor de duivel. Van Agt heeft zelf gezegd voor de duivel niet bang te zijn.

Zwijnen? Wie heeft het daar over zwijnen?

Mensen? Wie heeft het daar over mensen?

"Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergen- de het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht".

De bezetene is weer mens geworden.  
Jezus heeft getriumfeerd over legio.

Nu begeeft Jezus Zich in het schip, verder,  
immer verder.

Kijk nou toch...daar staat de geredde aan de  
waterkant. Hij wil mee. O, hij wil met Jezus  
mee. Altijd bij Hem blijven. Altijd delen in  
Zijn bescherming. Nooit meer zondigen.  
Leven en sterven aan Zijn Middelaarshart.  
Meester...neem me maar mee..in de hoogte of in  
de diepte..in leven en dood..'t is me om 't  
even..als ik maar mee mag.  
Doch Jezus laat hem dat niet toe.  
Jezus zegt: Ga terug naar uw huis en uw fami-  
lie, om te vertellen wat grote dingen u de  
Heere gedaan heeft, en hoe Hij Zich over u ont-  
fermd heeft.

Dat heet weergalooz' ontferming,  
dat genade, rijk en vrij!  
God schenkt redding en bescherming,  
aan verloornen, ook aan mij.

Jezus laat wat achter voor bazen en knechten.  
Hij laat een pareltje vallen voor zwijnenhoe-  
ders, die minder zijn dan de onreine beesten.  
Verloren zonen en dochters.  
Straks is er weer een nieuwe kudde zwijnen.  
Straks dwalen de hoeders weer door de berg-  
weiden.  
Maar inplaats van te worden geconfronteerd met  
een van de duivel bezetene, worden ze nu ge-  
confronteerd met de van Christus bezetene.  
Dan mogen de zwijnenhoeders horen van gadelo-  
ze ontferming.  
Dan horen ze van de Hoeder Israëls..de grote  
Herder der schapen.  
God is goed. Onuitsprekelijk goed.  
Zijn goedheid gaat zwijnenhoeders ver te boven.  
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.

Kom..Mirjam, zing nu een lied. Een lied van  
bevrijding: Want Hij heeft de **koperen** deuren  
gebroken, en de **ijzeren grendelen** in stukken  
gehouden. Dat zulks de **bevrijden des HEEREN**

zeggen, die Hij van de hand der wederpartijders bevrijd heeft. Hij voerde hen uit de duisternis en de schaduw des doods, en Hij brak hun banden....

Kom..Mozes, zing uw lied.Want hetgeen der Wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Want God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.

Kom..Ethan, zing uw lied. Dat ook de kinderen van Korach aantreden om Zijn lof te bezingen: En Ik zal Zijn hand in de zee zetten, en Zijn rechterhand in de rivieren.

Geloofd zij de Heere in eeuwigheid.

Ja, loof de HEERE mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heilige Naam.

Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw krankheden geneest; Die uw leven verlost van het verderf; Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden.

En Jezus? Hij gaat de weg naar het kruis.

Straks worden alle afdelingen van de hel opgeroepen hun stellingen rond het kruis te betrekken.

Maar Jezus blijft bidden voor Simon en de anderen. De op wraak beluste boze geesten zullen hun tanden stuk bijten op God, geopenbaard in het vlees. Legioenen zullen oprukken om Hem toe te sissen: Gij hebt geen heil bij God. Daar zal de rekening voor de bezetenen worden betaald. Een dure prijs voor zwijnenhoeders. De oude draak heeft de strijd verloren. Boven een stervende wereld rijst de Paaszon, hoger en hoger.

Zingende vogels, bloeiende bomen, vertellen aan zwijnenhoeders: De Heere is waarlijk opgestaan.

Weest getroost, lezer..de dag komt aan. Hij zal de banden slaken. Hebt goede moed, moedelozen.. Hij heeft de wereld overwonnen.

Zieken en stervenden; allen die zich in moeite en smart bevinden: Hij leeft!!

Nog in deze tijd trekt Jezus, dwars door een opgezwiepte zee, naar het land der Gadarenen.

Hij doet Zijn Koninkrijk komen.

Ziet, Hij komt met de wolken, en aller oog zal Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben.

O, dat we nu en voor eeuwig in mogen stemmen: Dat de Koning leven!!

Wat dan buiten is, blijft buiten, eeuwig buiten. Nog is het de welaangename tijd. Nog is het de dag der zaligheid.

De Koning heeft gezegd: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. En de ganse aarde worde met Zijn heerlijkheid vervuld!

Amen, ja, amen. De gebeden van Jezus de Zoon van God, hebben geen einde.

Een hartelijke groet aan allen.  
De Heere is waarlijk opgestaan!

D.C.O.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*

\*