

"De dood heerst niet meer over Hem".

"Want de zonde zal over u niet heersen".

Rom. 6:9 1gd.

Rom. 6:14a

### OPSTANDING.....OPSTAND.

Schrik niet, lieve lezer, van bovenstaande woorden.

In de moderne theologie worden deze woorden aan elkaar geregen.

De opstanding van de Heere Jezus wordt het sein voor de opstand.

OPSTAND op alle fronten..in het gezin, in het huwelijk, in de kerk, op de school en in de maatschappij.

We leven in de eeuw van de opstand.

Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen de HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende: Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.

Van deze opstand van de God-loosheid getuigde een voorman van de socialisten: "De onmisbare voorwaarde voor alle zedelijke, economische en politieke ontwikkeling is het prijsgeven van elke godsdienstige gedachte.

Wil men met de vooruitgang mee, dan moet men zich van de godsdienst vrij maken.

Zij die, toetredende tot de socialistische partij, godsdienstige denkbeelden bewaren, worden noodzakelijke hinderpalen voor onze beweging. Het kan dus absoluut niet worden toegelaten, dat wij de godsdienst zouden beschouwen als privaatzaak.

En stelling nemende tegen de godsdienst, moeten wij stelling nemen tegen de kerk, omdat het één niet te scheiden is van het ander.

Dit is het beginsel, dat alle kopstukken van het socialisme leidde van zijn eerste optre-

den af; allen waren vrijdenkers, volkomen los van kerk en godsdienst.

Eerst toen de socialistische partij talrijker werd, nam men zijn toevlucht tot de valse leuze: de godsdienst is privaatzaak, omdat men het noodzakelijk vond de kleine lui en vooral de landelijke bevolking niet af te schrikken". Ds. Poot merkt hierbij op: Men zal deze uitspraak geen onduidelijkheid verwijten. Maar dat bedoelen we niet met Opstanding-Opstand.

Als we over Opstand schrijven, bedoelen we die opstand, die vrucht is van de Opstanding van Jezus Christus.

Het is de opstand tegen de heerschappij van zonde, duivel en wereld.

Christus is opgewekt uit de doden.

Hij sterft niet meer.

De dood heerst niet meer over Hem.

Zonde en dood horen bij elkaar.

"Dood" is de bezoldiging der zonde.

Jezus, de Borg in de Vrederaad, kwam als Plaatsbekleder in ons vlees.

Hij kwam, niet als zondig schepsel, maar als de Heere uit de hemel.

Hij wilde Zich tot zonde laten maken.

Hij, Die niets onbehoorlijks gedaan had.

Daarom werd Hij, de Gehoorzame, als de grootste opstandeling aller tijden ter dood veroordeeld.

Hij begaf Zich naar de plaats waar de overtreders van al Gods geboden moeten worden terechtgesteld.

Hoe diep heeft Hij gebogen onder onze zonde-schuld.

De straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. Door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Hij aanvaardde de volle dood. O, wat onbegrijpelijk.

Hij, de Levende voor de doden.

Hij, de Reine voor de onreinen.

Hij, de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen.

Hij, de Waarheid voor de leugenaars.

Hij heeft Zich begeven in de geestelijke, eeuwige en lichamelijke dood.

In die dood heeft Hij Zijn ziel uitgestort.

Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

Deze dood, met de geweldhebber in die dood, de duivel...deze dood, als oordeel van God over alle vlees...deze dood heeft zich mogen uitleven aan de laatste Adam.

Deze dood heeft zich vastgehecht aan de Plaatsbekleder.

Alle dood heeft Hem overspoeld...Toen werd de dood oud en zwak aan Hem.

Toch kon de dood Hem niet doden.

Midden in de dood schreeuwt Hij: Mijn God.

Aan Hem sterft de dood.

Baktanden van de dood breken af op het merg van dit Lam..God, geopenbaard in het vlees.

Voor Hij de lichamelijke dood sterft, breekt Hij de dood.

Voor de eerste Adam ligt de eeuwige dood achter de lichamelijke dood.

Voor de tweede Adam lag de eeuwige dood vóór de lichamelijke dood.

Hij heeft, levend, naar ziel en lichaam, gedragen.

Daarom moet het graf Hem loslaten. Er is geen grond voor het graf. Vader wekt Hem op.

De laatste Adam is geworden tot een levendmakende Geest.

De grond is gelegd.

De dood heerst niet meer over Hem..

Jezus droeg een grote schare met Zich in de dood, door de dood, uit de dood.

Dáárom: Want de zonde zal over u niet heersen.

Uit het plaatsbekledend offer van Christus vloeit de belofte: Want de zonde zal over u niet heersen.

Niet vanwege de Wet.

De Wet heeft het vermogen niet om de heerschappij van de zonde te breken.

Neen. Dát doet de Genade.

Wat is genade?

Genade is vrije gunst, ontferming.

Genade komt openbaar in de Geest aller genade.

Die Geest proclameert uit de Opstanding de opstand.

Vijandig doden zijn levendgemaakt met Hem.

Vijandig doden worden ook wakker gemaakt dóór Hem.

Er breekt opstand uit.

Jezus Christus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Vrome en goddeloze werken des duivels worden aangepakt.

Saulus van Tarsen meende Gode een welbehagelijk werk te doen.

Toch was hij in dienst van de satan, blazende dreiging en moord.

Christus is opgestaan. De dood heerst niet meer over Hem.

Nu komt er opstand in het rijk van de boze.

De stem van de Opgestane roept: Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?

Wie zijt Gij, Heere?

Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt!

Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?

Er is OPSTANDING en OPSTAND.

Opstanding ten leven en Opstand tegen zonde, wereld en duivel.

Opstand tegen mezelf.

Opstand tegen mijn boze natuur.

De moordenaar aan het kruis komt in opstand tegen de lasteringen.

Lastert ook gij God, daar ge in hetzelfde oordeel zijt?

Hier is vervulling van de belofte: Want de zonde zal over u niet heersen. Opstand!

Tegen alles wat zich verzet tegen de heerlijkheid van de Opgestane.

Door twee gedrongen. Want ik heb een vermaak in de Wet Gods naar de inwendige mens.

Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is.

Ik ellendig mens...Ik dank God.

Jezus Christus, de Levende, drijft zondaren naar het leven.

Gewis, ik zou ganselijk onkomen en het onder-spit delven in deze oorlog. Waarom?

Omdat ik zo'n onbetrouwbaar schepsel ben.

Om-dat ik meen te kunnen huilen met de wolven in het bos.

O, zeker moet ik de opstand tegen zonde, dood, duivel en wereld verliezen.

Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde.

Toch, desnietteenstaande, ook gekocht door het bloed van het Lam.

U hebt overwonnen, O Onbestraffelijk Lam.

Trek mij in Uw overwinning..in Uw gemeenschap, O gezegende Bruidegom.

Ik heb de dood verdiend. In Adam. In Christus.

Ik heb nóg de dood verdiend.

Ook nadat Uw zaligmakende genade mij verscheenen is. Nog méér de dood verdiend dan voorheen.

Doe mij wandelen voor Uw aangezicht, o Heere, in de landen der levenden.

U hebt gezegd: De zonde zal over u niet heersen; vanwege de Opstanding en de genade van Uw Geliefde Zoon.

Wil dan verbreken wat voor U niet wil bukken.

Trek ons, Heere, uit zulke diepe kuilen.

Laat Uw rechten ons helpen. Gij hebt alle recht.

Voer mij uit mijn gevangenis,

Tot roem Uws Naams, die heerlijk is.

Ja, kom Heere Jezus.

D.C.O.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*

\*