

"En zij waren op de weg, gaande op naar Jeruzalem; en Jezus ging voor hen; en zij waren verbaasd, en Hem volgende, waren zij bevreesd".

Markus 10:32

Jezus is met zijn discipelen op de weg, gaande naar Jeruzalem.

't Begint nu duidelijk te worden voor de discipelen...daar, in de omgeving van Jericho, gaat Jezus de weg op naar het hoger gelegen Jeruzalem. Zonder aarzeling.

In hun hart was de hoop, dat hun Meester zo verstandig zou zijn zich in Jeruzalem niet te vertonen.

Thomas is moedeloos: Laten wij met Hem sterven.

Petrus zegt: Wees Uzelf genadig.

Ze weten: In de harten van overpriesters, schriftgeleerden en veel anderen, brandt de haat. Vandaag of morgen slaat de vlam naar buiten...en dan?

In het hart van de discipelen komt verbazing en vrees.

Meester...Meester, zo gaat het verkeert...zò gaan we de dood tegemoet.

Is het dan geen mooie reis naar Jeruzalem?

't Is toch een Opgang naar het huis van de Vader?

Laat de liederen Hamaäloth u vergezellen, lieve vrienden!

Die op de HEERE vertrouwen,
zijn als de berg Sions,
die niet wankelt in eeuwigheid.
Rondom Jeruzalem zijn bergen;
alzo is de HEERE rondom zijn Volk.

Of zing je liever:

Zijt ons genadig, o HEERE! zijt ons genadig,
want wij zijn de verachting veel te zat.

Onze ziel is veel te zat de spot der weelderigen,

de verachting der hovaardigen.

Hoort! De Meester is reeds begonnen:

Om des huizes des Heeren onzes Gods wil,
zal Ik het goede voor u zoeken!

Jezus zoekt het goede. Hij is op DE weg. De weg is door Vader bepaald...uitgestippeld. Jezus is op D. weg. Eeuwig is Hij op de weg. Hij is de EEUWIGE WEG. Ik kom, o God, om Uw wil te doen. Daarom gaat Jezus heden niet naar de delen van Tyrus en Sidon.

Hij zoekt geen verbergung in het land van de Samaritanen of in het verachte Galilea.

Op naar Jeruzalem.

Een lied Hamaäloth.

O HEERE, gedenk aan Jezus, aan al Zijn lijden. Dat Hij de HEERE gezworen heeft, de Machtige Jakobs gelofte gedaan heeft, zeggende: Zo ik in de tent Mijns huizes inga, zo Ik op de koets van Mijn bed klimme! Zo Ik Mijn ogen slaap geve, Mijn oogleden sluimering; Totdat Ik voor de HEERE een plaats zal gevonden hebben, woningen voor de Machtige Jakobs!

Er is geen andere weg. Dit is de weg. Hij wandelt op dezelve.

Vriendelijk dank! Gij Knecht des Heeren! Gij, die allen nacht in het huis des Heeren staat. De Heere schelde of zegene U uit Sion. Gij zijt op DE WEG.

Komt, laat ons voortgaan kindren!

Want Jezus is er bij.

Zou soms de last ons hindren,

Hij gaat aan onze zij.

Ja, Hij bemoedigt ons

en zendt in de verschrikking

zijn Zon tot een verkwikking:

Hij maakt het goed met ons.....

EN JEZUS GING VOOR HEN.....

Liep Hij voorop? Ja, óók. Maar dat is alles niet. Jezus is de onvergelykelijke. Hij gaat. Hij alléén. Hij is in alle opzichten de Overste Leidsman en Voleinder des geloofs.

Dat Hij vóór hen gaat, betekent dat Hij de weg baant...dat HIJ de weg maakt...dat HIJ de weg is.

Hij gaat ons hier voor, niet als het grote voorbeeld, maar als de Knecht van de Vader...als het Beeld Gods...als onze Profeet, Priester en Koning. Hij gaat de weg naar het gericht.

O, wonder van gerechtigheid en trouw. Als Hij alléén zou verder gaan, is het tòch goed.

Hier is dat de bedoeling niet. Ons wordt verhaald, dat zij Hem volgen in verbazing en vrees. Zij begrijpen het niet.

Wie begeeft zich nu op zulk een gevaarlijk terrein? Is het niet onverstandig dat Jezus dit doet?

"De HEERE is bij mij, ik zal niet vrezen; wat zal mij een mens doen"? Ja, ja...kom er eens om, bij ons, "verstandige" mensen.

Gelukkig, dat de Meester deze woorden straks gaat zingen in de Paaszaal.

Wat is het Woord van God toch een eerlijk Woord! Zeg...reizigers naar Jeruzalem..U die dit leest... is het niet moedgevend dat zulke domme, bange, verstandige mensen, zalig kunnen worden?

Verbazing: Hoe kan Hij zoiets doen?

Vrees: Dat zal slecht aflopen. 'k Heb er een voorgevoel van. Dat wordt sterven.

Toch, hoewel verbazing en vrees, hand aan hand, hun zielen benauwen: Ze volgen Hem.

Lieve lezer..hun verbazing en vrees kunnen niets veranderen aan de gehoorzaamheid van Jezus.

Laten we daarom hun verbazing en vrees niet te breed uitmeten. Dáár komt het niet op aan.

't Komt op Jezus aan.

Hij draagt ze mee in Zijn Priesterlijk hart.

Hij zal ze dragen door de dood in het leven.

Daarom mogen we zeggen: Ga maar mee, discipelen. Als de weg gans onbegaanbaar wordt, gaat Hij wel alleen verder.

Vader, Ik kom. Ik doe Uw wil. Indien Gij Mij zoekt, laat dezen heengaan.

O, Jeruzalem dat boven is, is welgebouwd,
Wel saamgevoegd; wie haar beschouwt
zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.

De Heere Jezus is onze grote Profeet: EN DE
TWAALVEN WEDEROM TOT ZICH NEMENDE, BEGON HIJ
HUN TE ZEGGEN DE DINGEN, DIE HEM OVERKOMEN ZOU-
DEN.

Voor de derde maal neemt Hij hen tot Zich.
Nooit wordt Hij moede om voor de schapen te zor-
gen. Hij is de goede Herder. Hij stelt Zijn le-
ven en sterven voor de schapen.

Hij slaat Zijn armen om hen heen, en zegt:
Kinderen, Ik moet veel lijden en bespot en be-
spuwd worden, ja, gedood worden.

MAAR IK ZAL OPSTAAN!! O, zaligheid, niet af te
meten. Jezus heeft het geloof behouden.

HIJ ZAL OPSTAAN.

Hebben de discipelen het begrepen? Begrepen of
niet begrepen: HIJ ZAL OPSTAAN.

Gij overste Rechter,
Gij krachtigste vechter,
uw naam is zo zoet:
o Jesu Gods Zoon,
Gij velt van den trone
den drijver verwoed!

Gods Zoon wilt loven,
Gods Zoon van hier boven
heeft wonder gedaan;
aanhoort deze tijding
en laat de bevrijding
u niet meer ontgaan!

Omdat Hij is opgestaan, is Zijn kerk met Hem
opgestaan!

Dáárom zullen zij óók opstaan.

Opstaan uit diepten van zonde en ellende.

Opstaan en tot Vader gaan. Vader, ik heb gezon-
digd.

Opstaan uit twijfel en ongeloof.

Opstaan uit diepe kuilen en putten.

Opstaan in de gebrokenheid van dit leven.

Opstaan uit het stille graf.

Opstaan om hun God daarvoor eeuwig te loven en te danken.

Waarom?? Waardoor??

Omdat Hij gezegd heeft: En ten derde dage zal Ik weder opstaan!

Hebt goede moed! allen, die zich in leed en lijd- den bevinden.

Hebt goede moed! zieken en stervenden.

Hebt goede moed! struikelaars achter deze Zalig- maker.

Hij zal alles recht maken. Leg uw verwarde hoofd maar neer op Jezus Woord. HIJ GING DE WEG. HIJ IS DE WEG. Er is geen ANDERE weg.

Onze wegen zijn doodlopende wegen. Hij is de LEVENDE WEG.

Nu valt de nacht. O mijn kleinood,
verspreid uw glans nog in de dood,
parel van grote waarde.

Blijf, Jezus, Gij,
het licht voor mij,
nu 't donker wordt op aarde.

D.C.O.

oo00oo