

"Als een rijsje voor Zijn aangezicht".

"Als een wortel uit een dorre aarde".

Jesaja 53:2

Je hoort wel eens zeggen: Als het begin maar goed is. Men bedoelt: Als God maar begonnen is in een mens z'n leven. Toch moet je voorzichtig zijn met zo'n gezegde.

Paulus schreef aan de Galaten: En ik betuig wederom aan een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen.

Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen.

En ook: Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met de Geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel tevergeefs geleden?

Indien ook maar tevergeefs!

Wij zijn mensen, met onze beperkte blik.

Wat moeten wij met een goed begin, als dat begin niet in God en Zijn Christus ligt?

Ik weet: Wij hebben het leerstuk van de "volharding der heiligen" en dat er geen "afval der heiligen" is.

Ja, de Heere zal Zijn huis heus wel vol maken. Niet één woning van het Vaderhuis blijft onbezet.

Intussen zien wij heel wat "heiligen" wegvallen.

Johannes schrijft: Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn; maar dit is geschied, opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn...

Zo zal dan de troost niet gevonden worden in een begin in ons, maar in Hem, Die het Begin, de voortzetting en de voleinding is.

Laat ons dan horen van het Begin, opdat beginselloze schepselen, die het goede beginsel in het paradijs verloren hebben, moed mogen schep-

pen.

God heeft geen begin. Hemel en aarde, schepping en schepselen, ze hebben een begin. Er is een tijdstip geweest, waarop ze werden geschapen. God is de Eeuwige.

GOD MAAKT EEN NIEUW BEGIN EN SCHEPT EEN NIEUW GEZANG.

Wij hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Afgescheiden van God, leven we in de gesloten cirkel van de geestelijke en lichamelijke dood.

Boven ons hangt de dreiging van de eeuwige dood. Die cirkel is een gevangenis. In die gevangenis wordt gelachen en gehuild..gezwelgd en gevast.. gevloekt en gebeden.

In die gesloten cirkel staan kermis en kerk, carnaval en kerstmis naast elkaar.

Het derven van de heerlijkheid van God, plaatst de mensheid onder het oordeel van God. Allen afgeweken. Niemand rechtvaardig.

Slechts één beginsel: Dood in misdaden en zonden.

Aan het begin van de weg hebben wij gekozen, moedwillig, voor een weg die geen weg is.

Wij hebben gekozen, lang geleden.

Gelukkig is hiermee niet alles gezegd. Gode zij dank. Hij heeft EERDER gekozen.

Hij is de onberouwelijke Verkiezer.

"Hoort naar Mij, gij eilanden! en luistert toe, gij volken van verre! De HEERE heeft Mij geroepen van de buik af, van Mijn moeders ingewand af heeft Hij Mijn Naam gemeld....en Hij heeft Mij tot een zuivere pijn gesteld, in Zijn pijlkoker heeft Hij Mij verborgen..

Alzo zegt de Heere, de Verlosser van Israël, Zijn Heilige, tot de verachte ziel, tot Dien, aan Welke het volk een gruwel heeft, tot de Knecht dergenen die heersen: Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich voor U buigen; om des HEEREN wil, Die getrouw is, om de Heilige Israëls, Die U verkooren heeft"..... Jes. 49.

Gode zij dank! Hij heeft in ons gesloten huis
Zijn Woord gesproken.

Hij heeft Zijn belofte neergelegd in die ellen-
dige geslotenheid van de dood.

Iedere OPENBARING was een VERKLARING van God
zelf.

Wat groot! God heeft een levend Woord gebracht
in een huis zonder ramen of deur. De huisbe-
woners hebben alles op alles gezet om die be-
lofte te vernietigen. Satan hielp mee om die
Belofte te verijdelen. om dat nieuwe Begin,
waar Zich de eeuwige in openbaarde, te ont-
krachten.

Wij zijn van 't heilspoor afgegaan.

Ja wij, en onze kind'ren tevens.

In al de geschiedenissen uit het Oude Testa-
ment speuren we de ontzettende strijd van men-
sen en machten tegen dat Woord.

Maar het Woord kon niet vernietigd worden.

Het is immers het Woord van de Eeuwige?

Het eeuwige Woord?

God sprak het Hoogste Woord. Het Woord is vlees
geworden en heeft onder ons gewoond. Niemand
wilde..niemand kon uit de gevangenis komen.

De cirkel is gesloten.

Jezus Christus is gekomen in de dodelijke cir-
kel van onze dood.

Uit hoge hemel daalde Hij neer. Hij wilde er
in komen. In het pesthuis van farizeërs..schrift-
geleerden..koningen en priesters..tollenaren
en zondaren. Dáár is Hij ontvangen en geboren.

Aan wien is de arm des Heeren geopenbaard?

Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht
opgeschoten, en als een wortel uit een dorre
aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid;
als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte,
dat wij Hem zouden begeert hebben.

Hij werd geboren in de nacht
die al het licht heeft voortgebracht,
aan zon en maan zijn teugel legt,
Hij is de Heer', Hij werd een knecht.

Hij is de Heer', Hij werd een **knecht**,
op Hem wordt alle last gelegd,
Hij woont temidden van het kwaad,
Hij troont in onze lage staat.

Wie heeft de prediking geloofd? Een rijsje?
Een wortel uit een dorre aarde? Dat is toch
waaninnig?

O Rijsje...daar stampen gelaarsde voeten om
bloed te vergieten..zij marcheren over de dorre
aarde.

O Rijsje...hier op de dorre aarde fluisteren
de verraders..bidden de geveinsden..konkelt
het sanhedrin.

O Rijsje..wie heeft U nodig? Wij? Wij hebben
een werkpaard nodig om onze drekwagen uit de
modder te trekken. We hebben behagers nodig die
ons behagen, iemand die onze zegewagen voort-
trekt. Een briesend paard hebben we nodig om
onze oorlog te winnen. We zoeken iemand die ons
gelijk geeft in onze strijd voor de beginselen
en voor de eer van God.

Maar dit...een Rijsje? Een wortel uit een dorre
aarde? Neen! Duizendmaal neen.

We zoeken geen hand met een nagel er doorheen.

We zoeken een hand met een knots.

We zoeken geen vastgespijkerde voeten.

We zoeken stampende voeten, die ons meenemen
op het ritme van ons eigen lied.

Rijsje? Wortel? Kindje in Bethlehems stal?

Man aan het kruis? Is dat mijn Koning?

Hij, die volhardde tot het einde, en neerzank
in de bodemloze put? Hij, Die van het kruis
niet vermocht af te komen?

Neen. Ik heb het al gezien. Met Jezus is niets
te beginnen. Zijn gelaat is getekend door verba-
zing en angst. In de schaduw van de vierschaar
werd Zijn zweet gelijk grote druppelen bloed.

Wie zal in dit groot verlies de eeuwige Winst
ontdekken?

Wij hebben iemand nodig om onze problemen op
te lossen. De één wil Jezus hulp als bewerker
van zijn vrede. Een ander begeert Jezus als
een soort raketspecialist.

Jammer, dat Jezus niet méér doet. Hij zou ons zo mooi kunnen helpen. Nu moeten we het meeste zelf doen.

Rijsje..wortel. Het dwaze Gods. Het zwakke Gods. Gedood.

De wereld is vol feestgeschal,
Maar Gij ligt in een arme stal.
Uw cordeel is alreeds geveld,
Uw kruis staat ginds al opgesteld.
Kyrie eleison,
Christe eleison.

De wereld is vol luid gezang.
Maar U wacht dood en ondergang.
Gij moet wel slapen angst-gevuld
onder 't gewicht van onze schuld.

Wie heeft de prediking geloofd?
Toch zal deze prediking worden geloofd! Want
het Woord van God is levend en krachtig.
Het grijpt om zich heen. Het grijpt naar meiden
en kerels.. hoeren en tollenaars.. oude grijs-
aards en zuigelingen in de wieg.
~~Hij~~ breekt de cirkel open en baant de weg.
Als Hem het harte breekt, neemt Hij de gevange-
nis gevangen.

Moet ik nu nog vragen hoe u kerstfeest gaat
vieren? Maar dat is toch al bekend? We maken
het ons zo gezellig mogelijk bij een kaarsje
en een glaasje. Misschien hebben we een leuk
en lekker kerst-menu? met haas, konijn of kip?
De "verlichten" hebben een kerstboom (voor de
kinderen).

Behoudenden hebben een takje groen aan de muur.
Ernstigen spreken het wee uit over zulk heiden-
dom.

Lichtzinnigen gaan naar de Kerst-inn.
Nog lichtzinnigeren hebben een kaartavondje
thuis of in de kroeg.

Ja, ik hoor u protesteren. We zijn immers pro-
testanten? De roomse burenen zijn Kindje wezen
wiegen,..maar je kunt toch niet alles over één
kam scheren? Lezer...dat is uw probleem.

Gods probleem was: Hoe zal Ik u zetten onder de kinderen? Hoe zal Ik u geven het gewenste deel? Mogen we dan niks meer? Wat doe je zelf?

Misschien eet ik wel een boutje! Izak was een liefhebber van "wildbraad". Ik geef de voorkeur aan een kipje. Dus toch? Hopeloos?

Ach..Zijn bloed drupt langs het dorre hout van het kruis!

Ach, Zijn bloed loopt langs de speer naar een soldatenhand!

Ach, Zijn bloed wast de moordenaar die naast Hem hangt!

En als het God behaagt: Wij zullen beginnen blijde te zijn. Met of zonder kerstdiner. En als we onze vingers hebben schoongeveegd, zullen we het oude Boek mogen opnemen, en lezen:

"En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg. Dit was in den beginne bij God".

De cirkel is gebroken. Het Woord heeft de overwinning behaald.

Het zal overwinnen. Uw doden zullen leven.

Zing dan maar door, kinderen. Zing maar van: Ere zij God, en "nu zijt wellecome" en al die andere versjes.

Die gelooft, weet het: Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken..ook mij, de grootste.

En in dat geloof zien we de opening in de cirkel, en stamelen:

't Is trouw, al wat Hij ooit beval,
Het staat op recht en waarheid pal.

Had u kunnen denken dat grondvissen en modderkruipers zalig kunnen worden?

Kom! Luister nog eens naar dat beslissende Woord: Het is volbracht! Hij maakt alle dingen nieuw.

En ook de kernwapens gaan de wereld uit, overal tegelijk.

Ook al slepen wij het hout aan voor de laatste brand.

Dan, o, dan zal vrede de aarde bedekken.
Wonderlijk! Daar schijnt een ster in de nacht.
't Is de ster van de hoop. Weldra lig ik in het
stof van de dorre aarde. Maar HIJ zal over het
stof opstaan.

Het Rijsje heeft de steen afgewenteld.

En de Geest en de bruid zeggen: Kom!

Kerstfeest? Praat me niet over "ons" kerstfeest.

Wat dan? Christus alléén. Dat is Kerstfeest.

Toepassing? Laat dat maar over aan God. Vader,

Zoon en Heilige Geest. Wij hebben al genoeg

toepassing gemaakt.

Heere..trek ons! Neem ons mee, waar we ook zit-

ten. U hebt een Arm. Een sterke Arm! Hoop op

GOD! Amen!

D.C.O.

oo00oo