

"Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, veelmeer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven".

Romeinen 5:10

Verheugt u, christenen, tesaam!  
Laat ons van vreugde springen  
en zegenen Gods grote naam;  
laat ons de Heer bezingen,  
Die ons zo machtig heeft bevrijd,  
die voor der mensen zaligheid  
de hoogste prijs betaalde.

De duivel had mij in zijn macht,  
de dood stond mij voor ogen;  
de schulden hebben dag en nacht  
zwaar op mijn ziel gewogen.  
Steeds dieper zonk ik in 't moeras,  
omdat ik niets dan zonde was,  
in ijdelheid geboren.

Mijn werken brachten mij geen baat,  
hun grond was boos begeren;  
mijn vrije wil was niets dan haat  
tegen de wil des Heeren.  
Zo raakte ik in angst en nood  
in wanhoop erger dan de dood,  
ter helle moest ik varen.

Toen zag God in de eeuwigheid  
mijn mateloze ellende,  
en haaste Zich ter rechter tijd  
mij, arme, hulp te zenden.  
Mijn Vader, - want Hij wendde mij  
Zijn hart vol liefde toe, ja Hij  
liet het Zich 't Liefste kosten.

Hij sprak tot Zijn Geliefde Zoon:  
"Ik kan 't niet langer lijden;  
nu is het tijd, verlaat Mijn troon  
en stel U aan zijn zijde;  
sta voor hem in als bondgenoot,

verdelg de zonde en de dood  
en laat hem met U leven".

Hij sprak tot mij: "Zie, het is nu  
de kentering der tijden.

Ik heb Mijn leven veil voor u,  
Ik zelf zal voor u strijden.

Want Ik ben de uwe, gij zijt Mijn,  
en waar Ik ben, daar zult gij zijn,  
geen vijand zal ons scheiden".

"De vijand zal Mij 't hartebloed,  
het leven zelfs ontroven,-

't is u ten goede, en daar moet  
gij rotsvast in geloven.

Mijn leven overwint de dood,  
mijn onschuld delgt uw schulden groot,  
en zo zijt gij behouden".

"En keer Ik tot Mijn Vader weer  
en laat u in dit leven,

Ik ben uw God, Ik ben uw Heer,  
Ik zal Mijn Geest u geven,

de Geest die u zal troosten en  
u openbaren wie Ik ben,  
u in de waarheid leiden".

"Wat Ik gedaan heb en geleerd,  
zult gij ook doen en leren,

opdat Mijn Vader wordt geëerd,  
Zijn rijk zal triomferen;

en loop niet 's werelds wijsheid na,  
dat niet uw schat verloren ga,-

laat u door Mij gezeggen".

Hoe vol van inhoud is dit Luther-lied!

Lees en herlees het, lieve lezer. Misschien  
rollen de tranen u over de wangen. Tranen van  
blijdschap en ontroering.

Dat oude Evangelie wordt telkens nieuw gemaakt.

Een lofzang op de Grote Ruil. Haast u uit het  
werkhuis en zoek een plaats in het armenhuis.

Gij zult leven van de bedeling.

En Zijn bedeling is niet karig.

In het woord boven deze meditatie wordt getuigd:

De dood van het Lam is de verzoening van zondaren.

Het leven van het Lam is de behoudenis van zondaren.

Vijanden zijnde, met God verzoend door de dood van Zijn Zoon.

Verzoening door Plaatsbekleding!

Wat een blijdschap, u zulk een blijde boodschap te mogen doorgeven. En dat aan het adres van: onwaardigen..ongeschikten..ongelovigen..liefdelozen..hopelozen..zieken..stervenden.

Onze trouwe God heeft niet op ons gewacht. Hoe zou Hij op zulke belangeloze schepselen wachten? In de godsdienst van het vlees moet u in ieder geval wát doen: Kiezen..de eerste stap..je leven aan Jezus geven..je hart openstellen enz. Wij mogen u echter blijder boodschap doorgeven. Woorden van oneindige troost voor jammerlijke schepselen.

Alles is in Hem! Alles is uit Hem! Alles is door Hem!

Mag ik even bij u binnenlopen? Op papier gaat dat makkelijker dan in werkelijkheid.

Wat zit je daar zo in de hoek? Vriend en vriendin? Ben jij de slechtste van allemaal?

Zoek je gerechtigheid? Zoek je tevergeefs?

Hoe komt het toch goed?

Lees eens met me mee.

Zojuist komt er een merel op 't balkonnetje zitten. Hij kijkt naar binnen en probeert mee te lezen.

Kijkt me aan, of tie vragen wil: Is er voor mij ook hoop?

Ja, schepseltje! Je zult ook nog vrijgemaakt worden. We hopen dat het schepsel zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid van de dood. Kom, lezer..zwart vogeltje..God hoort de jonge raven als ze roepen van de honger.

Heb je geen honger? De spijs van het Woord verwekt de honger!

Wil je vrijspraak? Vrijspraak van vloek en doem? Gerechtigheid voor God? Klederen om je

naaktheid te bedekken?

'k Geloof dat we elkaar herkennen..van dezelfde lap gescheurd.

U hebt nodig dat zeer lichte brood. Brood dat uit de hemel neerdaalt.

Steak een ogenblik uw moeizaam overleg.

Kom, lees mee van die trouwe God in de hemel.. van die Zaligmaker uit de hemel..van die Heilige Geest die uitgestort werd..van die brief uit de hoge.

Als het er bij u zo droevig uitziet, is deze brief aan uw adres gericht.

Ja juist..laat me eens kijken wat er op uw naambordje staat: Farizeën? Meneer de tollenaar? Doodslager? Hoereerder? Dief? Samenknoopsel van ongerechtigheid? Verlater?

Allemaal bekende namen in onze familie.

U schrikt? U vraagt zich af wat er van terecht moet komen? U gelooft dat de afrekening komt?

U gelooft dat God u, de vijand, zal verslinden? Lees dan mee: God heeft vijanden met Zichzelf verzoend door de dood van Zijn Zoon!

"Vijanden", dat is onze Adamsstand en staat voor God.

Zo zag God ons liggen, staan en gaan.

Vijanden, die niet bekeerd willen worden.

Vijanden, in staat van oorlog met God.

Vijanden, nooit naar God gevraagd.

Vijanden, dood in zonden en misdaden.

Er is wat van God UITGEGAAN. Alles is van God uitgegaan.

Buiten ons..zonder ons..en tòch voor ons!

Vijanden zijn met God verzoend door de dood van de Zoon.

PLAATSBEKLEDING: De misdadiger heeft z'n verdiende loon gekregen. In Jezus Christus is een einde gekomen aan de fraudeur.

Het heilig recht heeft gezegevierd.

De deugden van God zijn opgeluisterd.

Hij heeft de Heilige Wet gegeten en gedronken.

VERZOENING: Eeuwige Liefde. Hij kiest. Hij

doet naderen. Hij doet wonen in de gebroken en herrezen Tempel.

Vader werd rechter van Zijn eigen Kind, opdat ik, onechte, zou stamelen: Abba...Vader!

VERZOENING: Oceaan van Liefde en Recht.

Verzoening: De hemel looft o Heer! Uw wonderen dag en nacht.

Schuld en schuldige weggedaan.

Hoor het, lezer: Toen jij daar stond te morren of lag te slapen...toen heeft God het gemaakt.

Wat zeg ik? Was jij soms al geboren toen Jezus de dood aandeed? Nee toch? Dat is al meer dan negentien eeuwen geleden.

Zie je nu dat Hij het buiten jou en zonder jou gedaan heeft?

IK ZAL ZE VRIJWILLIG LIEFHEBBEN.

LOF ZIJ GOD IN DE HOOGSTE TROON,  
LOF ZIJ ZIJN EENGEBOREN ZOON,  
DIE VOOR ONS DROEG DER ZONDEN LOON.

Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, VEEL MEER ZULLEN WIJ, VERZOEND ZIJNDE, BEHOUDEN WORDEN DOOR ZIJN LEVEN.

Verzoening is feit. Daadzaak! Het is geschied op Golgotha.

Jezus is gestorven en begraven. En nu? Wie zal ons oprapen? Wie gaat met het offer in het binnenste heiligdom? Waar blijft de kerk?

Komt er een kerk?

Wie haalt Thomas uit de gevangenis?

Wie troost Maria Magdalena?

Wie moet Petrus bekeren?

Wie zal u en mij thuisbrengen? Ik kan bij Hem niet komen. Ik kan de zonde niet haten, mijden en vlieden. Ik kan het niet geloven.

Inderdaad: het staat er droevig bij.

Maar wij lezen: HIJ LEEFT! Wij hebben met de levende Erfgenaam te doen!

De Koning leeft! Hij werkt! Hij bidt! Hij pleit!

Hij staat op wacht!

Hij heeft Zijn Geest gezonden. Hij is het Woord,

dat blijft tot in eeuwigheid.

Zal Hij alles op z'n "beloop" laten? Neen! Die liefde is te groot, de prijs te hoog.

De Raad van God ZAL bestaan.

Kom eens voor de dag, lezer! Je ogen knipperen, en toch zien we maar door een spiegel in een duistere rede.

Je dacht: Hij is dood. Ik hoor niets meer van Hem.

Maar dit bericht is aan u gericht. Hij leeft!

Weest met God verzoend.

De LEVENDE is de BEHOUDER.

Jozef redde Egyptenaren en Joden van de hongerdood. Jezus redt een schare die niemand tellen kan, uit alle tong en taal, van de eeuwige dood.

Dat kan Hij doen omdat HIJ LEEFT.

Dat wil Hij doen, omdat Hij de Uitdeler van de genade is.

Dat zal Hij doen, omdat Hij de Getrouwe is.

Hij laat niet varen.

Eeuwig dank! Vader, Zoon en Heilige Geest!

Kom, oude en jonge lezer..ver weg en dichtbij, verloren of gevonden..kom, laten we ondanks ons slechte wijs-houden, nog eens zingen.

Wel eens gehoord van die twee oude, simpele, nu zalige zielen?

Zij zongen samen de Bijbel op hun eigen wijs.

Hun bevende stemmen zongen: En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden... Ze draaiden alle kanten uit doch kwamen altijd terecht bij Hem, die leeft.

De hemel looft, o Heer, Uw wond'ren dag en nacht;

Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht,

Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen;

Want wie is U gelijk bij al de hemellingen?

En welke vorsten ooit het aard'rijk moog' bevatten,

Wie hunner is, o Heer, met U gelijk te schatten?

Jezus sprak: Vrede zij ulieden!

Weest gegroet!

D.C.O.