

"Doch gij niet alzo"

Luc.22:26a

Jezus is op weg om de "minste" te zijn in het koninkrijk. Hij, het eeuwige Woord, God uit God en Licht uit Licht, wilde de minste worden. Van de hoge hemel ziet God neer op deze aarde. Hij roept: Ziet Mijn Knecht, die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene.....

Hij staat op van het avondmaal en de Knecht legt Zijn klederen af..altijd door: Hij legt Zijn klederen af..in Maria's schoot..in Bethlehems stal..in de paaszaal. Hij legt Zijn klederen af, en nemende een linnen doek, omgordde Hij zichzelf. Dienstvaardig. Slavenwerk. Knecht onder de heersenden. Zo gaat de Meerdere de mindere dienen.

Toen goot de Knecht water in het bekken, en begon de voeten der discipelen te wassen, en af te drogen met de linnen doek, waarmee Hij omgord was. Hier water--straks bloed!

In de schaduw van deze gebeurtenis wordt door de discipelen getwist. Waarover?

Wie van ons is de meeste..de belangrijkste..de hoofdpersoon!

't Is alsof de discipelen, na drie jaar op de school van Jezus te zijn geweest, nu de balans gaan opmaken. Wie heeft de meeste voldoendes? Wie heeft het hoogst aantal punten voor vlijt en gedrag? Hoor ze kibbelen..een beetje gedempt. Als Jezus er niet bij zou zijn geweest, o, dan had je ze huizenver horen schreeuwen: Nietes..welles. Nee, Thomas, jij kunt geen leiding geven..je bent veel te bang en je ziet alles veel te zwart.

Nathanaël? Die doet z'n mond haast niet open.. Judas? Na drie jaar penningmeester te zijn geweest? Nee, mannen, voor het leiderschap komt meer kijken.

Daar komt Petrus: Mannen, ik begrijp niet waar jullie over twisten. Ik heb even gezwegen, maar

nu wordt het tijd dat ik jullie ergens aan herinner. Door indachtmakende genade schiet mij te binnen wat onze Meester tot mij heeft gezegd en wat Hij mij heeft beloofd.

Jullie weten toch wel hoe ik belijdenis des geloofs heb afgelegd? Zijn jullie vergeten wat de Meester tot mij sprak? Geen leed zal 't ooit uit mijn geheugen wissen: En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn; En zo wat gij binden zult op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn.. Kijk mannen, ik heb het heus niet gezocht..maar ik ben verkoren om de leider te zijn.

Altijd was ik de eerste. Met alle eerbied zou ik willen zeggen: Aan wie heeft de Koning meer welgevallen dan aan mij? Wie van jullie heeft op het water gelopen? Wie durft z'n leven geven voor de Meester? Wie is de man die overal op bedacht was?

Nee, mannen, ik wil me nergens op laten voorstaan..maar als jullie de woorden van de Meester naast je neerleggen, moet je het zelf maar weten. Ik kan er niet van af. De nood is mij opgelegd.....

Lezer, wat dunkt u?? Zoete banden die mij binden,
Aan het lieve volk van God?

Zijn ze wel zo lief? Ben ik wel zo lief? Of steekt de oude kwaal de kop op? Gij zult als God zijn, kennende goed en kwaad?

Daar begint de verboden vrucht te glanzen: Als God zijn. De meeste, de voornaamste, de aanbiddenswaardige.

Zien..begeren..nemen..eten. O, zonde van Adam! Hij wilde de meeste zijn. Zonde van richters en koningen.

Zonde van Farao's en Rabsaké's.

Zonde van farizeërs en schriftgeleerden.

Zonde van Petrus en Judas.
Zonde van dominees en raadsleden.
Zonde van zonen en dochters.
Zonde van mij en van u. De mens die in "waarde"
is.

En Jezus? Ach, die reine, heilige Jezus. O, die
allerliefste Knecht! O, die bukkende Herder.
Hij wast met Zijn reine handen de voeten van
dwazen. Met Woord en Daad!

Hij proclameert: IK NIET ALZO. Ik ben in het
midden van u, als een die dient. Dienen tot in
de dood, dat doet Jezus. Hij is niet zoals wij.
Hij is de gans andere.

Jezus gans alleen gelaten. Jezus, de Enige
Knecht, de minste in het koninkrijk der hemelen,
en toch: méér dan Johannes de Doper.

Diep beschamende waarheid. De grond onder onze
voeten wankelt.

O, Heere, ik kan Uw discipel niet zijn. Ik ben,
door mijn verwaande geest. Bij U een onvernuftig
beest.

Jezus zegt: IK NIET ALZO.

En Jezus zegt: Dáárom gij niet alzo.

Ik verordineer u het koninkrijk. Gij zult eten
en drinken aan Mijn tafel in MIJN koninkrijk.

Daarom: Gij niet alzo. Uit vrije goedheid ben
Ik uw Beschermmer.

Ellendigen heb Ik het land bereid.

't Is het koninkrijk van genade en vrede!

Laat varen uw oordeel over de naaste. Kom af
van de troon en voeg u bij de kinderen.

De meeste zij gelijk de minste: Krullenjongen.

Vlees en bloed wil triomferen..Glorie!

Jezus zegt: Blijf zitten onder het zaligend
kruis. Ik ben onder u als een die dient.

Lezers, van die dienst en bediening moeten wij
het hebben. Door die bediening sprak Paulus:

Mij, de grootste der zondaren...en: Ik, de
minste der apostelen.

Wie zal toch kunnen peilen het verdriet van de
goede Herder?

Schape proberen Hem van de weg te dringen.

't Lijkt er veel op, dat Hij, Jezus, het enige schaap is. De schapen Zijner weide zijn bokkig en stotig.

Jezus zegt: Doch gij niet alzo. Dat gevoelen zij in u, dat ook in Christus Jezus was. Hij wilde de minste worden. Tegenover zulk een hemel van genade durfde een tollenaar de ogen niet op te heffen.

Laat ons dan tot Hem uitgaan, buiten de legerplaats, opdat meer en meer vervuld worde: Doch gij niet alzo. Opdat Christus een gestalte in ons verkrijge.

Is dat mogelijk? Bij ons niet! Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. In Zijn Christus, die de minste wilde zijn, ligt alles gereed.

Zijn Geest leidt in alle waarheid. Niet wij, maar HIJ zal triomferen. Niet ons, maar HEM zij de glorie.

Nog even..dan valt alles weg. Dan valt IK weg. Het oude hart sterft tot in het hart. Gij zijt stof.

Dan zal ten volle blijken dat geen van de goede woorden van de Heiland ter aarde is gevallen.

Ook DIT woord niet: Doch gij niet alzo.

Daar hoor ik de stem van een ons reeds lang voorgegane: Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Houdt Uw knecht ook terug van trotsheden; Laat ze niet over mij heersen; dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding.

O verbreker aller banden,
Gij die ons vertrouwen zijt,
bij wie schade zelfs en schande
hemel wordt en heerlijkheid,-
tuchtig Adams trotse zonen
in hun eigzinnigheid,
tot Ge Uw aangezicht zult tonen
en hen uit de kerker leidt.

Gottfried Arnold.

Hebt goede moed. Hij heeft de wereld overwonnen. Hij overwint haar ook in mij.

-4-

Gegroet, lezer! Hij leeft!

Hoed mijn ziel en red z' uit noden,
maak mij niet beschaamd, o Heer,
want ik kom tot U gevloeden.
Laat d'oprechtheid meer en meer
met de vroomheid mij behoeden.
'k Wacht op U in mijn ellenden.
Laat Uw hand in tegenspoen
Israël verlossing zenden.

D.C.O.



Gezang 435

1 O verbreker aller banden,
Gij die ons vertrouwen zijt,
bij wie schade zelfs en schande
hemel wordt en heerlijkheid,
tuchtig Adams trotse zonen
in hun eigenzinnigheid,
tot Ge uw aangezicht zult tonen
en hen uit de kerker leidt.

2 Heer, ons lot is in uw handen,
en het is uw hartewens,
naar uw beeld ons te verand'ren,
Jezus Christus, nieuwe mens.
O Gij zijt ons zeer genegen,
ook al doet uw liefde pijn
en al smaalt men allerwegen,
dat wij uw gevang'nen zijn.

3 Zie ons lijden, Heer, tezamen
met de ganse creatuur;
zie toch, hoe uw erfgenamen
zuchtend uitzien naar het uur,
dat zij 't juk af mogen schudden,
het vernederende juk
der vergeefsheid, ach wij bidden:
breek het stuk, Heer, breek het stuk!

4 Kom toch om de macht te breken
van de vorst der duisternis;
geef in ons bestaan een teken,
dat de zege zeker is;
hef ons op uit onze zonden,
werp de duiv'len bij ons uit,
want de vrijheid moet gevonden,
Heer, vervul Gods raadsbesluit!

5 Duur hebt Gij uw volk verworven
en alleen van U zijn wij.
Heer, zowaar Gij zijt gestorven,
maak ons nu ook waarlijk vrij.
O, uw heil zal spoedig komen,
Gij laat ons niet ledig staan:
schoner dan de schoonste dromen
breekt de dag der vrijheid aan.